

KERKBRIEF



EGLISE RÉFORMÉE
NÉERLANDAISE À PARIS

NOVEMBER 2017



Protestantse Kerk



Heilige Dionysiuskerk Asselt

NOVEMBER

KERKDIENSTEN

5

ZONDAG VOOR ALLEN
AANVANG 10.30 UUR
DANKDAG VOOR
GEWAS EN ARBEID

Voorganger	Ds Anja van de Poppe
Ouderling van dienst	Cees van Nes
Orgel	Hans Lammers
Kindernevendienst	Dianne Valenciennes
Koster & oppas	Myrtille Depreux
Tweede collecte	Kerk in Actie

12

Voorganger	Ds Cor Baljeu
Ouderling van dienst	Froukje Wiersma
Orgel	Johan van den Burg
Oppas	Femke Besançon
Koster	Ria en Ko Franse
Tweede collecte	Oiko Credit

19

Voorganger	Ds Wilco van Wakeren
Ouderling van dienst	Femke Besançon
Orgel	Hans Lammers
Kindernevendienst	Tessagonde Zigterman
Oppas	Ria Franse
Koster	Ria en Ko Franse
Tweede collecte	Wilde Ganzen

26

Voorganger	Ds Casper van Dorp
Ouderling van dienst	Leandra Choay
Orgel	Johan van den Burg
Oppas	Ria Franse
Koster	Ria en Ko Franse
Tweede collecte	Resto du Coeur

DIENST TER
NAGEDACHTENIS VAN
OVERLEDENEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

DIENSTEN

De diensten van de ERN vinden elke zondag plaats om 9.45 uur in de Eglise Luthérienne de la Trinité

ADRES

172, Boulevard
Vincent Auriol
75013 Paris

Metro 7: Place d'Italie

Website: www.ernparis.fr

Facbook:

www.facebook.com/

ERNParis

KINDERNEVENDIENST

De eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand (m.u.v. vakanties) wordt er een kindernevendienst georganiseerd voor kinderen van 3 tot 11 jaar.

KORTE DIENST

Elke tweede en vierde zondag van de maand wordt er een korte dienst gehouden omdat de Lutherse gemeente na ons een viering heeft. Dit betekent dat we de kerkzaal op tijd en vlot moeten verlaten.

VANUIT DE KERKENRAAD

Beste Gemeente,

De komende maand zullen wij weer verschillende predikanten in ons midden verwelkomen.

De eerste zondag van de maand, die zoals elke maand om half 11 zal beginnen in plaats van om kwart voor tien, hebben we het thema “stenen stapelen”. Hieronder kunt u in een korte inleiding lezen wat u daarbij kunt verwachten. Als u iets wilt inbrengen is dit zoals altijd van harte welkom.

Voor elke zondag van november volgt hierna een korte introductie, geschreven door of over de predikant die zal voorgaan.

Tenslotte vragen wij ook uw aandacht voor 26 november: op deze zondag zullen wij op een bijzondere manier begeleid worden in het herdenken van onze overledenen.

Laten wij elkaar in november weer ontmoeten in ons kerkje waar de Eredienst op zondag altijd doorgaat..

Namens de Kerkenraad

ROND DE DIENSTEN

NAMENS DE KERKENRAAD

Zondag 5 november: Ds Anja van de Poppe

Mijn naam is Anja van de Poppe. Samen met mijn man en twee dochters van 15 en 18 woon ik in een oud huis (van 1649) in de binnenstad van Harderwijk, ook wel bekend vanwege het dolfinarium.

Ik woon op het oude land, maar ik werk als predikant in het nieuwe land: Flevoland. Bij het tot stand komen van de Flevopolder medio vorige eeuw hebben alle vrijzinnigen (van hervormde, remonstrantse of doopsgezinde huize) de handen ineengeslagen. Zo ontstond een zelfstandige Vrijzinnige Geelooftsgemeenschap Flevoland (VGF) met afdelingen in Dronten, Lelystad en Zeewolde. Ik werk dus in een soort van streekgemeente. Dat geeft veel variatie aan mijn werk. Dronten blijft toch altijd iets dorps houden, ondanks alle grote agrarische bedrijven en boerderijen. Lelystad daarentegen is veel stedelijker en behoorlijk multicultureel van samenstelling.

Voor mee info zie www.eigentijdsgeloven.nl

Op zondag 5 november hoop ik bij u in de dienst voor te gaan. Ik verheug me daarop. Niet alleen omdat we er een gezellig familie-uitje van gaan maken, maar vooral ook omdat ik het altijd heel boeiend vind om te zien en te merken hoe Nederlanders elders samenkomen om verdieping te zoeken en betekenis te geven aan hun dagelijks leven. Zelf heb ik ook lange tijd in het buitenland (Suriname, Zuid-Afrika en Denemarken) gewoond en gewerkt als ontwikkelingsdeskundige. Dat heeft mij in tal van opzichten gevormd. Maar hoe ouder ik word, hoe vaker ik me realiseer dat ik toch behoorlijk uit Nederlandse klei ben getrokken.

Over klei gesproken, de dienst zal als thema hebben 'Stenen stapelen'. Het najaar is de tijd om stenen te stapelen. Stenen stapel je om een huis te bouwen, dat je moet beschermen tegen de kou van de invallende winter. 'Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr' dicht Rilke in zijn gedicht Herfstdag.

En we zeggen het hem na. Maar stenen stapel je ook om te gedenken. Zoals we dat elk jaar in de maand november doen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ik hoop u te mogen begroeten!



Zondag 12 november: Ds Cor Baljeu

De eerste zondag van oktober 2015 mocht ik u voor het eerst voorgaan. Zondag 12 november aanstaande de tweede keer. Mijn naam is Cor Baljeu. Van oorsprong ben ik verpleegkundige en sinds Vaderdag 2011 verbonden als predikant aan de Ontmoetingskerk te Pijnacker, vlakbij Delft. Tijdens mijn parttime gevolgd studie theologie ben ik, dankzij deze studie, het voorgezet onderwijs ingerold en heb een jaar of twaalf gewerkt als docent godsdienst/levensbeschouwing. Als verpleegkundige heb ik het leeuwendeel in de psychiatrie gewerkt. Daarvan de meeste jaren op de opname-afdeling. Deze ervaring gebruik ik in de overdenking op deze 12^e november, waarin ik met u wil nadenken over de relatie Kerk en Israël, het is een lastige relatie, maar we zijn onopgeefbaar verbonden.

Zondag 19 November: Ds Wilco van Wakeren

Ds Wilco van Wakeren komt niet voor het eerst in de ERN: De vorige keer hebben we na de dienst op een interessante manier de preek nabesproken in “het café”. Ds van Wakeren is lange tijd legerpredikant geweest en heeft daarom op een heel andere manier pastoraal werk gedaan.

Zondag 26 November: Ds Casper van Dorp — Eeuwigheidszondag

Onder leiding van Ds Casper van Dorp, zullen wij op een bijzondere manier de Eeuwigheidszondag met elkaar beleven.

ALLERZIELEN ALLERHEILIGEN ALLERLEVENDEN



Zouden mensen weer gaan leven als we hun verhalen gaan vertellen? Of misschien zijn ze nog even bij ons? Blijven ze leven als we elkaar blijven vertellen wie ze voor ons waren, wat ze deden? In deze verhaalviering haken we aan bij de traditie van Allerzielen en Allerheiligen waarin de kerk als sinds de twaalfde eeuw haar doden herdenkt. We vertellen elkaar verhalen over mensen die belangrijk zijn voor ons. Over mensen die niet meer onder deze zon leven. Of gelukkig nog wel.

Anne Christine Girardot (filmmaker), John Gruter (verhalenverteller), Casper van Dorp (beelddenker) en Nico Knibbe (zanger) delen hun verhalen en muziek over hun dierbaren met jou in de indringende verhaalvoorstelling 'Allerzielen, Allerheiligen, Allerlevenden'.

Met muzikale ondersteuning van Nobuts.

LITERATUURKRING

JOHAN VAN DEN BURG

Misschien is niet iedereen ermee bekend dat we een leeskring in onze gemeente hebben. Eens per ongeveer 5 à 6 weken komen we met een groepje enthousiaste lezers bij elkaar om het de vorige keer uitgekozen boek te bespreken. We lezen altijd Nederlandse schrijvers, soms oude soms moderne. De laatste keer lazen we “De levens van Jan Six” - Een familiegeschiedenis van de schrijver Geert Mak.

Op zijn website schrijft Mak: *“Dit is het verhaal van Jan Six, zijn familie en zijn vele levens. Zijn portret geldt als het mooiste dat zijn vriend Rembrandt ooit maakte, het hangt – uniek – nog steeds in het familiehuis aan de Amstel. Jan kende iedereen in het 17e-eeuwse Amsterdam, van Vondel tot Spinoza. Maar wat ging er werkelijk om in het hoofd van deze 17e-eeuwse patriciër en kunstverzamelaar? Zijn kladboek is bewaard gebleven in het rijke familiearchief: duizenden aantekeningen, variërend van recepten, anekdotes en godsdienstige beschouwingen tot zeldzaam schunnige grappen.*

Na hem kwamen nieuwe mannen: binnen de familie Six heet de oudste zoon van de oudste zoon altijd weer Jan Six, tot de dag van vandaag. Ze werden burgemeester en wetenschapper, ze verwierven grote rijkdom en strompelden soms ook weer gebocheld, arm en eenzaam door het leven. Het is allemaal verstoep in datzelfde familiehuis: in eindeloze correspondenties, door vier eeuwen heen, over kleine en grote zaken – zelfs met George Washington – in dagboeken en notities en in alles wat de Sixen verder bewaarden, tot hun balboekjes toe. De levens van Jan Six is het verhaal van een Amsterdamse elitefamilie door vier eeuwen heen. Het is tegelijk het verhaal van de stad en de tijdgeest, van ambities en beperkingen, van grandeur en de eeuwige angst voor de neergang”.

Alle aanwezigen zijn enthousiast over het boek. De combinatie van de familiegeschiedenis afgewisseld met de geschiedenis van de Nederlanden en Amsterdam in het bijzonder maken het boek heel interessant. Mak springt heen en weer tussen toen en nu door zijn eigen belevenissen tijdens het onderzoek in het huis en met de deskundigen die hij raadpleegt ook uitvoerig te beschrijven. Zo wordt deze familiegeschiedenis weer in onze tijd geplaatst en zie je hoe de oude gewoonten van de patriciër-families tot op de dag van vandaag hun invloed hebben. We zijn het er over eens: een uiterst lezenswaardig boek!

De volgende keer bespreken we het boek Nachtblauw van de schrijfster Simone van der Vlucht. We komen op zaterdag 4 november bij elkaar bij Erica le Roy. Geïnteresseerden, leesfanaten, iedereen is van harte welkom, ook als je het boek nog niet gelezen hebt!

ZONDAG VOOR ALLEN 1 OKTOBER

TESSAGONDE ZIGTERMAN RUSTENBURG

De dienst van 1 oktober j.l. had een speciaal karakter.

Ds Aafke Zaal had aan de kerkenraad gevraagd of de dienst voor welke, vanwege de autoloze zondag, een slechts kleine opkomst werd verwacht, wel door zou gaan. Hierop kreeg zij het antwoord dat er in ieder geval een dominee, een ouderling van dienst, een organist, een kindernevendienstleidster en 6 kinderen zouden zijn, dus dat er genoeg redenen waren om niet verstek te laten gaan !

Zou het dan misschien interessant zijn, om een klein experiment te doen , stelde zij voor. Niet een preek, een monoloog, maar een soort gesprek, en dan niet tussen dominee en gemeente, maar tussen de tekst en de aanwezigen. Een benedictijnse methode van schriftmeditatie: *lexio divina* (« heilige lezing »), waarbij lezingen en stiltes elkaar afwisselen en dezelfde tekst meerdere malen wordt gelezen waarna men zich tot God wendt.

Augustinus zei over bidden – en bijbellezen is een soort van bidden : « Bidden is niet God INstrueren, maar jezelf CONstrueren. » Geen verlanglijstje aan God voorleggen opdat Hij verandert wat jij wilt, maar jezelf veranderen, zodat je steeds meer een mens wordt naar God's beeld.

Het was een interessante ervaring, zo vonden velen van ons :

« Deze manier spreekt mij zeer aan. »

« Het komt directer binnen. »

« Het was geen zee van woorden, maar er was rust bij, wat meer nadruk gaf op diepe dingen.»

Bij de tekst, Marcus 10:46-52 (Bartimeüs, de blinde bedelaar, die Jezus weer ziende maakt), kwamen allerlei vragen en overdenkingen op, die we met elkaar hebben gedeeld :

- Je kunt je identificeren met zowel de bedelaar (die wacht op iemand die bij hem stil staat) als de mensen die snauwen « Hou toch je mond ! » en ook diezelfde mensen die hem ophalen en zeggen « Houd moed ! Hij roept je ! »

- Jezus doet het niet alleen : hij zet anderen aan tot actie.

- De bedelaar durft te schreeuwen omdat hij vertrouwen heeft.

- Wat zou er gebeurd zijn als hij NIET om hulp had geroepen ?
- Als je de moed opgeeft zie je ook niet meer de kansen die je nog wèl krijgt.
- Je moet vertrouwen hebben in de mensen om je heen, en op God.
- Soms komt het vertrouwen niet uit jezelf, maar wordt het je gegeven door anderen.
- We kunnen Jezus herkennen in anderen.
- Soms denken we dat we er alleen voor staan, dat de hoop en het vertrouwen op zijn, maar zien we de steun achteraf, wat iemand deed denken aan het gedicht over de voetstappen in het zand :

Ik droomde eens en zie ik liep,
aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
In tijden van geluk en vreugde,
van diep verdriet en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: 'Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad.'

De Heer keek me toen vol liefde aan
en antwoordde op mijn vragen:
'Mijn lieve kind, toen het 't moeilijkst was
toen heb Ik jou gedragen.'

- Er is barmhartigheid voor iedereen : de mensen die eerst snauwden « Houd je mond ! », worden niet veroordeeld ; zij worden eveneens begenadigd : ze krijgen een tweede kans en worden teruggestuurd naar de bedelaar om hem te roepen.

Er was geen enkele negatieve reactie op deze vorm van schriftlezen.
Ik denk dat het een geslaagd experiment was, dat zeker weer herhaald mag worden !

VAN DE BEROEPINGSKOMMISSIE

JOHAN VAN DER BURG

Op zoek naar een nieuwe predikant(e)

Ongeveer sinds de rentrée is een beroepingscommissie aangesteld met als doel een nieuwe predikant(e) voor onze gemeente te vinden.

De leden van de commissie zijn Leandra Choay (voorzitter), Myrtille Depreux, Petronella Wijers en Johan van den Burg. Frits Verhoog staat de commissie als adviseur bij met raad en daad. Inmiddels is de advertentie de deur uit en zijn er twee documenten met meer informatie over de gemeente, het leven en werken in Parijs en een schets van taken voor de predikant geproduceerd.

Geïnteresseerden kunnen deze informatie bekijken op onze website:
www.ernparis.fr

Nu is het wachten op de reacties: kandidaten kunnen tot begin december reageren. Daarna begint het echte werk voor de beroepingscommissie. We houden u op de hoogte

TERUGBLIK DIENST 29 OKTOBER

FEMKE BESANÇON

Op zondag 29 oktober ging Ds Arie van den Dries voor.

Ds van den Dries is gemeentepredikant in de Nederlandse Kerk in Luxemburg en zijn komst was oorspronkelijk in het kader van een kanselruil met onze predikant Chantal Schaap. Ds Schaap heeft ondanks haar ontslag bij onze gemeente besloten de kanselruil door te laten gaan en daarvoor zijn wij haar dankbaar.

Tijdens de dienst hebben we stilgestaan met elkaar bij 500 jaar Luther. De predikant vertelde ons détails uit het leven van Luther en testte op interactieve manier onze kennis van de geschiedenis. Gelukkig was het vakantie in Nederland en waren er veel gasten met kennis van zaken in de kerk. Zij konden onze reputatie hooghouden door goede antwoorden te geven. De sfeer in de kerk was fijn en opende onze geest voor de preek die kwam: over vergeven.

Kunnen we accepteren dat iemand die echt “fout” is geweest oprecht tot inkeer komt? Willen we dat wel accepteren? Tijdens het stille gebed werd ons niet gevraagd te bidden voor mensen die we kennen of voor onze eigen zaken. “Probeer te vergeven, en vind kracht om vergiffenis te vragen, al is het tientallen jaren geleden gebeurd”. Zo opgeschreven klinkt het misschien cliché, maar in de stilte van de kerk kwam hij ineens binnen.

Tijdens de koffie merkten wij dat ds van den Dries en zijn vrouw gewend zijn aan een internationale gemeente en aan een gemengd gezelschap met verschillende ideeën. Luxemburg is een schitterende stad, vertelden zij ons. Misschien leuk voor een stedentripje? Met een zondags bezoekje aan de Nederlandse kerk natuurlijk. Kunnen wij ook eens voelen hoe het is om gast te zijn.

COLOFON

REDACTIE

De redactie van de Kerkbrief wordt verzorgd door Mieneke Start en Maarten van der Vlies.

VERSCHIJNING

De Kerkbrief verschijnt 10 keer per jaar op de laatste zondag van elke maand. Voor de maanden juli en augustus verschijnt er 1 Kerkbrief, net als voor december en januari.

ONTVANGEN

Als u de Kerkbrief graag wilt ontvangen kunt u zich inschrijven op de website van de ERN. Voor vragen en op- of aanmerkingen kunt u zich wenden tot Maarten van der Vlies.

U ontvangt een digitale versie per e-mail.

UW BIJDRAGE

De volgende Kerkbrief zal op **26 november** verschijnen. Kopij graag uiterlijk op 16 november in de brievenbus van de redactie:

redactie.ern@gmail.com

GIFTEN EN COLLECTES

1 oktober	Cimade	37,60
	Kerk	55,25
8 oktober	CASP	72,77
	Kerk	97,38
15 oktober	La Cause	260,08
	Kerk	260,50
22 oktober	Liliane Fonds	75,05
	Kerk	97,50



VVB:	1740,00
Giften:	150,00

UW FINANCIËLE BIJDRAGE

Cheque: Naar Mevr. Z.M. Lammers, 12, rue de Chantereine, 95450 Avennes, à l'ordre de l'Association Culturelle de l'Eglise Réformée Néerlandaise.

Virement in Frankrijk: Caisse d'Epargne;

BIC: CEPA FRPP 751

IBAN: FR76 1751 5000 9208 5013 4594 035

Overboeking in Nederland: IBAN: NL18 INGB 0000 0520 76 t.n.v. de Église Réformée Néerlandaise in Avennes. Wilt u bij mededelingen uw naam en adres vermelden?

Alle gevers worden hartelijk bedankt!

CONTACT

KERKENRAAD

PREDIKANT
VACANT

VOORZITTER EN BEHEERSZAKEN

Cees van Nes
47, boulevard de Verdun,
76000 Rouen
☎ 06 09 63 22 15
E-mail : beheer.ern@gmail.com

SCRIBAAT

Froukje Wiersma-Depreux
☎ 01 30 54 53 28
E-mail : scriba.ern@gmail.com

FINANCIËN

Ben van Daltsen
E-mail : financien.ern@gmail.com.

DIACONAAT

Leandra Choay
E-mail : diaconie.ern@gmail.com

JEUGD- EN JONGERENWERK

Femke Besançon
E-mail : jeugd.ern@gmail.com

ALGEMENE ZAKEN

Eibert de Vries
E-mail: algemeen.ern@gmail.com

OVERIGE ADRESSEN

GASTPREDIKANTENVOORZIENING

Johan van den Burg
☎ 06 77 35 96 65
E-mail: burgjo@gmail.com

ORGANISTEN

Hans Lammers
☎ 01 30 39 24 70
E-mail: tanenhanslammers@wanadoo.fr

Johan van den Burg

☎ 06 77 35 96 65
E-mail: burgjo@gmail.com

CONTACTPERSOON PARIJS PLUS

Henk Grethe,
Denenburg 123, 2591 AC Den Haag
☎ + 31 (0)70 383 40 94
E-mail: heinrich.grethe@gmail.com

LEDENADMINISTRATIE

Saskia Giraud
E-mail : leden.ern@gmail.com

KOSTER EN OPPASDIENST

Ingrid Beumer
E-mail: oppas.ern@gmail.com
E-mail: koster.ern@gmail.com

REDACTIE / VERSPREIDING KERKBRIEF

Maarten van der Vlies
E-mail: maarten.vlies@hotmail.nl
☎ +31(0)6 42 51 26 53

BESTUUR VAN DE ASSOCIATION CULTUELLE DE L'ÉGLISE REFORMÉE NÉERLANDAISE

President: Cees van Nes
Secrétaire: vacant
Trésorier: Ben van Daltsen