

Eglise réformée néerlandaise (ERN) Paris

KERKBRIEF



Februari 2019



Op de agenda deze maand

Kerkdiensten

Zondag 3 februari

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Koster: Ria en Ko Franse
Orgel: Hans Lammers

Zondag 10 februari

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Koster: Ria en Ko Franse
Orgel: Johan van den Burg

Zondag 17 februari

Kindernevendienst
Avondmaal

Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Koster: Ria en Ko Franse
Orgel: Hans Lammers

Zondag 24 februari

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Koster: Ria en Ko Franse
Orgel: Johan van den Burg.

Kerkenraad

Dinsdag 12 februari

Een "zoom"vergadering.

Kring Parijs

Vrijdag 15 februari

Thema: boek "Heilige Onrust",
geschreven door ds Frits de Lange.

Overdenking

Door de redactie

What's in a name ? / Peu importe le nom...

Tijdens de laatste kerkenraadvergadering is gesproken over een mogelijk andere naam voor de Kerkbrief. Sinds jaar en dag wordt deze naam gebruikt, en is als zodanig ook vertrouwd bij velen. Hoe zou het zijn als we er een nieuwe naam aan geven? In de Kerkbrief komen allerlei onderwerpen aan de orde die zich binnen en buiten de kerkmuren afspelen. Kerkdiensten vinden plaats binnen de muren van de Lutherse kerk aan de boulevard Vincent Auriol. Er zijn ook activiteiten waarbij mensen betrokken zijn die, om wat voor reden dan ook, geen kerkdiensten bezoeken, maar wel in verbinding willen staan met de ERN. We hebben lezers m/v die buiten de Franse landsgrenzen wonen, en zich eveneens betrokken weten.

Gedacht is aan de naam "Rondom de ERN Parijs"... maar er zijn vast creatieve geesten onder de lezers m/v die andere suggesties hebben. Het kan ook dat de meesten voorkeur blijven houden voor de huidige naam, "Kerkbrief":

- Heeft u een idee voor een nieuwe naam? Zo ja, welke?
- Wilt u de naam "Kerkbrief" handhaven?
- Het maakt u niet uit.

Suggesties / opmerkingen graag voor **15 februari** sturen aan: ern.redactie@gmail.com

Oproep

Zijn er gemeenteleden zijn graag naar de kerk zouden komen maar geen vervoer hebben? Zij kunnen zich bij de kerkenraad melden. Ook willen we graag inventariseren welke gemeenteleden bereid zijn om deze mensen af en toe mee te nemen. Alvast hartelijk dank!

Bij de diensten

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

“A Different World” / “Een andere wereld”

Zo heet het lied van de Noorse Alan Walker. Als u naar de filmbeelden kijkt die gemaakt zijn bij dit lied (<https://www.youtube.com/watch?v=m-PJmmvYP10>) ziet u dode vissen aangespoeld op de stranden, overstromingen door ontbossing, plastic soep, gigantische afvalbergen. Ach, Prediker zou zeggen als hij de clip van Alan Walker zou zien: niets nieuws

onder de zon....

This is not the world we had in mind (Dit is niet de wereld die we voor ogen hadden).

Broken smile, tired eyes (Gebroken glimlach, vermoeide ogen).

Building a castle just to watch it fall (Een kasteel bouwen om het te zien vallen).



Geen woorden en beelden uit het boek Openbaring, ook geen

woorden gesproken tussen God en Noach, de zondvloed, geen Babel. Maar het had zomaar gekund! Al leven we nu wel in het jaar 2019. En dan niets nieuws onder de zon? Ondanks alle klimaatconferenties? Ooit was er wel een andere wereld. De wereld die God voor ogen stond: “en God zag dat het goed was” (Genesis 1).

Call my name, howling from afar (Noem mijn naam, huilend van ver).

En ik hoor hierop de echo uit het gedicht van Neeltje Maria Min “Noem mij bij mijn diepste naam” en uit Jesaja 43 “Ik heb je bij je naam geroepen”...

We’ve been running forever just to end up here (We zijn voor altijd aan het rennen geweest om hier te eindigen). ***And now we know*** (En nu weten we het). ***This is not the world we had in mind*** (Dit is niet de wereld die we voor ogen hadden). ***Take me back*** (Breng me terug). ***Back to the mountainside*** (Terug naar de berghelling). ***Back to the start*** (Terug naar het begin).

We can turn it (Maar we kunnen het veranderen).

De intentie vasthouden dat **dit** niet de wereld is die u en ik voor ogen hadden. We kunnen (het) veranderen, we kunnen opstaan. Liefde is sterker dan de dood. Laten we daar in Godnaam in blijven geloven.

De dienst van 3 februari zal voorbereid worden door een aantal jongeren uit onze gemeente. Ondanks tentamens, volle lesroosters en andere bezigheden hebben ze "ja" gezegd om mee te doen! Het lied van Alan Walker zal een rode draad zijn. Het is een thema voor alle leeftijden. Daarom is er ook geen kindernevendienst. Zoals iedere zondag is een ieder van harte welkom!

(Aangeleverd door Johan van den Burg.)



Het oecumenisch leesrooster belicht*

Door Frits Verhoog

Zondag 3 februari 2019 *Jeremia 1, 4-10*. Zeg niet: "Ik ben te jong." Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan. *Lucas 4, 21-3* Jezus spreekt de mensen uit Nazareth toe: Was er niet veel lepra in Israël in de tijd van profeet Elisa? Maar Elisa genas niet de Israëliërs, maar wel Naaman, de Syriër. Toen werd iedereen boos en zij gooiden Jezus de stad uit.

Zondag 10 februari 2019 *Jesaja 6, 1-8* Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal ik zenden? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. *Lucas 5, 1-11* Na de wonderbare visvangst waarschuwde Simon Petrus Jezus dat hij een zondig mens is. Jezus zei tegen hem, en tegen Jacobus en Johannes die daar ook visser waren: Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En zij volgden hem.

Zondag 17 februari 2019 *Jeremia 17, 5-10* Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Hij of zij is als een boom geplant aan water. *Lucas 6, 20-26* Jezus sprak tot zijn discipelen: Gelukkig jullie die arm zijn, want jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.

Zondag 24 februari 2019 *Genesis 45, 3-11.15* Jozef: Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg hem dat hij met zijn volk welkom is in Egypte tot dat de hongersnood in Kanaän is verdwenen. *Lucas 6, 27-38* Jezus sprak tot zijn discipelen: Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie haten. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

**NB in de diensten wordt dit leesrooster afgewisseld met die van de Lutherse gemeente.*

Doorkijkje vanuit de pastorie

Een jeugdliefde. Dat was theologie voor me toen ik jong was. Ik volgde mijn hart en begon aan de studie (overigens... ik had ook "gewone" liefdes). Helaas ging mijn hart gaandeweg minder snel kloppen voor mijn jeugdliefde. Ik dacht, als ik deze liefde wil houden, moet ik van theologische faculteit veranderen, want deze "lief" daagt me niet uit, ik mis kleur, en ik voel me niet thuis... Een goede beslissing! Met veel plezier heb ik mijn studie



vervolgd en mijn jeugdliefde is er tot op de dag van vandaag. Degene die het vlammetje voor "theologie" had aangewakkerd – en vervolgens

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

daarna ook mijn leermeester op de faculteit – zei: "Hoe essentieel studeren ook is, kom achter je bureau vandaan. Ga naar musea, bespeel een instrument, verwonder je in de natuur, kom in beweging." Dat klonk als muziek in mijn oren, want ik lees en studeer graag, maar heb het andere ook zeker nodig. Het laadt mijn accu op, stimuleert mijn creativiteit. Misschien word ik er meer mens van... "Het maakt deel uit van je beroep", zeg ik nu zoveel jaren later. En dan zit ik in Parijs, werkzaam bij de ERN, moet en wil beslist studeren, en tegelijkertijd kan ik genieten van het ruime aanbod "cultuur" (sorry... natuur wat minder). Aanbevolen – het kan nog net – de **tentoonstelling over beeldhouwer Giacometti "Entre tradition et avant-garde" in het "Musée Maillol"** (7^e arr.)

En als ik vele Parijzenaars met grote stappen zie lopen, gaan glimlachend mijn gedachten naar de hiernaast afgebeelde sculptuur van Giacometti...

Informatie:

www.museemaillol.com/fr/giacometti

Uit de kerkenraad

Door Cees van Nes

Op 17 januari jl. is de kerkenraad (KR) bijeengekomen in de pastorie van Suresnes. De volledige kerkenraad was aanwezig, met de voor het eerst de te benoemen leden, Rianne Courtin en Dianne Valenciennes. Ruth van der Waall-Schaeffer heette iedereen van harte welkom. Naast de gebruikelijke maandelijkse discussiepunten was de vergadering gericht op de nieuwe taakverdeling binnen de kerkenraad. Ook heeft Ruth uitgelegd hoe de bevestiging zal verlopen tijdens de dienst van 20 januari. We hebben met z'n allen goed de taken van de scriba, de diaconie en de jeugdouderling doorgesproken. Ook hebben we beslist om met de webmaster, Harold Franse, te vergaderen om de site van de ERN "op te frissen" en uit te leggen hoe de communicatie werkt op de Website. Ruth van der Waall laat de KR weten dat ze haar werk voor de ERN met veel plezier doet en ze is bereid om haar contract te laten verlengen tot juni 2020. De KR is verheugd over dit aanbod en zal haar op korte termijn een officieel antwoord geven. De volgende kerkenraadvergadering is op 12 februari gepland en zal een zogenaamde "zoom"vergadering zijn (per telefoon).

Kennismaking nieuwe kerkenraadsleden

Tekst en foto: Pauline Floor

De kerkenraad, die bestaat uit de predikant en Cees van Nes (voorzitter en beheerszaken), heeft twee nieuwe leden. Van harte gefeliciteerd! Hier volgt een korte – voor velen hernieuwde – kennismaking.

- **Rianne Courtin** is afkomstig uit Vlaardingen (Z-H). Ze heeft vanaf 1998 een éénjarige postdoctorale studie gedaan in Parijs, aan de Université 1 Panthéon-Sorbonne (en... paste meerdere keren op bij het gezin van de toenmalige predikant, ds Rienk Lanooy). Ze is

vervolgens “even” teruggegaan naar Nederland, zoals ze zelf zegt. Sinds 2003 woont ze weer in Parijs, en is inmiddels getrouwd met Fabrice. Ze hebben drie kinderen en Rianne is werkzaam als fiscalist. Ze is een aantal jaren geleden al kerkenraadslid geweest. Waarom nu opnieuw? *“Het is belangrijk het voortbestaan van de ERN te waarborgen, ook voor de volgende generatie. Hier moeten we allemaal ons steentje aan bij dragen”,* benadrukt ze.

• **Dianne Valenciennes**, die oorspronkelijk uit Opperdoes (N-H) komt, woont in de regio Parijs sinds 1990. In eerste instantie tijdelijk, voor haar werk, maar alles veranderde toen ze haar aanstaande man, Eric, ontmoette... Nu hebben ze twee kinderen en werkt ze als “office manager” bij een Amerikaanse firma. Dianne heeft jarenlang in het kindervevandienstteam meegedraaid, en was ook al eens kerkenraadslid, ten tijde van ds H. Spoelstra en R. Lanooy. *“Ik zag al langer dat de kerkenraad hard mensen nodig heeft, maar dat was moeilijk te combineren. De toekomst van deze bijzondere en unieke gemeenschap gaat mij aan het hart. We moeten het samen doen, dus heb ik me weer beschikbaar gesteld”,* licht ze toe.



**V.l.n.r. Dianne Courtin,
Froukje Wiersma-Depreux
(oud-kerkenraadlid),
ds Ruth van der Waall-Schaeffer,
Cees van Nes,
Dianne Valenciennes.**

Kring Parijs

Door Ingrid Beumer

Als oud-lid had ik tijdens een verblijf in Parijs het genoeg weer een keer deel te kunnen nemen aan één van de activiteiten. Dat was op een woensdagavond bij Femke thuis, waar we met z'n zessen "onder leiding van" ds. Ruth van der Waall-Schaeffer aanwezig waren.



We zouden ons allemaal voorbereiden op een gesprek over de thematiek van het boek "Heilige Onrust", geschreven door ERN oud-predikant Frits de Lange. Omdat we niet het hele boek al gelezen konden hebben, hebben we ons beperkt tot de inleiding. Alleen die al gaf aanleiding tot een interessante discussie. Over hoe we ons eigen

geloof beleven en daar (vaste) vorm aan geven. Opvallend is dat bij de ERN toch heel vaak – naast de zondagse kerkgang en de koffie na afloop – de onderlinge band, de saamhorigheid, het omkijken naar elkaar en de gezamenlijke activiteiten daar een grote rol in spelen.

Tijdens deze Kringavond zijn we allemaal enthousiast geraakt over het boek en willen we het graag in zijn geheel gaan lezen. Dat is sowieso een aanrader, want binnenkort komt ds. Frits de Lange in Parijs preken, waarbij hij na afloop van de dienst een lezing over het boek zal houden. Op de achterflap staat vermeld: *"In het boek gaat hij op zoek naar de kern van de joods-christelijke traditie en actualiseert haar door zich te identificeren met hedendaagse pelgrims. Voor hen is niet langer Santiago de Compostella of het hiernamaals de bestemming, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. De pelgrim 2.0 ervaart volgens De Lange het leven in zijn naakte essentie, door te erkennen 'dat er iets is dat ervoor zorgt dat we de ene voet voor de andere blijven zetten'."*

Ik heb deze Kring Parijs als zeer aangenaam en waardevol ervaren. Als u ook mee wilt doen: de volgende bijeenkomst is gepland op 15 februari.

Praktische informatie

Diensten: elke zondag om **9u45**

in de **Eglise luthérienne de la Trinité**,

172 bd Vincent Auriol - 75013 Paris.

Metro: place d'Italie (lijnen 5 en 7).

Kindernevendienst (3 tot 11 jaar): de eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand (behalve tijdens vakantieperiodes).

Korte dienst: elke tweede en vierde zondag van de maand heeft de Lutherse gemeente na de ERN een viering. Dit betekent dat we de kerkzaal vlot moeten verlaten.

Website: www.ernparis.fr

Colofon

Redactie / lay-out: Ruth van der Waall-Schaeffer (met Pauline Floor)

Frequentie: de Kerkbrief verschijnt aan het eind van iedere maand (juli-augustus: dubbelnummer).

Inschrijving: u kunt zich inschrijven via www.ern.fr of contact opnemen met de predikant.

Kopij: graag uiterlijk voor de

15^e van de maand in de (digitale) brievenbus:

ern.redactie@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/ERNParis

Recente giften en collectes

30 dec. 2018	Kerk	254,50 euro	VVB	90,00 euro
	Action contre la faim	219,00 euro	Giften	675,00 euro
6 jan. 2019	Kerk	61,80 euro		
	Fond. Abbé Pierre	36,70 euro		
13 jan.	Kerk	32,31 euro		
	Diaconie	18,27 euro		
20 jan.	Kerk	124,33 euro		
	Kerk in actie	68,13 euro		
27 jan.	Kerk	64,10 euro		
	Restos du cœur	37,20 euro		

Uw financiële bijdrage

• **Cheque:** u kunt uw cheque sturen naar Mme Z. M. Lammers, 12 rue de Chantereine, 95450 Aavernes, t.n.v. « Association culturelle de l'Eglise réformée néerlandaise à Paris ».

• **Overboeking** (wilt u bij "Mededelingen" uw naam en adres vermelden?):

- In Frankrijk: Caisse d'Epargne / IBAN - FR76 1751 5000 9208 5013 4594 035 ;
- In Nederland: IBAN - NL18 INGB 0000 0520 76

t.n.v. de Eglise réformée néerlandaise in Aavernes.

Alle gevers worden hartelijk bedankt!

Contactgegevens

Kerkenraad

Predikant: Ds. Ruth van

der Waall-Schaeffer

9, rue Rouget de l'Isle

92150 Suresnes

Tel. 06 52 67 82 71.

predikant.ern@gmail.com

www.ernparis.fr

www.ruthvanderwaall.com

Voorzitter en beheerszaken

Cees van Nes

Tel. 06 09 63 22 15.

beheer.ern@gmail.com

Scribaat en communicatie

Dianne Valenciennes

scriba.ern@gmail.com

Diaconaat

Rianne Courtin

diaconie.ern@gmail.com

Jeugd-en jongerenwerk coordinatie

Rianne Courtin

jeugd.ern@gmail.com

Koster- en oppasdienst

oppas.ern@gmail.com

Contact Kring Parijs

Bartjan van Tent

bartjan@vantent.nl

Contact Literatuurkring

Froukje Wiersma-Depreux

literatuur.ern@gmail.com

Overige adressen

Gastpredikantenvoorziening

Cees van Nes (tijdelijk)

Organisten

• Hans Lammers

Tel. 01 30 39 24 70.

tanenhanlammers@wanadoo.fr

• Johan van den Burg

burgjo@gmail.com

• Ly-lan Magniaux

Ledenadministratie

Aart Fockens

Aart.fockens@gmail.com

Bestuur van de « Association culturelle de l'ERN »

Voorzitter: Cees van Nes

Secretaris: vacant

Penningmeester:

Ben van Dalfsen

Contactpersoon Parijs Plus:

Henk Grethe

Heinrich.grethe@gmail.com