

Église réformée néerlandaise (ERN) Paris

KERKBRIEF



April 2019



Op de agenda deze maand

Kerkdiensten

Zondag 7 april

2^e collecte

Project Kinderen in de knel

Zondag 14 april

2^e collecte

Project Kinderen in de knel

Zondag 21 april

t

2^e collecte

Project Kinderen in de knel

Zondag 28 april

2^e collecte

CASP

Ds Frits de Lange (*meditatie/lezing, zie pag. 4*)

Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes

Koster: Ria en Ko Franse

Orgel: Hans Lammers

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Rianne Courtin

Koster: Ria en Ko Franse

Orgel: Johan van den Burg

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Cees van Nes

Koster: Ria en Ko Franse

Orgel: Johan van den Burg

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: nnb

Koster: Ria en Ko Franse

Orgel: Hans Lammers

Noteer alvast in uw agenda:

30 mei: hemelvaartsdag – buitendag

30 juni: tienerdienst

15 september: rentrée zondag

Bij de voorkant: in Oslo staat bij een kerk een groot hart met een verwijzing naar 1 Cor.13: geloof, hoop en liefde en de grootste daarvan is de liefde! Met Pasen staat de liefde centraal. In de synagoge leest men het Hooglied. Liefde sterker dan de dood.

Overdenking

Noem mij bij mijn naam

Door Ruth van der Waall-Schaeffer



Pasen is geen licht dat "los verkrijgbaar" is. Je kunt niet opeens Pasen gaan vieren. Er gaat een voorbereidingstijd aan vooraf, namelijk de Veertigdagentijd. Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we daar middenin. In de Veertigdagentijd – die op Aswoensdag begint en tot Pasen duurt, waarbij de zondagen niet meegerekend worden – wordt het steeds donkerder om Jezus heen. De dreiging beklemmender en uiteindelijk, op Goede Vrijdag, wordt het midden op de dag stikdonker (*Matteüs 27: 45*). Jezus wordt ter dood gebracht. Maar door het donker heen wordt een spoor van *licht* getrokken: de duisternis van de dood, van het onrecht, van de liefdeloosheid, zal niet het laatste woord hebben. Niet de nacht, maar de morgen heeft het voor het zeggen.

In de paasnacht wordt in de kerken, als symbool voor de overwinning van het licht, de paaskaars ontstoken (op Goede Vrijdag is deze gedoofd) en dan zingt men "Licht van Christus". Vanuit het donker mogen we ons oriënteren – daar zit het woord "oriënt" in, het oosten, dààr waar het licht wordt door de opgaande zon – op dat veelbetekenende vlammetje. De theoloog Edward Schillebeeckx (†2009) zei een keer: "Het licht van Christus brandt alleen met de olie van ons leven."

Het geloof in de opstanding van Jezus wordt niet enkel doorgegeven door verhalen over een leeg graf, over engelen, of zelfs door de verschijning van Jezus. Maar dat geloof ontstaat door "aangesproken worden", door "*bij je naam geroepen worden*", zoals dat bij Maria Magdalena gebeurde. Een stem die zegt: "*Jij, jij staat in het licht dat de duisternis overwint.*" Dan maken wij elkaar tot "Licht van Christus" en leren we het samen opnemen tegen de machten die steeds weer voor verduistering zorgen, in onszelf en in onze samenleving.

Op eerste Paasdag steken we in onze kerk de nieuwe paaskaars aan: we worden aangeraakt door het Licht, geroepen bij onze naam, en door de olie van ons leven mogen we het paaslicht aan elkaar doorgeven.

De afbeelding hierboven is van de kunstenaar Jörgen Habedank-Kreuz Überwinder (2016).

Bij de diensten

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

- **Op 7 april begroeten we ds Frits de Lange.** De zondagochtend zal er anders uitzien dan we gewend zijn. Frits de Lange begint ons samenzijn met een *meditatief ochtendgebed*. Daarna drinken we koffie/thee. Vervolgens zal hij een lezing houden over zijn boek "Heilige Onrust". Op de achterkant van het boek staat: "Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en seculiere zoekers leven in het besef van iets groters en sterkers dan zijzelf maar kunnen dat moeilijk onder woorden brengen. Voor hen schreef Frits de Lange dit boek". De afgelopen maanden is "Heilige Onrust" ook gelezen door de contactkring Parijs. Natuurlijk is er gelegenheid te discussiëren over wat we gehoord hebben. Het wordt vast een boeiende ochtend. Van harte welkom! Voor de kinderen wordt er een aparte tafel neergezet waaraan ze kunnen lezen, tekenen...
- **14 april "Palmzondag".** Thema: Hé, kom mee... Samen met de kinderen en hun versierde Palmpasen stokken vieren en gedenken we de intocht van Jezus op een ezel!



♪ ♪ Op een ezel
komt Hij aan.
Als de mensen Hem
zien gaan,
zijn ze opgetogen.
Hoor, ze juichen en
zijn blij.
"Dat is Jezus!"

roepen zij
en ze komen dichterbij
om hem toe te zingen.
Hé, kom mee en sluit je aan!
Waar Hij gaat zullen wij gaan.

Hosanna, hosanna, hosanna,
hosanna, hosanna, voor onze Koning!
Kijk, er komen er steeds meer en ze
leggen jassen neer
als een rode loper.
Al die mensen gaan op pad,
volgen Jezus naar de stad.
Want die Jezus doet ze wat,
daarom gaan ze zingen.
Hé, kom mee en sluit je aan!
Waar Hij gaat zullen wij gaan.
Hosanna, hosanna, hosanna,
hosanna, hosanna, voor onze Koning!
(Uit de bundel "Zitten of opstaan")



- **18 april: Witte Donderdag viering in de pastorie te Suresnes.** Met elkaar vieren we de Seder. Op de site van de PKN lees ik dit: "De joodse Seder is eigenlijk het verhaal van Pèsach, het verhaal dat gaat over de weg van onderdrukking naar bevrijding. Iedere generatie verbindt zich opnieuw met dit bevrijdingsverhaal, juist om in de eigen tijd alerter te kunnen inspelen op tekenen van bevrijding uit verslaving. Omdat het verhaal van de Exodus alle tijden is, en relevant voor alle volkeren, is het verhaal van verlangen naar vrede doorverteld en aangevuld, generatie na generatie. Jezus stond als

joodse leraar helemaal in deze weg van de messiaanse hoop. De viering vindt op Witte Donderdag plaats, omdat in de christelijke traditie dat de avond is waarop Jezus het joodse Pesach heeft gevierd". **Wilt u meevieren, graag een berichtje aan mij** (gegevens achterin de Kerkbrief). Mocht u wel willen komen, maar geen vervoer hebben, laat het de kerkenraad weten! Dan zoeken we een oplossing! Ik zou het fijn vinden als er ook kinderen/jongeren meedoen. **Welkom vanaf 19u30. Aanvang 20u.**
Hierboven "De Seder", geschilderd door Marc Chagall.



- **21 april: Pasen.** We beginnen met een retrospectief... Goede Vrijdag.... het wordt stil... ook in onszelf... het is donker... langzaam maar zeker wordt het licht. Jezus heeft met zijn leerlingen de uittocht gevierd uit het land van de slavernij, van de dood, Jezus is uit *zijn dood* opgestaan. En wij? Gaan we mee? Kunnen we het doodse, verslavende dat in ieder van ons is, achter ons laten? Staan we op om de ene voet voor de andere te zetten in de overtuiging dat liefde sterk is dan de dood?

Na de Paasdienst is er koffie en thee...
op z'n paasbest!



Beste (groot-)ouders en kinderen,

We zitten alweer midden in de veertig-dagentijd en leven in de kerk (en misschien ook daarbuiten!) weer toe naar het Paasfeest. Dit jaar valt Palmzondag op een korte zondag; omdat we niet genoeg tijd hebben om palmzondagstokken te maken tijdens de dienst, zou het mooi zijn als de kinderen zélf thuis een stok maken en dan aan het begin van de dienst naar binnen komen met hun creaties. Het kruis wordt gemaakt van twee op elkaar gespijkerde latten, omwikkeld met geel crêpepapier. Een buxustakje wordt in het midden bevestigd (als symbool voor de palmtakken waarmee de Israëlieten Jezus op de ezel toewuifden). Verder hoort er een slinger aan vastgemaakt te worden met al of niet gedroogde vruchten en noten

(waaronder 30 rozijnen die symbool staan voor de 30 zilverlingen van Judas en 12 pinda's voor de 12 discipelen), maar wij vonden het meestal makkelijker de kinderen te laten rijgen met chocolade-paaseitjes. En bovenop het kruis een broodhaantje (brood symbool voor Jezus' lichaam en het Laatste Avondmaal; de haan symbool voor het verhaal van de verloochening van Petrus). Voor de broodhaantjes wordt gezorgd (die kunnen er vlak voor de "intocht" op worden geprikt).

Al een paar weken collecteren we in de kerk voor een speciaal project

van Kerk in Actie: we zamelen geld in voor kinderen in India. Hierbij een link naar de site van Kerk in Actie met filmpjes, spelletjes, kleurplaten en meer informatie over de diverse projecten (maar wij collecteren dus specifiek voor de kinderen in India):

<https://www.kerkinactie.nl/kids/>

Palmzondag



Oplissing :

Het oecumenisch leesrooster belicht*

Door Frits Verhoog

Zondag 7 april 2019. *Jesaja 58, 7-1.* Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt het licht van het middaguur.

Lucas 20, 9-19. Wat moet ik doen (dacht de eigenaar van de wijngaard)? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben?

Zondag 14 april. *Lucas 19, (28) 29-40.* Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: "Meester, berisp uw leerlingen". Maar hij antwoordde: "Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, zouden de stenen het uitschreeuwen".

Lucas 22, 1-23, 56. Hij zei tegen hen: "Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God".

Zondag 21 april. *Jesaja 51, 9-11.* Ontwaak, ontwaak, arm van de Heer, en bekleedt u met kracht! Ontwaak als in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden... Was u het niet die de zee drooglegde...

Johannes 20, 1-18. "Houd mij niet vast", zei Jezus (tegen Maria Magdalena). "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is."

Zondag 28 april. *Genesis 28, 10-22.* De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Betel.

Lucas 24, 13-35. Toen hij (Jezus) met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden zij hem.

**NB In de diensten wordt dit leesrooster afgewisseld met dat van de Lutherse gemeente.*

Doorkijkje vanuit de pastorie

Aangeraakt worden

Geen idee wat ik kon verwachten. Ik had met twee vriendinnen een kaartje gekocht voor de expositie in het Atelier des Lumières (Parijs 11), een kunstcentrum gevestigd in een XIXe eeuwse gerenoveerde gieterij uit de. Er worden digitale tentoonstellingen georganiseerd van schilders waarbij hun werk wordt geprojecteerd op de vloer en op de ruim 10 meter hoge wanden van de hal van het Atelier (3300 m²). Ik stapte een soort droomwereld binnen en begon mijn wandeling langs de meesterwerken van Vincent van Gogh. Nee, niet alleen trokken zijn schilderijen aan mijn ogen voorbij, ik liep ook als het ware door de diverse fasen van zijn leven. Duizelingwekkende projecties van kleur en licht, vergezeld door muziek van o.a. Janis Joplin (Kozmic

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Blues), Grieg (Peer Gynt), Mozart recomposed en Elegie (Luca Longobardi). Je wordt helemaal opgenomen in dit klank- en kleurspel. Wat er gebeurde, weet ik niet, maar het was zo meeslepend dat ik ontroerd werd door mijn hele lijf. Eenmaal weer thuis in de pastorie moest ik denken aan de woorden van de godsdienstfilosoof Rudolf Otto (†1937). Het heilige zoekt Otto niet in een bepaalde godsdienst, kerk of confessie, maar in het religieuze beleven zelf. Otto noemt deze ervaring het "*tremendum et fascinans*" – iets dat ons diep beroert. Een mysterie dat ons doet huiveren en fascineren tegelijk. Het gaat de ratio te boven. Die gevoelens onderging ik in het "Atelier". Aangeraakt worden door iets dat groter is dan je zelf. <https://www.atelier-lumieres.com/fr/node/1028>

Uit de kerkenraad

Door Rianne Courtin

Op 12 maart heeft de Kerkenraad (KR) telefonisch vergaderd. Cees van Nes was met vakantie en derhalve niet aanwezig. Dianne Valenciennes heeft de dienst geopend met een mooi gedicht dat prima paste bij de aanloop naar Pasen. De KR heeft een aantal reacties ontvangen op de oproep voor een nieuwe naam voor de kerkbrief. Dank aan iedereen die heeft gereageerd! Op 7 en 14 april zal er na de dienst gestemd kunnen worden waarbij de keuze zal bestaan uit:

1. katERN
2. kERN
3. behouden van de naam Kerkbrief

De kerkenraad heeft contact gehad met Albert Koning en is heel dankbaar dat de **buitendag** van 30 mei as weer bij hem kan worden gehouden! Tevens verzoeken wij u alvast in uw agenda te noteren dat de **rentrée** zal worden gehouden op zondag 15 september. Wij komen op een later tijdstip nog bij u terug met informatie over de locatie.

Er is door de ouders met veel enthousiasme gereageerd op het voorstel van Ruth om catechese te verzorgen voor de kinderen van CM2 en collège. De zondag na deze KR vergadering (17 maart) zal de eerste catechese worden verzorgd. Er zijn tot nog toe 5 aanmeldingen. Het idee is om in beginsel om de twee maanden een catechese te houden.

Op **30 juni** zal tijdens de dan te houden Tienerdienst ook speciaal aandacht worden besteed aan aantal kinderen die dit jaar of nog niet zo lang geleden van CM2 naar het collège gaat of zijn gegaan.

De volgende vergadering staat gepland voor 9 april in de pastorie.

Tot slot wil de KR nog melden dat Cokkie en Bram Laport uit Middelburg een projectiescherm als ook een projectietafel aan de ERN hebben geschonken. Aangezien Ko en Ria Franse toevallig naar Zeeland gingen hebben zij het scherm en de tafel opgehaald. Hartelijk dank aan Cokkie, Bram, Ko en Ria!!

Bericht van overlijden

Vorige maand kreeg ik bericht van het overlijden van Els Cassing op de leeftijd van 63 jaar. Els was de dochter van Frits en Loes Cassing, trouwe gemeenteleden tot het einde toe. Toen ze zelf niet meer auto konden rijden, kwam Els regelmatig met hen mee om de dienst bij te wonen, waar ze heel dankbaar voor geweest zijn. Els was nog niet zolang geleden verhuisd naar de omgeving van Tours waar haar dochter woonde. Daar is ze plotseling in haar slaap overleden. Voor Rob Cassing, de oudste zoon, en Marlyse, de jongste dochter, een harde klap na het overlijden van hun ouders en even later van hun broer Freddy. De crematie heeft plaats gevonden op donderdag 14 maart, in Esvres (37). Helaas kon niemand aanwezig zijn, maar ik heb de familie een condoleancebericht gestuurd na overleg met de kerkenraad en onze predikant Ruth van der Waall. Mijn slotwoord was :« Els, ton nom restera écrit à jamais dans la paume de la main de Dieu ».

Namens de Kerkenraad, Cees van Nes



Praktische informatie

Diensten: elke zondag om 9u45 in de **Eglise luthérienne de la Trinité**, 172 bd Vincent Auriol - 75013 Paris. Metro: place d'Italie (lijnen 5 en 7).

Kindernevendienst (3 tot 11 jaar): de eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand (behalve tijdens vakantieperiodes).

Korte dienst: elke tweede en vierde zondag van de maand heeft de Lutherse gemeente na de ERN een viering. Dit betekent dat we de kerkzaal vlot moet verlaten.

Giften en collectes

3 maart	Kerk	132,20 euro
	Fondation Abbé Pierre	131,32 euro
17 maart	Kerk	173,85 euro
	Kerk in actie	187,75 euro
24 maart	Kerk	33,35 euro
	Kerk in actie	34,32 euro
Vaste vrijwillige bijdragen (VVB)		640,00 euro
Giften		-

Uw financiële bijdrage

• Cheque:

u kunt uw cheque sturen naar Mevrouw Z. M. Lammers, 12 rue de Chantereine, 95450 Aavernes, t.n.v. « Association culturelle de l'Église réformée néerlandaise à Paris ».

• Overboeking:

inlichtingen bij Mevrouw Z. M. Lammers derkjohan.lammers@nordnet.fr

Colofon

Redactie / lay-out: Ruth van der Waall-Schaeffer (met Pauline Floor)

Frequentie: de Kerkbrief verschijnt aan het eind van iedere maand (juli-augustus: dubbelnummer).

Inschrijving: u kunt zich inschrijven via www.ern.fr of contact opnemen met de predikant.

Kopij: graag uiterlijk voor de **15^e van de maand** in de (digitale) brievenbus: ern.redactie@gmail.com

Website: www.ernparis.fr

FB: www.facebook.com/ERNParis

Alle gevers worden hartelijk bedankt!

Contactgegevens

Kerkenraad

Predikant: Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer
9, rue Rouget de l'Isle
92150 Suresnes
Tel. 06 52 67 82 71.

predikant.ern@gmail.com
www.ernparis.fr
www.ruthvanderwaall.com

Voorzitter en beheerszaken

Cees van Nes - Tel. 06 09 63 22
15. beheer.ern@gmail.com

Scribaat en communicatie

Dianne Valenciennes
scriba.ern@gmail.com

Diaconaat

Rianne Courtin
diaconie.ern@gmail.com

Jeugd-en jongerenwerk coördinatie

Rianne Courtin
jeugd.ern@gmail.com

Koster- en oppasdienst

oppas.ern@gmail.com

Contact Kring Parijs

Bartjan van Tent
bartjan@vantent.nl

Contact Literatuurkring

Froukje Wiersma-Depreux
literatuur.ern@gmail.com

Overige adressen

Gastpredikantenvoorziening

Jennine Gagnard
Tel. 06 37 35 36 91
gastpredikanten.ern@gmail.com

Organisten

- Hans Lammers
Tel. 01 30 39 24 70.
derkjohan.lammers@nordnet.fr
- Johan van den Burg
burgjo@gmail.com

Ledenadministratie

Aart Fockens
Aart.fockens@gmail.com

Bestuur van de « Association culturelle de l'ERN »

Voorzitter: Cees van Nes
Secretaris: vacant
Penningmeester:
Ben van Daltsen

Contactpersoon Parijs Plus:

Henk Grethe
Heinrich.grethe@gmail.com