

Église réformée néerlandaise (ERN) Paris

# KERKBRIEF



Mei 2019



# Op de agenda deze maand

## Kerkdiensten

### Zondag 5 mei

Doopdienst (zie hieronder)

2<sup>e</sup> collecte

Project Kinderen in de knel

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes

Koster: Ria en Ko Franse

Orgel: Johan van den Burg

Kindernevendienst: Tessa-Gonde Zigterman

### Zondag 12 mei

2<sup>e</sup> collecte

Project Kinderen in de knel

Voorganger: ds Jan Berkvens

Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes

Koster: Ria en Ko Franse

Orgel: Hans Lammers

### Zondag 19 mei

Avondmaal

2<sup>e</sup> collecte

Oiko Crediet

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes

Kindernevendienst: Femke Besançon

Koster: Ria en Ko Franse

Orgel: Johan van den Burg

### Zondag 26 mei

2<sup>e</sup> collecte

Kerk in actie

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Rianne Courtin

Koster: Ria en Ko Franse

Orgel: Johan van den Burg

## Agenda

4 mei: dodenherdenking te Orry-la-Ville (60)

5 mei: doopdienst (tweetalig).

In deze dienst wordt Lucien Jean-François Roy Depreux gedoopt.

14 mei: kerkenraad in Suresnes

15 mei: literatuurkring bij Jenny Overbeek

16 mei: kring Parijs (nagesprek over de lezing van Frits de Lange over "Heilige Onrust")

19 mei: catechese voor kinderen - CM2 en "collégiens"

21 mei: vergadering over de website

30 mei: "Buitendag", bij de familie Koning in Cernay-la-Ville (78). RV 11 uur.

# Overdenking

## Tot je kern



Door Ruth van der Waall-Schaeffer

"Mijn kerk zijn de bergen. Daar zoek ik de eenzaamheid op, waar ik kan lezen en schrijven." Dit is een spreuk van de dag in de filosofische dagkalender. Hij is afkomstig van de Noorse cultuurwetenschapper Ole Martin Hoystad.

Om een boek over de ziel te schrijven, trok hij zich een paar jaar terug in de bergen. "De ziel"... weten we nog raad met dit begrip? Het zit nog wel in diverse Nederlandse woorden verstopt. Als ik even Google komen deze woorden al snel tevoorschijn: zielenpoot, ter ziele zijn, eelt op zijn ziel, zielsgelukkig, moederziel alleen, met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over...

De ziel heet in het Hebreeuws "nèfèsj" en in Oudtestamentische betekenis is "nèfèsj" niet een

onderdeel van de mens zoals dat bijvoorbeeld in de Nederlandse taal wèl tot uitdrukking komt: "met hart en ziel". Alsof hart en ziel los van elkaar staan. Hart en ziel vormen juist een eenheid. De ziel staat niet apart van het lichaam. Nèfèsj is alles wat ik ben en doe. Dus ook alles wat ik voel. De mens *heeft* geen ziel maar *is* een ziel. Als je op je ziel getrapt wordt, dan voel je dat in alles. Het raakt me in het diepst van mijn ziel: dan is dat niet alleen ergens in een hoekje van mijn hoofd. Mijn hele persoon is erbij betrokken, het doet pijn in mijn buik. Als we naar Genesis 2: 7 kijken, lezen we dat God de Heer de mens de levensadem in zijn neus blies, en zo werd de mens tot een levende ziel (*nèfèsj*). De mens kreeg geen ziel, hij *werd* een levende ziel. Een levend wezen. Als Maria uitroept: Mijn *ziel* maakt groot de Heer en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland (Luc.1: 47), dan zal haar gezicht gestraald hebben, en niet alleen haar gezicht, haar tenen krulden vast ook van blijdschap!

Ik vind het mooi hoe de Bijbelschrijvers ons terug brengen naar de essentie: de mens, een uniek wezen, levend van uit zijn/haar *nèfèsj*, dus met alles wat in je is, in ontmoeting, om zo tot je kern gebracht te worden.

# Bij de diensten

Door Rianne Courtin

## Rondom de collectes

- **5 mei:** tijdens de doopdienst collecteren we voor "onze" Indiaase kinderen. We zijn gedurende de veertigdagentijd begonnen met het collecteren voor Indiaase kinderen en zullen hier tot het eind van het jaar maandelijks voor blijven collecteren. Dit Kerk in Actie project stelt kinderen in staat om naar school te gaan in plaats van om op jonge leeftijd te moeten werken.

- **12 mei:** Een aantal dagen na bevrijdingsdag waarbij onze dankbaarheid tonen voor onze vrijheid willen we collecteren voor de miljoenen mensen in Syrië die lijden onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië. [www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag](http://www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag)

- **19 mei:** Op deze zondag collecteren we voor Oikocredit, een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Wij geloven dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Oikocredit investeert uw geld in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het grootste deel van onze investeringen gaat naar partners actief in microkrediet ("inclusive finance"). Daarnaast groeit het aantal investeringen in landbouw en organisaties op het gebied van duurzame energie. De totale financieringsportefeuille bedraagt zo'n 900 miljoen euro.

- **26 mei:** In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60 000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40 000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een

bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. [www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingChina](http://www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingChina)

• **30 mei:** Op Hemelvaart collecteren we voor Jop, "Jong Protestant". Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend – soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vingeringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken. <https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerk-jeugdwerk-4>

### ♪ Oproep muzikale bijdrage tijdens de kerkdienst ♪

Muziek kan de eredienst tijdens het zingen opluisteren of een meditatief moment een mooie diepe dimensie geven.

Dit mochten wij onlangs ervaren tijdens een bijzonder harmonieus samenspel tussen onze organist Johan van de Burg en zijn collega organist/pianist Hans Matser uit Pijnacker tijdens de feestelijke Paasdienst op 21 april.

Mocht u een instrument bespelen en ook graag een muzikale bijdrage tijdens een kerkdienst willen leveren, dan kunt u zich opgeven bij onze predikante Ruth van der Waall-Schaeffer, die het vervolgens met de kerkenraad zal bespreken.

### De Kerkbrief... blijft de Kerkbrief!

In april konden de gemeenteleden stemmen voor een mogelijke naamsverandering van onze maandelijkse Kerkbrief. Er zijn 15 stemmen uitgebracht. De uitslag is als volgt: "katERN": 1 stem; "De kERN": 3 stemmen; behouden van de naam "Kerkbrief": 11 stemmen. Dus een duidelijke meerderheid. En zo blijft u de vertrouwde Kerkbrief ontvangen.

# Voor u gelezen

## De zilveren beker

Door Johan van den Burg

Laatst las ik een artikel, lang geleden geschreven door Nico ter Linden (Trouw, 9 sept. 1996) dat mij bijzonder aansprak. Hierbij een samenvatting. *"Ik ben eigenlijk niet gelovig opgevoed. Ik zat wel op een nonnenschooltje, maar veel heb ik er niet van onthouden. Er is eigenlijk maar één verhaal dat ik mij herinner. Het ging over een zilveren beker. De rest ben ik vergeten. Behalve dan dat ik het zo'n mooi verhaal vond."* Een jonge vader in een gespreksgroep over geloofsoverdracht. Ik had hem en de andere jonge ouders gevraagd naar hun prilste geloofsherinneringen. *"Kent u een Bijbelverhaal over een zilveren beker?"*, vroeg hij. Ik moest even nadenken. *"Ging het soms over Jozef en Benjamin?"* *"Ik zou het niet weten"*, zei hij. *"Jozef was door zijn broers in een put gegooid en daarna verkocht aan een langstreckende karavaan. Zo kwam hij als slaaf in Egypte terecht. Na veel avonturen bracht hij het daar tot onderkoning. Toen brak er hongersnood uit in Kanaän, en Jozefs broers trokken naar Egypte om daar graan te kopen. Jozef was belast met de distributie van het koren, maar zijn broers herkenden hem niet."*

De jonge vader kon zich vagelijk iets herinneren. *"Dat zou het wel eens kunnen zijn. Hoe ging het verder?"* *"Benjamin was ook meegekomen, de jongste, Jozefs lievelingsbroer. Maar ook aan hem maakte Jozef zich niet bekend. Beladen met zakken graan aanvaardden de broers de terugreis, niet wetend dat Jozef zijn zilveren beker in Benjamins bagage had laten verstoppert. Voor zij de grens van Egypte hadden bereikt werden zij achterhaald door de soldaten van het hof. 'Waarom hebben jullie 's konings zilveren beker gestolen?' riepen zij verontwaardigd. 'Die hebben wij niet gestolen', zeiden de broers. 'Bij wie gij de beker vindt, hij zal zeker sterven'. Te beginnen bij de oudste doorzochten de soldaten ieders bagage. Overal vingen zij bot. Tot ze bij Benjamin kwamen. De soldaten openden zijn zak met graan, en wat schitterde daar schel in de zon? Jozefs zilveren beker! Benjamin was de dief. Hij zou moeten sterven."* De jonge vader straalde bij het vernemen van deze onheilstijding. *"Ja, zei hij, dat was het verhaal, nu herken ik het weer. Maar ik weet waarachtig niet meer hoe het afliep."* *"Teruggekeerd in het paleis hield Juda namens zijn broers een pleidooi voor de weerloze Benjamin: 'Neem mij, o koning, neem mij in plaats van de jongen.' Nu de broeders zo van hun broederliefde getuigenis aflegden, achtte Jozef het ogenblik komen in de kring terug te keren: 'Ik ben Jozef, jullie broeder!'"*

Opvallend, dat die jonge vader van dat hele verhaal alleen die zilveren drinkbeker onthouden had! Toevallig? Nee, niet toevallig. Het verhaal draait om die beker. Dus moet het betekenis hebben, dat Jozef uitgerend een zilveren beker in Benjamins graanzak

laat verstoppen. Maar wat betekent die beker dan? Ik weet nog goed, dat ik me daar destijds een ongeluk naar heb gezocht in de dikke bijbelcommentaren. Omdat het verhaalkarakter van deze teksten de Schriftgeleerden ontgaat, reppen ze met geen woord over die beker. Een boek over Bijbelse symbolen bracht gelukkig uitkomst: een beker symboliseert van oudsher het leven van de bezitter ervan. Ik had het kunnen weten! Ontving ik bij mijn geboorte niet een zilveren beker met mijn naam erin gegraveerd? Diepzinniger geschenk is nauwelijks denkbaar. Een bede is die beker: *"Moge jouw leven zo uniek, zo kostbaar en zo duurzaam zijn als deze beker. Moge je beker overvloeien."* *"Waarom hebben jullie mijn beker gestolen?"*, riep Jozef zijn broeders toe. *"Wij hebben die beker niet gestolen, heer."* Nee, die beker hebben zij niet gestolen. Maar zij hebben wel een leven gestolen. De beker is de beker van de man, wiens leven zij gestolen hebben. Het is dus niet toevallig dat de jonge vader aan die zilveren drinkbeker het verhaal onthouden heeft. Toen Jezus aan de vooravond van zijn sterven zijn leerlingen de beker reikte, deed hij dat, opdat zij eruit zouden drinken. Hij deed het, opdat zij deel zouden hebben aan de inhoud van zijn leven. Hij deed het, opdat zij die beker aan elkaar zouden doorgeven. Gabriël Smit heeft daar een mooi sonnet over geschreven: *"Omschrijving van de liefste".* *Je bent me zo nodig. Ik weet wel dat de Heer mijn herder is en dat Hij mij niets laat ontbreken, maar wanneer jij mij dat niet bent, weet ik niet wat mijn leven nog kan zijn. Wanneer Hij jou niet geeft, geeft Hij mij niets, want wat mij niet gereikt wordt door jouw hand is dood voordat ik het ooit krijgen zou. Dat kan niet, zeg je, want dan stel je mij voor Hem, een verantwoordelijkheid die ik niet dragen kan. Weet je dat zeker? Lees de psalm. Wie dorst schenkt Hij in overvloed zijn wijn. Maar, liefste, wie anders dan jij is mij zijn beker?*

### **"Heilige onrust"**

Frits de Lange was op 7 april in onze kerk om zijn boek *"Heilige Onrust: een pelgrimage naar het hart van religie"* te bespreken dat o.a. ook in Kring Parijs gelezen is. De Lange is gefascineerd door de populariteit van de « pelgrimages ». Moderne pelgrims hebben kerk en geloof dikwijls losgelaten. Wat hen echter nog steeds tot pelgrims maakt, is het besef dat er iets groter of sterker is dan henzelf waardoor ze op weg gaan in het leven. Hij vergelijkt de nieuwe pelgrim met de Franse schrijver Jean-Christophe Rufin die tijdens zijn pelgrimage niet meer omhoogkijkt, maar wel vooruit. Op de "camino" (de weg) komen de pelgrims zichzelf en elkaar tegen en ze komen veranderend terug. De ervaring het niet zeker te weten, is niet hinderlijk maar juist bevrijdend. Hoe ziet een gelovige levenshouding zonder de religieuze franje er dan uit? Veel mensen voelen zich geroepen om op pad te gaan; om te overdenken wat ze met de rest van hun leven willen. Frits ziet hierin een kern van geloven. Het maakt volgens hem niet uit wie of wat je in beweging zet; het kan God zijn maar ook iemand of iets anders. Die of dat staat voor gewoon blijven geloven: gebed, hoop en verlangen en een belofte die moet worden waargemaakt. Wij zelf kunnen alleen verantwoordelijkheid nemen voor hoe het verder gaat met de geschiedenis!

**Yvonne Revois**

# Het oecumenisch leesrooster belicht\*

Door Frits Verhoog

**Zondag 5 mei 2019. *Jeremia 32, 36-41*.** Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen een van hart en een van zin maken, zodat zij altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan.

*Lucas 24,35-48*. Hij zei tegen hen: "Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden tot inkeer te komen..."

**Zondag 12 mei 2019. *Numeri 27, 12-23*.** De Heer zei tegen Mozes: "Beklim het Arabim gebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef".

*Johannes 10,22-30*. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan...

**Zondag 19 mei 2019. *Deuteronomium 6, 1-9*.** U moet voor de Heer Uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden die u moet naleven...

*Johannes 13,31-35*. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

**Zondag 26 mei 2019. *Joel 2, 21-27*.** En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst in gejubel uit om de Heer, jullie God, want hij geeft regen om jullie te verkwikken.

*Johannes 14,23-29*. Ik laat jullie vrede na: mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.

**Hemelvaartsdag 30 mei 2019. *2 Koningen 2, 1-15*.** Hij (Elisa) raapte Elia's mantel, die was afgegleden (bij zijn hemelvaart) op, en liep terug. Bij de oever van de Jordaan hield hij stil... Dus ook hij sloeg op het water (met de dubbelgeslagen mantel van Elia) en opnieuw vloeide het water naar links en rechts weg, zodat Elisa kon oversteken.

*Lucas 24, 49-53*. Daar hief hij (Jezus) zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

*\*NB In de diensten wordt dit leesrooster afgewisseld met dat van de Lutherse gemeente.*



# Doorkijkje vanuit de pastorie

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

## Seder, 18 april 2019



De pastorie is niet alleen een (fijne) woonplek, maar ook een plaats waar gevierd kan worden. Dat bleek op Witte Donderdag.

Hieronder twee persoonlijke impressies.

### **Tessa-Gonde Zigterman:**

*"Op Witte Donderdag hebben wij, onder begeleiding van onze predikant, in Suresnes een Seder gehouden, een maaltijd die niet alleen doet denken aan Jezus' laatste avondmaal maar ook aan de geschiedenis van het volk Israël (en tegelijk ook ons eigen lijden en leven) en waarbij*

*alle elementen op de tafel een bijzondere betekenis hebben. Maar dat was niet het enige! Ik was verrast toen ik merkte dat we een heel programma hadden, of nee, een soort dienst! We hebben gezongen over "volstromen" en "Gods nieuwe dag" en onder andere gelezen uit Hooglied, over "de lange weg naar vrijheid"; we hebben samen nagedacht over huidige "plagen" die ons teisteren... Eenieder moest uit het "tranenbakje" lepelen, proeven van het "bittere kruid" (mierikswortel), maar ook van "nieuw groen" (peterselie) en "nieuw leven" (eieren) en van zoete moes. De matses werden gebroken en gedeeld. En we dronken op de toekomst! Het was mijn eerste Seder, maar zeker het komen waard!"*

### **Hans en Hanneke de Goede:**

*"Voor het eerst hebben we op Witte Donderdag in de pastorie deze joodse maaltijd meegemaakt en daarin schuilt zoveel symboliek. Heel veel dat we eigenlijk wel wisten maar nu werden wij eraan herinnerd hoe een Seder gevierd wordt. Op Pasen gaan we in de kerk ook het Avondmaal vieren maar dan op onze wijze. We leggen vooral de klemtoon op vieren."*

# Uit de kerkenraad

Door Dianne Valenciennes

Op 9 april 2019 heeft de volledige kerkenraad (KR) vergaderd in Suresnes. Rianne Courtin gaat de vacature van "secrétaire" van de ACERN opvullen. Dit om aan de administratieve eis te voldoen van een Franse religieuze vereniging ("Association culturelle").



Op 17 maart is er een eerste **catechese** bijeenkomst gehouden voor CM2-ers en "collégiens". Deze is geleid door Ruth. Zes kinderen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Tijdens dit uur stond de Bijbel centraal: Wat is de Bijbel – Gods Woord –, wat staat erin, door wie geschreven...? / Echt gebeurd of niet? / Wat betekent de Bijbel voor jou? Gezien de positieve reacties is er een volgende datum gepland en wel op **19 mei** aanstaande, wederom na de kerkdienst.

Ook de georganiseerde "**koffie versierd**" na de kerkdienst van 24 maart leverde een interessante discussie op. De vraag was: heeft u een lied of een Bijbeltekst waaraan u meer gehecht bent dan aan andere liederen/teksten, die om één of andere reden een speciale betekenis heeft, een meerwaarde?

De huidige KR telt drie ouderlingen. In geval een ouderling niet in gelegenheid is om tijdens een kerkdienst aanwezig te zijn, zijn Leandra Choay, Froukje Depreux en Frits Verhoog bereid gevonden om als "ouderling van dienst namens de kerkenraad" in te vallen.

Het project **Kerk in Actie voor India** loopt goed. Tijdens de veertigdagentijd is er inmiddels al 460 € ingezameld. Ruth heeft een gesprek gehad met de Nederlandse ambassadeur in Parijs en zal namens de ERN de ontvangst voor **Koningsdag** bijwonen (met Dianne Valenciennes), alsmede de jaarlijkse **Dodenherdenking** in Orry-la-Ville op 4 mei.

De volgende vergadering is gepland op 14 mei in de pastorie te Suresnes.

## Praktische informatie

**Diensten:** elke zondag om **9u45** in de **Eglise luthérienne de la Trinité**, 172 bd Vincent Auriol - 75013 Paris.  
Metro: place d'Italie (lijnen 5 en 7).

**Kindernevendienst (3 tot 11 jaar):** de eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand (behalve tijdens vakantieperiodes).

**Korte dienst:** elke tweede en vierde zondag van de maand heeft de Lutherse gemeente na de ERN een viering. Dit betekent dat we de kerkzaal vlot moet verlaten.

## Colofon

**Redactie / lay-out:** Ruth van der Waall-Schaeffer (met Pauline Floor)

**Frequentie:** de Kerkbrief verschijnt aan het eind van iedere maand (juli-augustus: dubbelnummer).

**Inschrijving:** u kunt zich inschrijven via [www.ern.fr](http://www.ern.fr) of contact opnemen met de predikant.

**Kopij:** graag uiterlijk voor de **15<sup>e</sup> van de maand** in de (digitale) brievenbus: [ern.redactie@gmail.com](mailto:ern.redactie@gmail.com)

**NB** De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten

**Website:** [www.ernparis.fr](http://www.ernparis.fr)

**FB:** [www.facebook.com/ERNParis](https://www.facebook.com/ERNParis)

## Giften en collectes

10 maart	<b>Kerk</b>	101,70 euro
	<b>Kerk in actie</b>	77,91 euro
31 maart	<b>Kerk</b>	78,40 euro
	<b>Kerk in actie</b>	89,25 euro
7 april	<b>Kerk</b>	103,90 euro
	<b>Kerk in actie</b>	72,68 euro
14 april	<b>Kerk</b>	103,74 euro
	<b>Kerk in actie</b>	61,55 euro

**Vaste vrijwillige bijdragen (VVB)**

**Stichting vrienden van Parijs** - 2 000 euro

## Uw financiële bijdrage

### • Cheque:

u kunt uw cheque sturen naar Mevrouw Z. M. Lammers, 12 rue de Chantereine, 95450 Aavernes, t.n.v. « Association culturelle de l'Église réformée néerlandaise à Paris ».

### • Overboeking:

inlichtingen bij Mevrouw Z. M. Lammers [derkjohan.lammers@nordnet.fr](mailto:derkjohan.lammers@nordnet.fr)

**Alle gevers worden hartelijk bedankt!**

## Contactgegevens

### Kerkenraad

**Predikant:** Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer  
9, rue Rouget de l'Isle  
92150 Suresnes  
Tel. 06 52 67 82 71  
(NB : vrije dag : maandag).  
[predikant.ern@gmail.com](mailto:predikant.ern@gmail.com)  
[www.ernparis.fr](http://www.ernparis.fr)  
[www.ruthvanderwaall.com](http://www.ruthvanderwaall.com)

### Voorzitter en beheerszaken

Cees van Nes  
Tel. 06 09 63 22 15.  
[beheer.ern@gmail.com](mailto:beheer.ern@gmail.com)

### Scribaat en communicatie

Dianne Valenciennes  
[scriba.ern@gmail.com](mailto:scriba.ern@gmail.com)

### Diaconaat

Rianne Courtin  
[diaconie.ern@gmail.com](mailto:diaconie.ern@gmail.com)

### Jeugd-en jongerenwerk coördinatie

Rianne Courtin  
[jeugd.ern@gmail.com](mailto:jeugd.ern@gmail.com)

### Koster- en oppasdienst

[oppas.ern@gmail.com](mailto:oppas.ern@gmail.com)

### Contact Kring Parijs

Bartjan van Tent  
[bartjan@vantent.nl](mailto:bartjan@vantent.nl)

### Contact Literatuurkring

Froukje Wiersma-Depreux  
[literatuur.ern@gmail.com](mailto:literatuur.ern@gmail.com)

### Overige adressen

#### Gastpredikantenvoorziening

Jennine Gagnard  
Tel. 06 37 35 36 91  
[gastpredikanten.ern@gmail.com](mailto:gastpredikanten.ern@gmail.com)

#### Organisten

- Hans Lammers  
Tel. 01 30 39 24 70.  
[derkjohan.lammers@nordnet.fr](mailto:derkjohan.lammers@nordnet.fr)
- Johan van den Burg  
[burgjo@gmail.com](mailto:burgjo@gmail.com)

#### Ledenadministratie

Aart Fockens  
[aart.fockens@gmail.com](mailto:aart.fockens@gmail.com)

#### Bestuur van de « Association culturuelle de l'ERN »

Voorzitter: Cees van Nes  
Secretaris: Rianne Courtin  
Penningmeester:  
Ben van Dalfsen

#### Contactpersoon Parijs Plus:

Henk Grethe  
[Heinrich.grethe@gmail.com](mailto:Heinrich.grethe@gmail.com)