

Église réformée néerlandaise (ERN) Paris

# KERKBRIEF



Februari 2020



# Kerkdiensten

## Februari 2020

**Zondag 2 februari** (lang)

*Muzikale bijdrage kwartet*

*2<sup>e</sup> collecte*

*Food for life in Ghana*

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Rianne Courtin

Orgel: Johan van den Burg

Koster: Ria en Ko Franse

**Zondag 9 februari** (kort)

*2<sup>e</sup> collecte*

*Liliane Fonds*

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes

Orgel: Hans Lammers

Koster: Ria en Ko Franse

**Zondag 16 februari** (lang)

*Viering Avondmaal*

*2<sup>e</sup> collecte*

*CASP*

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Cees van Nes

Orgel: Johan van den Burg

Koster: Ria en Ko Franse

**Zondag 23 januari** (kort)

*2<sup>e</sup> collecte*

*Kinderhospice Binnenveld*

Voorganger: Ds Wilco van Wakeren

Ouderling van dienst: Rianne Courtin

Orgel: Hans Lammers

Koster: Ria en Ko Franse

Illustratie voorkant: Otto Dix – zonsopgang.



## En ook...

- **4 februari: kerkenraad** in de pastorie
- **5 februari: literatuurkring** bij Jenny Overbeek

# Overdenking

## Van zingen en geloven

Door Ruth van der Waall-Schaeffer



Zingen en geloven..., is daar een relatie tussen? Hebben zingen en geloven iets met elkaar te maken? De joodse schrijver Abel Herzberg heeft die overkomst tussen zingen en geloven eens mooi geformuleerd: 'Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat zij dit willen, maar omdat er een stem als vanzelf in hen oprijst, zo zijn er ook mensen die geloven, niet uit angst en niet uit hoop op beloning, maar omdat zij vanuit hun wezen niet anders kunnen.'

We zingen niet alleen omdat we zo opgewekt en vrolijk zijn, maar we zingen ook omdat we de afstand tussen Gods beloften van recht, vrede en

geluk aan de ene kant, en onze wereld, ons leven, aan de andere kant, in het lied als het ware overbruggen.

Toen Calvijn zijn beschrijving van de liturgie 'De vorm van de gebeden' noemde, gaf hij daarmee aan dat het gezamenlijk zingen een vorm van gebed is. De kerkvader Augustinus (rond 400 n. Chr.) zei het ook al: 'Zingen is twee keer bidden'.

Vanaf februari zal ik één keer per maand aan een kerkganger (m/v) vragen (en daar horen uiteraard ook kinderen bij) welk lied haar/hem ontroert, blij maakt, bemoedigt... en of hij/zij dit heel kort tijdens de dienst wil toelichten. Daarna zingen we dit lied. Als het niet in het Liedboek staat, dan printen we het uit. U kunt dus in de week voor de desbetreffende dienst deze vraag van mij verwachten.

Het is maar dat u het weet... 🎵🎵

## Rondom de collectes

Door Rianne Courtin

Op **2 februari** collecteren we voor ons diakonie project 2020 'Food for live in Ghana'. In de afgelopen kerkbrief hebben Rieky van Elk en Alex van der Horst (vrienden van

onze dominee) een uitleg gegeven over dit project. Op zondag 29 maart komen Rieky en Alex een lezing geven over het project.

Op **9 februari** collecteren wij voor het Liliane Fonds, dat als missie heeft het bijdragen aan een wereld waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede al hun talenten kunnen ontwikkelen. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika concentreren ze zich op 30 landen, waar zij een partnerschap hebben met een organisatie ter plekke, die het land door en door kennen. Het Liliane Fonds steunt de programma's inhoudelijk en financieel.

Op **16 februari** collecteren wij voor het Centre d'action sociale protestant (CASP). Deze Franse protestantse stichting zet zich in Parijs in voor de strijd tegen armoede en uitsluiting en richt zich daarbij vooral op de begeleiding bij het vinden van werk en zowel nood- als permanente woonruimte.

Tot slot zullen wij op **23 februari** voor het eerst collecteren voor het 'Kinderhospice Binnenveld' gevestigd in Barneveld, dat in een kleinschalige en huiselijke omgeving zorg biedt aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Ook streven ze ernaar de kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te dragen.

## 'Dwars door de Bijbel'

Door Froukje Depreux



De kerkdienst van 1 december jl. was een bijzondere dienst. Na een korte opening verwelkomde Ruth van der Waall-Schaeffer verteller Kees Posthumus in ons midden. Kees Posthumus werd opgeleid tot onderwijzer en studeerde vijf jaar theologie in Nijmegen en Utrecht. In 2002 startte hij een eigen onderneming als verteller: *'Kees Posthumus vertelt'*. In de voorstelling 'Dwars door de Bijbel' werden verschillende bekende en onbekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament samengebracht in een wervelend reisverhaal.

Knap en met weinig middelen plaatste de verteller de oude verhalen in een nieuw en modern licht. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan werd bijvoorbeeld verteld vanuit het perspectief van de man die gewond aan de kant van de weg lag. En de storm op het meer werd interactief door de kerkgangers zelf begeleid. Profeten met een ongemakkelijke boodschap waren de dwarsliggers van weleer en zijn misschien niet zo verschillend van mensen die nu tegendraads durven te denken.

Kees Posthumus maakte deze solovoorstelling in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland. Toneel in de kerk dateert uit de middeleeuwen, paas- en kerstspelen en zg. Profetenspelen over oudtestamentische figuren zijn hier voorbeelden van, en het is mooi om te zien dat de PKN deze oude vertelvorm herintroduceert.

## Kinderkerst

Door Rianne Courtin



Op 15 december was er weer kinderkerst. De invulling was anders dan in de afgelopen jaren maar zeker weer een succes. Ruth speelde een zwerver die praatte met een kerstboom en de boom gaf antwoord! Een kerstboom die eerst helemaal kaal was maar die door de kinderen werd versierd met kerstballen met hele mooie woorden waardoor het voor de zwerver een echte droomboom werd.

Dorian las een mooi gedicht met een recept voor het maken van een 'bûche de la paix'. Dat we dit recept allemaal mogen gebruiken en niet alleen met kerst. Ook Athena, Melchior, Lancelot, Thomas, Maxime en Hugo deden actief mee door het lezen van onder andere een gedicht. Aan het einde van de dienst lagen onder de kerstboom ook nog cadeautjes voor alle kinderen! Na de dienst was er een gezamenlijke lunch met alle aanwezige gemeenteleden.

# Dichterbij

## Bezinning en inspiratie Activiteiten na de dienst tot de zomer

Door Ruth van der Waall-Schaeffer



Hierbij vindt u een overzicht van activiteiten die na de dienst plaatsvinden in onze kerk. Aanvang 11 uur/ 11.15 uur. Ieder is welkom bij een activiteit, ook zonder deelname aan de kerkdienst!

Naast deze activiteiten is er de gesprekskring Parijs en de literatuurkring. Nieuwe deelnemers (m/v) van harte welkom. Ook zijn er catechese bijeenkomsten. Informatie over inhoud en data bij Ruth van der Waall: 0652678271 of [predikant.ern@gmail.com](mailto:predikant.ern@gmail.com)

### Maart

**1 maart:** leerhuis 'Op weg naar Pasen'.

Elk jaar opnieuw bereiden vele mensen zich tijdens de veertigdagentijd voor op Pasen. Tijdens deze periode hebben we de kans orde op zaken te stellen en eens na te denken over datgene wat nu echt belangrijk is in het leven. We worden eraan herinnerd dat het leven een tocht is.



Deze tocht lijkt op de lange reis van de Israëlieten naar het beloofde land Israël. Veertig jaar lang trok het volk van God samen met Mozes door de woestijn, een onherbergzaam oord vol gevaren.

Deze tocht was voor hen een periode van voorbereiding, verwachting, nadenken over, loslaten, en ontmoeting met God. We lezen oude teksten en halen die naar onze tijd. Ze blijken misschien verrassend actueel te zijn!

**29 maart:** ochtendgebed gevolgd door lezing met diapresentatie door Rieky van Elk, Alex v.d. Horst en Saskia van Bennekom (diëtiste) over ons diaconale project 'Food for Live'. Daarna gezamenlijke gemeente-lunch.

## April

### 5 april:

- Palmzondag m.m.v. de kinderen
- Leerhuis over 'de Stille Week'. Onderwerp: 'Er is geen vreemd leed'. Jezus stierf aan het kruis – zoals de traditie leert – voor onze zonden. Wat betekent 'zonde' in de Bijbel, en waarom werd Jezus gekruisigd? En wat is de relatie met het lijden anno 2020?

### 9 april:

(Witte Donderdag) Sedermaaltijd, met tevens aandacht voor het feit dat het 75 jaar geleden is dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer in concentratiekamp Flossenbürg werd geëxecuteerd (locatie wordt nader bekend gemaakt.) Jong en oud(er), welkom!



## Mei

**21 mei:** invulling voor Hemelvaartsdag: nadere informatie volgt.

## Juni

**14 juni:** leerhuis - Geestkracht: heb je de geest, krijg je de geest, waar zien we de geest in de Bijbel?

## Juli

**5 juli:** 'Koffie versierd' na de dienst met aansluitend een gemeente-lunch.

*(Geschilderd door René Rosmolen.)*

# Poëzie vanuit de pastorie

## De wind

Tekst en foto Ruth van der Waall-Schaeffer

In 2019 kon u/je van mijn hand diverse 'doorkijkjes vanuit de pastorie' lezen. Dit jaar komt het accent op poëzie – in welke vorm dan ook – te liggen. Van jongs af aan heb ik iets met gedichten. Ik had een schriftje waarin ik gedichten overschreef die ik mooi vond. Later ging ik soms gedichten beeldend verwerken en ik gebruik graag een gedicht in mijn preken. Ook in mijn tijd als 'juf' op de basisschool las ik graag gedichten. Ik leerde er misschien wel meer van dan de leerlingen zelf. Eigenlijk, realiseerde ik me, zijn gedichten voor kinderen juist veelzeggend voor volwassenen. Haalt deze poëzie niet het kind in jezelf weer naar boven? Brengen de woorden, de beelden en de gevoelens je niet tot je kern?

Getroffen worden door een enkele zin: 'ja, zo beleef ik het.'

Zoals in onderstaand gedicht van Kees Spiering (1958) over de wind. Spiering is geboren op Terschelling, een eiland waar de wind vaak prominent aanwezig is. Het gedicht begint met 'Wees maar niet bang'. Iedere ouder zegt dat wel eens tegen zijn/haar kind als de wind loeit om het huis en alles kraakt. En je probeert het gerust te stellen. Hier zegt de dichter dat de wind buiten je is, en niets wil met jou. Of... misschien toch wèl, waait er een boodschap mee. Wie weet stormt het ook jezelf. 'Beluister zijn ruisen, misschien vertelt hij vannacht...'



## WINDDICHT

*Wees maar niet bang  
voor de wind, al kolkt hij vannacht  
rond het huis. Zoekt hij  
loeiend, razend, huilend  
iets wat zich niet kan verschuilen,  
wat hij brullend vast kan grijpen,  
los kan rukken, weg kan smijten  
om zijn gierende woede te koelen.*

*Wees maar niet bang  
voor de wind, – hij zoekt deze nacht  
niet naar jou. Of het zou  
moeten zijn om te vertellen  
dat op een dag – misschien al gauw –  
zal komen waar je al zo lang op wacht.*

*Wees maar niet bang  
voor de wind. Beluister  
zijn ruisen. Misschien  
vertelt hij vannacht...*

# De kERN uit de kerkenraad

## Door Dianne Valenciennes

De Kerkenraad (KR) heeft sinds de vorige Kerkbrief driemaal vergaderd en wel op 3 december 2019, 14 en 21 januari 2020.

In het weekend van 23-24 november hebben de bestuursleden van Parijs Plus, Henk Grethe, Aart van Jolingen, Coks van Nes en Wout de Korte, onze gemeente bezocht. Op zaterdag hebben zij verder kennis gemaakt met Ds Ruth van der Waall in de nieuwe pastorie tijdens een aperitief. Op zondag is er na de dienst een vergadering geweest met de voltallige KR. Het was goed om de huidige stand van zaken en ook toekomstplannen met hen te delen en ideeën uit te wisselen. Parijs Plus draagt een zeer warm hart toe aan de ERN en de KR is dan ook zeer dankbaar voor hun verbondenheid, hun geweldige inzet en het vele werk dat zij verrichten. Hun financiële steun is al 22 jaar lang een belangrijke bron van inkomsten voor het functioneren van ons kerkelijk werk. Fondswerven wordt ook in Nederland steeds moeilijker en zo heeft



het naast het bestuur werkende Promotieteam aangegeven er in 2020 mee te stoppen. Een afscheid is inmiddels gepland op 13 september tijdens de startzondag.

Op 1 december heeft Kees Posthumus een wervelende theatervoorstelling gegeven over tientallen bekende en onbekendere verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De voorstelling ging met recht 'Dwars door de Bijbel'. De aanwezigen hebben hier zeer van genoten.

Vanwege de stakingen en de daarmee sociale onrust en openbaar vervoersproblemen heeft de Kerkenraad moeten beslissen om de kerkdienst van 8 december en het geplande gemeenteberaad niet door te laten gaan. Het gemeenteberaad heeft inmiddels op 12 januari plaats gevonden (*zie verslag hieronder*).

Vele "schrijf"handen maakten licht werk en zo mochten Nederlandse gedetineerden via de ambassade een kerstgroet van de ERN ontvangen.

Het kinderkerstfeest had dit jaar een andere invulling. Het werd een feestelijk dienst gevolgd door een door eenieder meegebrachte lunch.

Ook dit jaar hebben wij op de eerste zondag van 2020 met elkaar een glas geheven op het nieuwe jaar. Met dank aan Menxy Quaak voor de champagne en aan Ria en Ko Franse voor de feestelijk verzorgde tafel.

Na de geslaagde startzondag vanuit de kerk, zal er gekeken worden naar een nieuwe invulling van de "buitendag" op Hemelvaart. De verplichte jaarlijkse assemblée générale (AG) werd altijd na de kerkdienst gehouden. Omdat niet alle aanwezigen (niet-leden en gasten) hieraan deelnamen is ervoor gekozen om de komende AG op een andere datum te houden en wel op zondag 17 mei 2020.

Op 21 januari is er een extra vergadering gehouden om het activiteiten programma m.b.t. bezinning en inspiratie voorgesteld door Ds Ruth van der Waall voor het eerste halfjaar door te spreken (*zie voor meer informatie pagina 5.*)

De volgende vergadering is op 4 februari in de pastorie.

## Nieuw: gemeenteberaad na de kerkdienst

Cees van Nes heette de aanwezigen welkom op dit eerste gemeenteberaad, gehouden op 12 januari j.l. na de dienst. Verschillende gesprekspunten waren aan de orde:

- Er zal naast de verplichte jaarlijkse AG een tweede gemeenteberaad worden gehouden, zodat de KR en de kleiner wordende gemeente nauw met elkaar blijven communiceren en samenwerken.
- Ds Ruth van der Waall's huidige contract wordt met een jaar verlengd en wel t/m 31 mei 2021.
- Aangezien het door de afstanden moeilijk is om door de week activiteiten te organiseren en er kringen zijn weggevallen, zullen er een aantal leerhuis-gesprekscringen per jaar na de dienst worden gepland. Ook is er voorgesteld om een aantal keren per jaar na de dienst een lunch te organiseren in de koffiezaal, als wel de "Koffie Versierd". Data zullen zo spoedig mogelijk worden vastgelegd, zodat

belangstellenden hier rekening mee kunnen houden in hun agenda's (*zie eerste data in de agenda op pagina 2*).

- De Kerkenraad communiceert via de Kerkbrief en de Nieuwsbrief, die beiden per e-mail verspreid worden. Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven via onze Website [www.ernparis.fr](http://www.ernparis.fr). Omdat er steeds meer via Whatsapp gecommuniceerd wordt, is er besloten een ERN-gemeentenieuws groep voor actueel en last-minute nieuws m.b.t. diensten en activiteiten aan te maken. De telefoonnummers worden alleen toegevoegd na toestemming van de betrokkenen.
- Tijdens de zomervakantie loopt het kerkbezoek sterk terug. Dit punt was ook voorgelegd in de gehouden gemeente-enquête. 80% van de reacties stond ervoor open om het aantal kerkdiensten tijdens de zomermaanden terug te brengen. Zo is er besloten om de diensten op 2 en 16 augustus a.s. te laten vervallen. Er zal meer bekendheid aan de kerkdiensten tijdens de zomermaanden worden gegeven door contact op te nemen met campings rond Parijs.
- Ds Ruth van der Waall presenteerde een overzicht van de activiteiten en bijzondere diensten in 2019. Al met al een hele lijst, die de dynamiek van het afgelopen jaar goed weergeeft.
- Ds Ruth van der Waall werkt aan een activiteitenagenda tot de zomer waarin de 40-dagen tijd een aparte plaats heeft.
- Rianne Courtin vertelde over het "Food4Life" collecte project in 2020. Wij vinden het fijn om een kleinschalig project maandelijks te ondersteunen. Een presentatie van medewerkers is gepland op 29 maart a.s na de kerkdienst.
- Ben van Dalfsen meldde dat de cijfers van 2019 nog niet bekend zijn. Hij gaf al wel te kennen dat door de kleiner geworden gemeente de inkomsten van collectes, giften en VVB teruggelopen zijn.
- De Kerkenraad heeft een kleine bezetting van drie personen. Een enkele keer kan er niemand ouderling van dienst te zijn. In 2019 heeft de KR op Froukje Depreux en Frits Verhoog een beroep mogen doen om als "Ouderling namens de KR" deze taak over te nemen. Door ziekte kan Frits Verhoog dit helaas niet meer doen. De Kerkenraad is dankbaar voor de keren dat zij dit waargenomen hebben. Femke van den Burg heeft spontaan aangeboden om naast Froukje Depreux ook als vervangster mee te draaien. Dit aanbod is in dank aangenomen.
- Het idee is geuit om als ERN op een andere, laagdrempeligere manier naar buiten te treden. Er zal gezocht worden naar een meditatiekamer in Parijs. Ds Ruth van der Waall zou hier op gezette tijden aanwezig kunnen zijn voor een gesprek. Er kan gelegenheid zijn om een kaars aan te steken, een expositie te houden... Als het project concretere lijnen heeft en er een financieel plaatje bekend is, zou er mogelijk een subsidie kunnen worden aangevraagd.

De bijeenkomst is door de aanwezigen als positief en constructief ervaren.

## Praktische informatie

**Diensten:** elke zondag om 9u45  
in de **Église luthérienne de la Trinité**,  
172 bd Vincent Auriol - 75013 Paris.  
Metro: place d'Italie (lijnen 5 en 7).

**Kindernevendienst (3 tot 11 jaar):**  
de eerste, derde en eventueel  
vijfde zondag van de maand  
(behalve tijdens vakantieperiodes).

**Korte dienst:** elke tweede en vierde  
zondag van de maand heeft  
de Lutherse gemeente na de ERN  
een viering. Dit betekent dat we  
de kerkzaal vlot moeten verlaten.

## Giften en collectes

Datum dienst	1 <sup>e</sup> collecte	
01 dec. 19	<b>Kerk</b>	139,00 euro
15 dec.	<b>Kerk</b>	112,10 euro
25 dec.	<b>Kerk</b>	230,30 euro
29 dec.	<b>Kerk</b>	149,50 euro
03 jan. 20	<b>(Huwelijksviering)</b>	
05 jan.	<b>Kerk</b>	32,00 euro
12 jan.	<b>Kerk</b>	148,80 euro
19 jan.	<b>Kerk</b>	78,10 euro
26 jan.	<b>Kerk</b>	64,00 euro

<b>Vaste vrijwillige bijdragen (VVB)</b>	8080,00 euro
<b>St. Ned. Vr. Kerk Parijs</b>	2000,00 euro
<b>Giften</b>	400,00 euro

## Uw financiële bijdrage

### • Cheque:

u kunt uw cheque sturen naar Mevrouw Z. M. Lammers, 12 rue de Chantereine,  
95450 Aavernes,  
t.n.v. « Association culturelle de l'Église réformée néerlandaise à Paris ».

### • Overboeking:

inlichtingen bij Mevrouw Z. M. Lammers: [giften.vvb.ern@gmail.com](mailto:giften.vvb.ern@gmail.com)

## Colofon

**Redactie / lay-out:** Ruth van der Waall-  
Schaeffer en Pauline Floor

**Frequentie:** de Kerkbrief verschijnt  
aan het eind van iedere maand  
(*juli-aug., dec.-jan.: dubbelnummer*).

**Inschrijving:** u kunt zich inschrijven  
via [www.ernparis.fr](http://www.ernparis.fr) of contact  
opnemen met de predikant.

**Kopij:** graag uiterlijk voor de  
**15<sup>e</sup> van de maand** in de (digitale)  
brievenbus: [redactie.ern@gmail.com](mailto:redactie.ern@gmail.com)

**NB** De redactie behoudt zich  
het recht voor om stukken te bewerken  
of in te korten.

**Website:** [www.ernparis.fr](http://www.ernparis.fr)

**FB:** [www.facebook.com/ERNParis](http://www.facebook.com/ERNParis)

### 2<sup>de</sup> collecte

<b>KIA (Indiase kinderen)</b>	124,46 euro
<b>KIA (Indiase kinderen)</b>	108,60 euro
<b>KIA</b>	245,50 euro
<b>Action contre la faim</b>	144,50 euro
<b>Food for life in Ghana</b>	651,25 euro
<b>Food for life in Ghana</b>	26,20 euro
<b>KIA Een goed verhaal</b>	132,90 euro
<b>ANEAS</b>	65,31 euro
<b>Les Restos du cœur</b>	55,20 euro

**Alle gevers worden hartelijk bedankt!**

## Contactgegevens

### Kerkenraad

**Predikant:** Ds. Ruth van  
der Waall-Schaeffer  
9, rue Rouget de l'Isle  
92150 Suresnes

Tel. 06 52 67 82 71

*(NB Vrije dag: maandag)*

[predikant.ern@gmail.com](mailto:predikant.ern@gmail.com)

[www.ernparis.fr](http://www.ernparis.fr)

[www.ruthvanderwaall.com](http://www.ruthvanderwaall.com)

### Voorzitter en beheerszaken

Cees van Nes

Tel. 06 09 63 22 15.

[beheer.ern@gmail.com](mailto:beheer.ern@gmail.com)

### Scribaat en communicatie

Dianne Valenciennes

[scriba.ern@gmail.com](mailto:scriba.ern@gmail.com)

### Diaconaat

Rianne Courtin

[diaconie.ern@gmail.com](mailto:diaconie.ern@gmail.com)

### Jeugd- en jongerenwerk coördinatie

Rianne Courtin

[jeugd.ern@gmail.com](mailto:jeugd.ern@gmail.com)

### Koster- en oppasdienst

[oppas.ern@gmail.com](mailto:oppas.ern@gmail.com)

### Contact Kring Parijs

Bartjan van Tent

[kringparijs.ern@gmail.com](mailto:kringparijs.ern@gmail.com)

### Contact Literatuurkring

Froukje Wiersma-Depreux

[literatuur.ern@gmail.com](mailto:literatuur.ern@gmail.com)

### Overige adressen

#### Gastpredikantenvoorziening

Jennine Gagnard

Tel. 06 37 35 36 91

[gastpredikanten.ern@gmail.com](mailto:gastpredikanten.ern@gmail.com)

#### Organisten

• Hans Lammers

Tel. 01 30 39 24 70.

[derkjohan.lammers@nordnet.fr](mailto:derkjohan.lammers@nordnet.fr)

• Johan van den Burg

[burgjo@gmail.com](mailto:burgjo@gmail.com)

#### Ledenadministratie

Aart Fockens

[aart.fockens@gmail.com](mailto:aart.fockens@gmail.com)

#### Bestuur van de « Association culturelle de l'ERN »

Voorzitter: Cees van Nes

Secretaris: Rianne Courtin

Penningmeester:

Ben van Dalfsen

#### Contactpersoon Parijs Plus:

Henk Grethe

[heinrich.grethe@gmail.com](mailto:heinrich.grethe@gmail.com)