

Église réformée néerlandaise (ERN) Paris

KERKBRIEF



November 2020



Kerkdiensten

November 2020 (aanvang 9u45) – alle diensten per Zoom ivm het coronavirus

Zondag 1 november (Zoom)

Herdenkingsdienst overledenen

Collecte: Secours catholique
(‘Sinistrés Alpes-Maritimes’)

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Rianne Courtin

Orgel: Johan van den Burg

Zondag 8 november (Zoom)

Collecte: Secours catholique

Voorganger: ds Frits de Lange / ds Ruth van der Waall

Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes

Orgel: Johan van den Burg

Zondag 15 november (Zoom)

Collecte: Secours catholique

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Ouderling van dienst: Rianne Courtin

Orgel: Johan van den Burg

Zondag 22 november (Zoom)

Collecte: Secours catholique

Voorganger: ds Frederic van Harten

Ouderling van dienst: Cees van Nes

Orgel: Johan van den Burg

Zondag 29 november (Zoom)

Collecte: Secours catholique

Voorganger: ds Stijn van der Woude

Ouderling van dienst: Rianne Courtin

Orgel: Johan van den Burg

Ook op de agenda

4 november: literatuurkring (Marieke Lucas Rijneveld
‘De avond is ongemak’)

5 november: vergadering van de kerkenraad

12 november: kring Parijs (over de Bergrede).



Overdenking

Niet zomaar een lied

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

‘Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.’ ‘De eerste die de waarheid zegt, moet worden geëxecuteerd.’ Dit is het refrein van een lied van de Franse zanger Guy Béart. Ik zing graag mee met zijn chansons omdat de teksten vaak zo treffend zijn. Dit lied is weliswaar uit 1968, maar schrijnend actueel! In dit lied gaat het over vrijheid van meningsuiting en de taboes van de samenleving. Kun je hier open over praten, ook als het gaat om de inhoud van religies? Zo nee, wat staat er op het spel als je het wèl doet? De zanger zingt over mensen die de waarheid zeggen en daarom gedood of doodgezwegen worden. Laat ik

zijn woorden concreet invullen: Een journalist die de waarheid schrijft, moet worden vermoord. Denk maar aan medewerkers van het weekblad ‘Charlie Hebdo’. Een dominee die de waarheid zegt, moet worden vermoord. Denk maar aan Martin Luther King. In het lied van Guy Béart wordt ook Jezus genoemd. Hij koos openlijk voor mensen die niet meetelden in de samenleving: melaatsen, blinden, vrouwen. Jezus ging tegen de bestaande orde in. Hij moest worden gekruisigd.

Op 16 oktober jl. werd Samuel Paty, geschiedenisleraar, onthoofd omdat hij open en eerlijk wilde praten met zijn leerlingen over vrijheid van meningsuiting. Had hij dit niet moeten doen?



Het mag niet zo zijn dat gelovigen van welke godsdienst dan ook hun geloof alleen in de privésfeer moeten beleven. Dat is niet juist. De meeste gelovigen zijn geen fanatiekelingen. Van harte stem ik in met de verklaring van de 'Église protestante unie de France' n.a.v. de moord op M. Paty waarin ze stelt dat het van belang is met elkaar te blijven praten, te debatteren, theologie te plaatsen in de openbare ruimte en in gesprek te gaan met de diverse velden van de wetenschap. Met elkaar dogmatische uitspraken bestuderen en bekritisieren. Voorkomen dat door versimpeling, generalisatie, gebrek aan wederzijdse culturele kennis het fanatisme gevoed wordt.

Moge de tekst van het genoemde lied van Guy Béart ooit een keer achterhaald zijn.

Wie het lied beluisteren wil:

<https://www.youtube.com/watch?v=jA3hNz5KQ34>

Toegewijde predikant...



Zelfs op haar laatste vakantiedag op het Griekse eiland Kreta was onze predikant bezig met de organisatie van de kerkdienst in de ERN.

Froukje Wiersma-Depreux

Poëzie* – Tien kleine christenen

*Tien kleine christenen
ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek,
toen waren er nog maar negen.*

*Negen kleine christenen,
ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg,
toen waren er nog maar acht.*

*Acht kleine christenen,
op de smalle weg door 't leven,
één vond een and're weg zo mooi,
toen waren er nog maar zeven.*

*Zeven kleine christenen,
lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga!
toen waren er nog maar zes.*

*Zes kleine christenen,
actief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse,
toen waren er nog maar vijf.*

*Vijf kleine christenen,
traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar vier.*

*Vier kleine christenen,
zongen "abide with me"
één meende niet wat hij zong,
toen waren er nog maar drie.*

**Aangeleverd door Rianne Courtin.*

*Drie kleine christenen,
ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf,
toen waren er nog maar twee.*

*Twee kleine christenen,
met z'n tweeën heel alleen,
en met ruzie wie de grootste was,
toen was er nog maar één.*

*Eén heel gewone christen,
vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede vriend,
toen waren er weer twee.*

*Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit,
toen waren er weer vier.*

*Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht,
en die geholpen werden hielpen mee,
toen waren er weer acht.*

*Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij,
toen waren er weer negen.*

*Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit,
toen waren er weer tien.*

*Tien kleine christenen,
ze brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de
mens, Zijn leven heeft gegeven.*

*Tien kleine christenen,
wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij!*

Dichterbij

De geschiedenis van de ERN

Door Cees van Nes,
derde generatie ouderling

In deze spannende Covid-19 periode is er een snelle evolutie gekomen in onze gemeente dankzij een aantal gemeenteleden, Harold Franse niet te vergeten... Johan van den Burg, Ruth van der Waall, onze predikant, het mogelijk gemaakt hebben om de kerkdiensten uit te zenden via Zoom en YouTube terwijl we niet in de kerk konden! Geen preekstoel maar een tafel met een brandende kaars, zo hebben we iedere zondag



met veel succes naar de diensten van onze eigen predikant en ook de gast predikanten, zoals Henk Spoelstra, gekeken die het presteerde om vanuit de mooie gerestaureerde Waalse Kerk van Haarlem de dienst te leiden.

Het leek mij interessant om even terug te komen op de opbouw van onze kerk in de oorlogsjaren. In mijn archief kwam ik een gedenkboek tegen opgesteld door mijn tante Adrienne van Nes (1928-2015) over de periode 1935 tot 1948, officiële datum volgens de statuten en archieven van de oprichting van onze “gereformeerde” kerk).

Periode 1935-1944

Mijn grootouders kwamen naar Frankrijk in 1935 met hun gezin van 8 kinderen: integreren in de Franse Protestantse kerk was niet te overzien. Dus kwamen ze terecht in een kleine groep Nederlanders die in Parijs en omstreken woonden en eens in de maand bijeenkwamen om naar het woord van Ds. Maaskant uit Brussel te luisteren.

Er al gauw een kerkenraad opgericht met de heren Warmenhove, Visser en van Nes (mijn opa). De kerkgangers bestonden uit 2 of 3 gezinnen, au pairs, journalisten, ambassade ambtenaren, enz. In 1938 konden er wekelijks diensten gehouden worden door de komst van een gastpredikant, maar er keerden in die periode veel Nederlanders terug naar het vaderland. Mijn opa Cornelis van Nes en Ds. Maaskant hebben het waargenomen en er werd “leeskerk” gehouden tot 1940.

Deze kerk was puur gereformeerd hoewel de deur voor iedereen open stond.

Onder de verstrooiden bestonden 2 groepen die geregeld kerkdiensten hielden: één in Sens (89) die wel de grootste was (familie Quaak onder anderen) en een tweede groep in de Eure, bij de familie Koning (ouders van Albert). Zo was de toestand in 1944. Na de bevrijding brak er een nieuwe periode aan. In Parijs groeide het aantal gemeenteleden, zowel gereformeerd als hervormd, en zo ontstond in 1945 de Verenigde Hervormde Gereformeerde Kerk (VHGK).

Periode 1945-1946

Een theologie student, Ds. Langhout, werd beroepen en de kudde had weer een herder en een kerk, in de rue de la Lancette, 75012 Parijs. De kerkenraad bestond uit de heren C. van Nes, A. Spanjersberg, K. Kraan, gereformeerd, en J. Grootenboer, hervormd. Maar in 1946 wilde de Hervormde Synode zich niet bij de VHGK aansluiten en geen steun geven. Ds. Langhout keerde terug naar Nederland, en Ds. Scheeres werd aangesteld.

Dreigementen om de financiële steun aan Parijs te stoppen werd steeds door de Classis Dordrecht verhinderd, en zo werd in 1948 het besluit genomen om de VHGK te herdopen in « Gereformeerde Kerk ».

De nieuwe predikant die benoemd werd was Ds. Jonkhof (1950-1961).

We bestaan nu ruim 72 jaar... een kleine gemeente, maar dapper, en een vlotte predikant, Ruth van der Waall, Zoom of kerkgebouw, we houden het vol!

Covid-19 of geen Covid-19, oorlog of geen oorlog, onze ERN Parijs blijft bestaan! En zo gaan we door met de hulp en steun van onze Vader in de Hemel.

De kERN uit de kerkenraad

Door Dianne Valenciennes

Op 6 en 29 oktober heeft de kerkenraad (KR) telefonisch vergaderd.

Retour kerkgebouw op 'lange zondagen'

Op 4 oktober zijn wij, na bijna 7 maanden, teruggekeerd naar de kerk. Eindelijk kon de nieuwe paaskaars aangestoken worden met de woorden "Wij mogen

vanmorgen het licht van de Paaskaars aansteken als symbool van het Licht dat nimmer dooft.”

Ruth was verheugd om weer in toga voor te mogen gaan en dat straalde zij ook uit. Ook de aanwezigen vonden het bijzonder fijn om elkaar eindelijk weer in de kerk te kunnen ontmoeten. Johan was blij om achter het orgel te kunnen schuiven, zodat de gemeente op zijn warme orgelklanken, met mondkapje, mee kon zingen. De live uitzending was via Zoom goed te volgen dankzij de aanwezigheid van Harold Franse, die hiervoor 260 km heeft gereden. Ria en Ko hebben hun kosterdienst met zorg gedraaid. Een woord van hartelijke dank aan allen die deze dienst mogelijk hebben gemaakt!

Helaas heeft de regering moeten besluiten dat er weer een ‘confinement’ gehouden moet worden om te proberen het coronavirus in te dammen. Dat betekent dus géén kerkdiensten voorlopig in de kerk, maar uitsluitend via Zoom/YouTube.

1 november - gedachteniszondag overledenen

Ondanks dat wij niet in de kerk deze gedachtenisdienst kunnen houden, willen we aandacht besteden aan hen die ons ontvallen zijn.

De namen van de overledenen zullen genoemd worden opdat de betekenis van iemand levend blijft. Eenieder wordt uitgenodigd een kaars op te steken voor een dierbare die niet meer in ons midden is. Tijdens de dienst wordt u uitgenodigd thuis een kaars aan te steken.

Er zal een In memoriam voor ons trouwe gemeentelid Frits Verhoog worden gehouden.

Mocht u het fijn vinden dat de predikant of ouderling namens u een kaars aansteekt, neemt u dan contact met hen op.

Online diensten

Er is een eerste offerte aangevraagd bij een Franse audio-leverancier om mogelijk in professionele apparatuur te investeren. Gezien dit prijskaartje en de kwaliteit van de eerste twee uitzendingen met onze eigen middelen, is er besloten om niet verder op deze offerte in te gaan. Harold bekijkt momenteel hoe wij met eigen apparatuur de opname kunnen verbeteren.

Pastoraat

We gaan weer een bijzondere periode van ‘confinement’ tegemoet. Mocht u behoefte hebben aan contact met Ruth, laat het haar weten! Soms kan een gewoon ‘praatje’ al wat lucht geven in deze tijd.

Informatie collectes

In november is het maandoel voor de diaconale collecte: Secours catholique, die hulp biedt aan degenen die getroffen zijn door de storm Alex in de Alpes-Maritimes.

In overeenstemming met haar missie zet de Secours catholique zich in om na om langdurige steun te verlenen aan slachtoffers van deze natuurramp.

Meer informatie hier over via [deze link](#)

Uw bijdrage voor dit diaconale doel, als mede de voortgang van ons kerkelijk werk kunnen overgemaakt worden per bankoverschrijving of per cheque met graag vermelding van uw naam en bestemming bijdrage.

... en verder

- Mocht u belangstelling hebben voor de wekelijkse “Uitzicht” podcasts van Ruth, maar deze nog niet ontvangen, dan kunt dit via een email aan predikant.ern@gmail.com te kennen geven.
- Ruth zal van 16 tot 29 november afwezig zijn. Indien nodig kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.
- Ria en Ko draaien trouw kosterdiensten. Als zij afwezig waren nam Saskia de Cloe dit van hun over. Nu zij naar Nederland is verhuisd hebben wij een nieuwe reserve koster nodig. Wie wil deze taak voor een paar keer per jaar op zich nemen? Neem dan graag contact met hen op via koster.ern@gmail.com

De postzegel

Er was eens een jongen die had een oom in Amerika, een tante in Frankrijk, een neef in Suriname en een grote broer die vaak met een vliegtuig naar allerlei verre landen moest. En omdat hij de postzegels zo mooi vond die op de briefkaarten stonden die hij met zijn verjaardag kreeg was hij een echte postzegelverzameling begonnen. De hele familie hielp mee door briefkaarten te sturen en van zijn vader had hij twee echte postzegelalbums gekregen. Op de ene stond 'Nederland en de Overzeese gebiedsdelen' en op de andere 'Gehele Wereld'.

Er stonden ook foto's voorin van hele bijzondere postzegels die je bijna niet meer krijgen kon. Er was er een bij die vond hij de mooiste: een driehoek met een vliegtuig erin. Maar zoiets zou hij wel nooit krijgen, dacht hij.



Op zaterdagmiddag ging hij meestal naar de postzegelmarkt met zijn album onder zijn arm. Soms kon hij wat ruilen, vaak niet, er waren bijna alleen maar grote mensen die veel grotere verzamelingen hadden dan hij. Maar een keer zag hij bij een man aan een tafeltje in een hoek DE postzegel, die driehoek met dat vliegtuig die hij altijd hebben wou. En hij vond het nogal brutaal van zichzelf maar hij vroeg

gewoon: 'Hoe duur is die daar?' 'Die, zei de man, ja die is 30 euro, nou vooruit omdat je zo jong bent, voor jou 25 euro'.

Maar zoveel geld had hij ook niet. Hij keek naar zijn eigen album en weer naar die ene postzegel. Toen begon hij een paar postzegels van zichzelf te verkopen. Omdat hij een hele serie ergens van had kreeg hij al meteen 5 euro. Hij verkocht zijn verzameling kinderpostzegels goedkoop. Hij kocht die postzegel die er nog was en deed hem heel voorzichtig in zijn lege album. Hij ging zingend naar huis en op zijn kamer ging hij zitten en kijken naar zijn postzegel.

Ik vind dat een leuke jongen, omdat hij zo goed wist wat hij wou, omdat hij zo geloofde dat het de moeite waard was wat hij wou en daar zijn hele verzameling voor over had. Jezus wou dat de mensen mee gingen doen met God's plannen om het leven goed te maken. En vaak waren er mensen die wel wilden geloven dat dat zou moeten maar die nog zoveel andere dingen aan hun hoofd hadden die zij belangrijker vonden.

'Maar eens', zei Jezus, 'eens moet je toch alles op alles kunnen zetten, anders lukt het nooit. Je moet geloven dat het de moeite waard is wat ik wil'. Ongeveer zoals die jongen geloofde dat die postzegel de moeite waard was.

Praktische informatie

Diensten: elke zondag om **9u45**
in de **Église luthérienne de la Trinité**,
172 bd Vincent Auriol - 75013 Paris.
Metro: place d'Italie (lijnen 5 en 7).

Kindernevendienst (3 tot 11 jaar):
de eerste, derde en eventueel
vijfde zondag van de maand
(behalve tijdens vakantieperiodes).

Korte dienst: elke tweede en vierde
zondag van de maand heeft
de Lutherse gemeente na de ERN
een viering. Dit betekent dat we
de kerkzaal vlot moeten verlaten.

Giften en collectes

Maand oktoberB

Collecte kerk	482,50 euro	Diaconie	248,35 euro
Vaste vrijwillige bijdragen	130,00 euro		
Vrienden kerk Parijs	500,00 euro		

Uw financiële bijdrage

• Cheque:

u kunt uw cheque sturen naar Mevrouw Z. M. Lammers, 12 rue de Chantereine,
95450 Aavernes,
t.n.v. « Association culturelle de l'Église réformée néerlandaise à Paris ».

• Overboeking:

inlichtingen bij Mevrouw Z. M. Lammers: giften.vvb.ern@gmail.com

Voor de duidelijkheid: bij een cheque of overboeking bestemd voor de kerk (1^e collecte) mag een "reçu fiscal" afgegeven worden, maar voor de diaconie (2^e collecte) niet. Wilt U toch graag voor het diakonale doel geven dan kunt U het beste zelf het bedrag rechtstreeks overmaken.

Colofon

Redactie / lay-out: Ruth van der Waall-
Schaeffer en Pauline Floor

Frequentie: de Kerkbrief verschijnt
aan het eind van iedere maand
(juli-aug., dec.-jan.: dubbelnummer).

Inschrijving: u kunt zich inschrijven
via www.ernparis.fr of contact
opnemen met de predikant.

Kopij: graag uiterlijk voor de
15^e van de maand in de (digitale)
brievenbus: redactie.ern@gmail.com

NB De redactie behoudt zich
het recht voor om stukken te bewerken
of in te korten.

Website: www.ernparis.fr

FB: www.facebook.com/ERNParis

Alle gevers worden hartelijk bedankt!

Contactgegevens

Kerkenraad

Predikant: Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer
9, rue Rouget de l'Isle
92150 Suresnes
Tel. 06 52 67 82 71
(NB Vrije dag: maandag)
predikant.ern@gmail.com
www.ernparis.fr
www.ruthvanderwaall.com

Voorzitter en beheerszaken
Cees van Nes
Tel. 06 09 63 22 15.
beheer.ern@gmail.com

Scribaat en communicatie
Dianne Valenciennes
scriba.ern@gmail.com

Diaconaat
Rianne Courtin
diaconie.ern@gmail.com

**Jeugd-en jongerenwerk
coördinatie**
Rianne Courtin
jeugd.ern@gmail.com

Koster- en oppasdienst
Ria en Ko Franse
koster.ern@gmail.com
oppas.ern@gmail.com

Contact Kring Parijs
Bartjan van Tent
kringparijs.ern@gmail.com

Contact Literatuurkring
Froukje Wiersma-Depreux
literatuur.ern@gmail.com

Overige adressen

Gastpredikantenvoorziening
Jennine Gagnard
Tel. 06 37 35 36 91
gastpredikanten.ern@gmail.com

Organisten
• Hans Lammers
Tel. 01 30 39 24 70
htlammers@orange.fr
• Johan van den Burg
burgjo@gmail.com

Ledenadministratie
Aart Fockens
leden.ern@gmail.com

**Bestuur van de « Association
culturelle de l'ERN »**
Voorzitter: Cees van Nes
Secretaris: Rianne Courtin
Penningmeester:
Ben van Daltsen

Contactpersoon Parijs Plus:
Henk Grethe
heinrich.grethe@gmail.com