

Église réformée néerlandaise (ERN) Paris

KERKBRIEF



Oktober- November 2021



Kerkdiensten om 09u45

- **3 oktober (Zoom)** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **10 oktober (Kerk+Zoom)** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Avondmaal
- **17 oktober (Zoom)** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **24 oktober (Zoom)** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
AG ACERN na de dienst
- **31 oktober (Kerk+Zoom)** ds Harrie de Reus
- **7 november (Kerk+Zoom)** ds Aart van Lunteren
- **14 november (Zoom)** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **21 november (Kerk+Zoom)** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Laatste zondag kerkelijk jaar
Avondmaal
- **28 november (Kerk + Zoom)** ds Frits de Lange
1^e advent
Lezing "Eindelijk volwassen" na het ochtendgebed (zie pag. 5)

Maanddoelen diaconale collectes (meer informatie op pag. 13)

Oktober

CASP

November

Resto du Coeur

Overdenking

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Leven met God in Frankrijk: altijd onderweg (deel 2 over Calvin)

Actuele waarden

'Wij zijn altijd onderweg,' schrijft Calvin in één van zijn werken, 'gelovigen zijn op aarde op doorreis.' Ook letterlijk klopt het wat Calvin stelt, Franse protestanten hebben een geschiedenis van veel reizen. Vaak moest men vluchten en/of emigreren. Calvin is zelf ook een pelgrim geweest, steeds weer op de vlucht. Hij heeft heel wat kilometers afgelegd. Ook Franse predikanten moeten als je in de 'campagne' woont heel wat rondtrekken. In de jaren dat ik als interim in het huidige Occitanie werkzaam was voor de Franse protestantse kerk heb ik heel wat langs 's Heren wegen gependeld. Gelukkig had ik een TomTom... Verloren tijd dat gereis? Nee, want al rijdend dacht ik door op de gesprekken, bedacht ik een opening voor een kerkenraadsvergadering, en ook genoot ik van het landschap in alle jaargetijden.



Liturgie in het land van Calvin

De eredienst van Franse protestanten is wat traditioneler dan in veel kerken in Nederland. Tegelijkertijd is de kerk in Calvin's geboorteland minder klerikaal. De liedbundels van de Eglise Protestante Unie de France (EPUdF) bevatten psalmen en gezangen; de teksten zijn naar mijn idee meer piëtistisch van aard en het draait vooral om *mijn* persoonlijke relatie met God, met Jezus. Ik vind er vooral de sfeer terug uit de Nederlandse bundel uit 1938 en die van Johannes de Heer. Calvin hield zelf beslist van zingen, want je geloof uit je mede door de zang.

Mijn ervaring met liturgie is dat men hier minder kritisch is. De meeste in Nederland geschoolde pastores proberen liederen te zoeken passend bij de lezingen en preek. Ook is er geen vernieuwende liturgische beweging geweest zoals Nederland die heeft gehad. Ik noem namen als Ida Gerhardt, Huub Oosterhuis, Jan Wit, Willem Barnard,

Sytse de Vries etc. Daarbij komt dat in het Zuiden een liturgie die neigt naar het Rooms-Katholieke met argwaan bekeken wordt. De (kerk)geschiedenis werkt nog steeds door. Ook heeft het Nieuwe Testament een meerwaarde, de preken gaan veelal over het evangelie.

Eenzijds is de liturgische vormgeving wat traditioneel van aard, anderzijds is de PKN, in de praktijk althans, formeler dan in het land van Calvijn. Er is een kerkenraad, maar bijvoorbeeld geen ouderling van dienst die de voorganger de hand drukt. Een toga dragen mag, maar men is er vrij in. Een witte toga met een stola in de liturgische kleuren zoals in Nederland – is zeker een stap te ver vanwege de associatie met de priester.



Ook een Paaskaars is geen algemeen gebruik. Een drempel om deel te nemen aan het Avondmaal heb ik weinig ervaren. Wekelijks het Avondmaal vieren, zoals Calvijn wilde, is een brug te ver. Toch kreeg ik in Narbonne alle ruimte om rituelen, symbolen te gaan gebruiken in de liturgie. Als je maar uitlegt waarom. Immers 'leren' stond bij Calvijn hoog in het vaandel. Hij leerde zelf ook voortdurend.

Toen hij in Straatsburg verbleef, bleek hij de aangewezen persoon te zijn voor een gesprek met andersdenkenden en met Rome. Hij kon helder argumenteren en zijn visie is actueel.' Eenheid van de kerk zit hem niet in de organisatie, maar in het feit dat de gelovigen één zijn in het geloof. Het gaat om de binnenkant.

Ook erkende hij van meet af aan de doop van de RK-kerk. Een gelovige hoort *zelfstandig* te kiezen op grond van de Bijbel. Hij was van mening dat voorgangers ook beeldend moeten kunnen preken: 'Wie koud is, is niet geschikt.' En: 'ook een predikant blijft leerling.' Ik ben blij – in navolging van o.a Calvijn- dat de protestantse kerken het essentieel vinden dat een predikant blijft studeren en dat de gemeente daar ruimte voor hoort te scheppen.

Ieder moet nieuwe inzichten kunnen verwerven, is het devies: *ecclesia semper reformanda* (de kerk moet zich steeds weer hervormen).

In Frankrijk is er scheiding van kerk en staat. De protestanten zijn zeer gehecht aan de wet van 1905. Deze wet biedt vrijheid om kerkdiensten te houden en er is vrijheid van geweten. Een andere belangrijke wet is die van 1901: de kerk is ingebed in een 'association cultuelle'. Het biedt een juridisch kader. Elke plaatselijke kerkelijke gemeente moet een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben. Deze taken worden door de kerkenraad behartigd. Jaarlijks wordt er een Assemblée Générale gehouden waar men opening van zaken geeft wat betreft de begroting en het beleid. Als de Associatie erkend is, geeft deze ook bijv. belastingaftrek voor giften.

De protestantse kerken in Frankrijk, zeker die in het Zuiden, zijn niet rijk. Veel posten worden gesupprimeerd omdat er geen geld meer is. De 'temples' zijn eenvoudig, de salarissen liggen een stuk lager vergeleken met Nederland, en de door de PKN prachtig uitgevoerde publicaties voor jong en ouder is iets waar je bijna jaloers op wordt.

God in Frankrijk: het groeten houdt aan

Calvijn signaleerde in zijn tijd van leven iets wat ook voor ons in 2021 tot nadenken stemt. Hij heeft langer buiten Frankrijk gewoond dan in zijn geboorteland. Calvijn vond onder andere dat de ware dienst aan God uit Frankrijk vertrokken was.

Toch zou hij verrast zijn als hij zou zien wat er allemaal gedacht is over God in Frankrijk door u en mij, door filosofen, theologen etc, en hoe men de ene voet voor de andere heeft gezet om **het groeten aan te houden en hoe we godsbeelden hebben moeten loslaten om juist God te vinden.**



We zullen letterlijk en figuurlijk onderweg moeten blijven, in beweging, ons hart open om zo misschien te horen of de Ene God tot ons spreekt.

Eindelijk Volwassen!

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Wanneer ben je eindelijk volwassen? Wat moet je daarvoor doen, of misschien juist wel laten? En hoe kunnen we verworven wijsheid klank geven? Alhoewel in de ondertitel staat 'de wijsheid van de tweede levenshelft' denk ik dat het ook interessant is voor degenen die (nog) in de eerste levenshelft zijn. Want zou hier niet gelden: 'jong geleerd, oud gedaan?'

Frits de Lange kan hier misschien zijn licht over laten schijnen. Hij heeft zich in dit thema verdiept en er een lezenswaardig boek over geschreven. Op 28 november mogen wij hem verwelkomen en zal hij na een morgengebed een (muzikale) lezing houden.

Uitgeverij Ten Have Baarn 2021, 224 blz.

FRITS DE LANGE
EINDELIJK
VOLWASSEN
DE WIJSHEID
VAN DE TWEEDE
LEVENSHELFT



Nieuw project

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Achter de (zonne) schermen is volop gewerkt en overleg geweest met o.a de Kerkenraad zodat we met nieuwe plannen aan de gang kunnen.

We zijn op zoek gegaan naar een plek van ontmoeting, van rust en reflectie, voor filosoferen, voor een luisterend oor. Voor mensen die één keer komen, voor kerkgangers, voor mensen die niets meer met kerk hebben, voor mensen die zich niet gelovig noemen, maar toch... etc. De activiteiten gaan over geraakt worden, over de waarde van het w(W)oord, over verbeeldingskracht, over muziek, maar ook over verstillend en weerklank.

Doel is: Een halte in de week rond ons jaarthema 'op adem komen'

Een plek waar we in ieder geval wekelijks een activiteit kunnen doen tussen 19 u – 21u. Hiervoor gaan wij een zaal huren in de centraal liggende Eglise Protestante Unie de Pentemont-Luxembourg, 58 rue Madame, 75006 Parijs. Er is ook een prachtige kapel in het gebouw, die eventueel te huren is voor een doordeweekse bijeenkomst. Al hoewel het project uitgaat van de ERN, willen wij het niet een te kerkelijk image te geven. Op 21 oktober gaan we officieel van start! **Iedereen is van harte welkom!**

SAVE THE DATE : FEESTELIJKE OPENING – 21 OKTOBER 2021, 19H

Aanvang programma :
19u30 met aansluitend een pot d'amitié

Waar :
58 Rue Madame, 75006 Paris
(café Cabot, 2^e verdieping)
Métro:
→ ligne 4 Saint-Picolas ou Saint-Sulpice
→ ligne 12 Notre-Dame-des-Champs

levensloop en
lange liefde

Album 2018-2020

Met medewerking van Aak van der Horst, zanger zangster

De kERN uit de kerkenraad

Door Dianne Valenciennes

Op 7 september heeft de voltallige Kerkenraad (KR) online vergaderd. Ruth was voorzitter en opende de vergadering met een door Huub Oosterhuis bewerkt “Onze Vader” dat hij in het kader van het PKN-jaartheme “Van U is de toekomst” heeft geschreven:

*Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade –*

*waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.*

*Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.*

*Van U is de toekomst
kome wat komt.*

Rond de Kerkdiensten

In juli en augustus zijn er alleen Zoomdiensten geweest. Het was voor gastpredikanten met de sanitaire restricties niet eenvoudig om te komen. Zo hebben wij ook aangehaakt bij diensten van onze classisconsulent Ds Egbert van der Weide in Woerden en Ds Erick Versloot vanuit zijn eigen gemeente in Mijdrecht, waar wij op afstand betrokkenheid met onze kerk mochten ervaren.

Harold heeft sinds 1,5 jaar het aantal YouTube verbindingen bijgehouden. Gemiddeld waren zijn er 46 aansluitingen geweest, met mogelijk meerdere kijkers. Een bemoedigend bereik en daar komen de mensen die rechtstreeks via Zoom kijken en/of kerkgangers nog bij.

Versterking Kerkenraad

Ter voorbereiding van de uitzending van de kerkdiensten via Zoom en YouTube is er iedere week regelmatig contact met Harold Franse. De samenwerking verloopt uitermate vlot en prettig. Om de communicatielijntje korter te maken heeft de KR hem gevraagd om in de KR te komen. Hierop heeft hij positief geantwoord. De KR is zeer blij met deze versterking. Op 19 en 26 september is dit tijdens de kerkdienst afgekondigd. Bezwaar tegen deze benoeming kan tot 3 oktober schriftelijk ingediend worden bij de scriba. Als er geen bezwaar is, zal de bevestiging op 10 oktober plaatsvinden.



Startzondag en presentatie activiteiten

Het nieuwe seizoen is met een feestelijke en fijne volle kerk van start gegaan. Na de dienst heeft Ruth over de plannen van de Bijbel-, Gespreks-, Literatuur en Kinderkring verteld. Gevolgd met de presentatie van het nieuwe project om op donderdagavond een activiteit rond het thema “Op adem komen”. Zie informatie over het project hieronder. De KR steunt dit idee van Ruth. Ook ex-Parijs Plus was zo positief dat ze een start bedrag hebben gegeven. Aangezien wij niet over een eigen kerk beschikken, is er een geschikte zaal in de centraal liggende Eglise Protestante Unie de Pentemont-Luxembourg, 58 rue Madame, 75006 Parijs gevonden. Deze kerk reikt ons de hand om de eerste 3 maanden geen huur te vragen. Een verrassende geste waar wij dankbaar voor zijn. Vervolgens wordt er een jaarcontract getekend. Na de koffie is een groep van 27 personen naar de Opéra Garnier vertrokken, waar onze gidsen Rita in het Frans en Karin in het Nederlands een boeiende en interessante rondleiding hebben gegeven. Al met al een zeer geslaagde start!

Afscheidsbezoek Parijs Plus

Tijdens het startweekend mochten wij ook weer eindelijk een delegatie van Parijs Plus begroeten om officieel afscheid te nemen: Aart van Joolingen, Henk Grethe, Wout de Korte en Coks van Nes. Zij kwamen voor de laatste keer uit hoofde van het bestuur en promotieteam van Parijs Plus in ons midden, maar wij hopen hen natuurlijk in de toekomst nog graag als bezoekers te mogen begroeten. De KR heeft hen zaterdag avond met een apéritief in de pastorie, gevolgd door een diner hartelijk bedankt.

Na de kerkdienst deden Coks, Henk en Wout een woordje over het reilen en zeilen van hun activiteiten. Tot onze overweldigende verrassing brachten zij een cheque van 25000 € mee, dat het budget voor dit jaar zal aanvullen, maar ook zeer welkom is voor de komende jaren om een actieve gemeente te kunnen blijven. In 23 jaar heeft het promotie-team met hun activiteiten naar schatting bijna 300 000 € weten te verzamelen. Mede dankzij deze financiële steun kon ons kleine kerkje voortbestaan. Wij hopen van harte dat de door hen benaderde Nederlandse donateurs onze kerk ook rechtstreeks een warm financieel hart blijven toedragen. Een tweede Contactbrief is half september aan deze trouwe donateurs gestuurd.



...en verder

- Ruth zal van 25 september t/m 2 oktober op studieweek zijn en van 2 t/m 10 november 2021 met vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met een van de Kerkenraadsleden.
- De jaarlijkse verplichte Assemblée Générale van de ACERN zal op 24 oktober 2021 na de Zoomdienst worden gehouden. Tijdens de AG zullen ter goedkeuring de jaarcijfers van 2020 gepresenteerd worden. De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Afscheid Parijs Plus



Door Trudy & Wout de Korte

Zaterdag 11 september stapten wij opgewekt in de auto om na ruim anderhalf jaar weer naar Parijs te gaan. We verheugden ons op het weerzien met heel veel vrienden. En het begon al meteen goed. Op uitnodiging van de kerkenraad werden we om 17h00 verwacht bij Ruth in Suresnes voor het apéro. Daar zouden we met de metro naar toe, maar in de hal van het hotel troffen we Cees van Nes die Henk Grethe en ons aanbood in zijn auto naar Suresnes te rijden. Dat werd lachen want Cees bleek met zijn Mercedes cabrio (décapotable) te zijn waar ternauwernood 4 mensen in passen. De stoelen gingen iets naar voren. Cees met zijn buik op het stuur, Henk klem tegen het dashboard, Wout en ik achterin met opgetrokken benen op de kleine stoelen, hoofd gebogen vanwege het lage dak. Gelukkig was het mooi weer en kon het dak opgevouwen worden zodat we toch nog konden genieten van Parijs zelf. Wij op weg. Maar in Parijs waren (comme d'habitude) verscheidene "manifs", waardoor we er 1½ uur over deden om bij Ruth te komen. Onderweg werd er door iedereen nogal vreemd gekeken naar die "4 grijze dakduiven" in een cabrio en opmerkingen als "quel bordel dans cette voiture" waren niet van de lucht. Cees wist maar twee standen in deze auto, gas of remmen, dus heel veilig was het niet altijd, maar we lagen dubbel van de lach en de dag kon wat ons betrof niet meer stuk. Een ervaring om nooit te vergeten.

Bij Ruth troffen we Dianne en Rianne, en Coks Seldenthuis (secretaresse) met haar dochter, evenals Aart van Joolingen, de voorzitter. We hieven het glas op ons weerzien en genoten van de hapjes en kregen van de kerkenraad een etentje aangeboden in een heel gezellig restaurant in Puteaux, waar we een zeer geanimeerde avond hadden. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Zondagmorgen vroeg togen we naar "dat kleine kerkje in Parijs" waar de vreugde weer groot was bij het weerzien van al die bekende mensen en waar Ko en Ria ons al vóór de dienst voorzagen van koffie. De kerkbanken waren goed gevuld en Ruth's preek ging over de betekenis en symboliek van de profetenmantel die Elia in het voorbijgaan

Elisa toewerpt. “Zoals God ook altijd ons voor is, in het voorbijgaan wenkt Hij ons, God gaat aan ons voorbij. Als wij opkijken, is Hij alweer verder. Hij wenkt ons naar zijn toekomst. God is niet vast te pakken, te fixeren. Niet in een ideologie en ook niet in een geloofsleer.” Het was fijn om met elkaar te mogen zingen (wel mondkapje ophouden) en weer te genieten van het orgelspel van Johan, die samen met zijn vroegere collega-organist Hans Matser een samenspel van piano en orgel vertolkten. Na de dienst kregen we nog een korte uiteenzetting over de plannen voor het komend seizoen. O.a. over een gehuurde ruimte in Parijs waar ontmoeting centraal zal staan (de droom van Ruth). En daarna gingen we opnieuw aan de koffie met wel drie soorten koek om de feestvreugde te verhogen. Daar werd door Coks uiteengezet wat er zoal voor activiteiten hebben plaatsgevonden in de afgelopen 24 (!) jaar door het team van Parijs Plus. Chapeau! Wout vertelde dat er in deze afgelopen 24 jaar een totaalbedrag bijeen vergaard is van € 290.000. Ieder jaar kon Parijs Plus zodoende een mooi bedrag schenken aan de ERN. En vervolgens bood hij als penningmeester een cheque aan met het restant van de rekening zijnde € 25.000.

Dianne sprak namens de ERN haar dank uit naar het bestuur en team van PP. Helaas was er door onvoorziene omstandigheden niemand van het team op het laatste moment in de gelegenheid geweest met ons mee te gaan. Hun namen door de jaren heen zijn door Coks wel allemaal genoemd. Anke Bos en Gé Bolland-Somsen waren als enigen op het laatst nog actief in dit team. En tot slot sprak ook Ben van Daltsen als penningmeester zijn dank nog uit voor dit mooie bedrag.





En daarna togen we met 27 mensen naar de Opera Garnier in Parijs, waar Rita de Cloe als gids, samen met haar collega Karin, ons in twee groepen verdeelde (en ervoor zorgde dat het koffertje met de toga van Ruth een veilige plaats kreeg, want ze mocht met dat koffertje de

opera niet in!!) Wij werden op vele details gewezen die wij zeker over het hoofd hadden gezien zonder onze gidsen. Er was geen voorstelling en zo mochten wij ook midden in de grote zaal op de rode fauteuils plaatsnemen en konden wij op ons gemak het prachtige door Marc Chagall geschilderde plafond bewonderen en de schitterende enorme kroonluchter. Tegenwoordig worden hier vooral balletvoorstellingen gegeven en zijn de operavoorstellingen verhuisd naar de nog grotere Opéra Bastille. Al met al hadden we een leerzame en gezellige rondleiding in dit prachtige historische gebouw. Nogmaals onze dank aan deze ervaren gidsen!

Daarna kon iedereen in groepjes de lunch gebruiken in Parijs zelf. Waar wij ook heel erg van genoten hebben om dit weer als vanouds met elkaar te doen. Waarna eenieder zijns weegs ging.

Parijs Plus bestaat niet meer. Maar wij nog wel. En we hopen nog heel vaak deze geweldige, gastvrije gemeente te bezoeken tijdens een zondagsdienst. En we hopen dat dit kleine kerkje in Parijs nog heel lang bestaansrecht zal hebben.



Parijs Plus heeft zijn best gedaan!

Foto's met dank ingezonden door Aart van Joolingen

21 november - laatste zondag van het kerkelijk jaar

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Er is een kerkelijk jaar voorbijgegaan, we trokken langs de grote feesten: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en langs de zondagen als tijden van bemoediging en troost, van hoop en inspiratie, van vreugde en rust. Daar doorheen weefde het leven voor ieder van ons zijn eigen patronen... Misschien moesten we afscheid nemen van een dierbare, van een collega of gemeentelid, van een klasgenoot...

Wij willen op 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de namen van hen die uit onze tijd gegaan zijn, in herinnering brengen door een licht voor hen aan te steken. Mocht u het fijn vinden dat de naam van een overledene genoemd wordt tijdens de dienst, wilt u dit dan aan mij doorgeven.

“Afscheid nemen” van Dietrich Bonhoeffer

*Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.*

*Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.*

*Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten...*

*Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten...*



Diaconale maandoelen



In de maand **oktober** is onze tweede collecte bestemd voor de **CASP** ofwel “**Centre d'action sociale protestant**”. Deze Franse stichting richt zich op het vinden van huisvesting voor daklozen of slecht gehuisveste mensen.



In de maand **november** collecteren we voor een u wel bekend doel, le “**Resto du Coeur**”. Zeker in deze periode waarin meer mensen het financieel moeilijk hebben, heeft deze organisatie de steun hard nodig.

Uw steun is van harte aanbevolen per bankoverschrijving!

Agenda

- **Dinsdag 6 oktober** Kerkenraad in de pastorie
- **Donderdag 14 oktober *)** Kring Parijs
- **Zaterdag 16 oktober** Literatuurkring in 92 Le Plessis Robinson
- **Donderdag 21 oktober *)** Officiële opening Project (zie pagina 6)
- **Donderdag 28 oktober *)** Gedicht van de maand (nadere info volgt)
- **Donderdag 18 november *)** Yoga & Poëzie mmv Sifra Schaeffer

*) 58 rue Madame – 75006 Parijs

Aanvullende en actuele informatie staat op www.ernparis.fr

Praktische informatie

Kerkdiensten elke zondag om 9u45.
Momenteel live via Zoom en/of
in de **Église luthérienne de la Trinité,**
172 bld Vincent Auriol - 75013 Paris.

Raadpleeg onze website voor de meest
recente informatie m.b.t. diensten in
het kerkgebouw.

De laatste drie kerkdiensten kunnen
via YouTube teruggekeken worden.

Website: www.ernparis.fr

FB: www.facebook.com/ERNParis

Colofon

Redactie / lay-out: Ruth van der Waall-
Schaeffer en Pauline Floor

Frequentie: de Kerkbrief verschijnt 6
maal per jaar.

Inschrijving: via www.ernparis.fr of
contact opnemen met de predikante.

Kopij: graag uiterlijk voor de
15^e van de maand in de (digitale)
brievenbus: redactie.ern@gmail.com

NB De redactie behoudt zich
het recht voor om stukken te bewerken
of in te korten.

Collectes & Giften

Juli – Augustus – September 2021

Collecte kerk 1.842,70 €

Diaconie 1.168,39 €

Vaste vrijwillige bijdragen 7.370,00 €

Parijs Plus 25.110,00 €

Financiële bijdrage (bij voorkeur per bankoverschrijving)

Uw financiële steun in de vorm van een jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB),
1^e collecte of gift hebben wij hard nodig en het drukt uit dat u om onze kerk geeft.

• **Bankoverschrijving:** bankgegevens zijn opvraagbaar bij onze penningmeester Mevr.
Z.M. Lammers giften.vvb.ern@gmail.com. Graag uw naam en type bijdrage vermelden.

• **Cheque:** t.n.v. *Association culturelle de l'Église réformée néerlandaise à Paris*.

Te versturen aan Mevr. Z.M. Lammers, 12 rue de Chanteraine, 95450 Aavernes

Belastingaftrek van 66% in Frankrijk: voor een VVB, gift en bijdrage aan de 1^e collecte voor de
kerk per **cheque** of **bankoverschrijving**, mag de ACERN een jaarlijks "**reçu fiscal**" afgeven. Dit is
niet toegestaan voor de diaconie (2^e collecte).

Wilt u toch van deze regeling gebruik voor een Frans diaconaal doel dan kunt u het beste het
bedrag rechtstreeks aan het betreffende doel overmaken.

Meer info via [deze link](#).

Belastingaftrek in Nederland

De ERN is door het Ministerie van Financiën in Nederland erkend als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Op grond van deze status zijn uw giften en/of donaties per bankover-
schrijving aftrekbaar voor de Inkomsten-en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de
voorschriften van de Nederlandse belastingdienst". Ons RSIN/Fiscaal is: 826244385.

Meer info via [deze link](#).

Alle gevers worden heel hartelijk bedankt!

Contactgegevens

Kerkenraad

Predikant: Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer
9, rue Rouget de l'Isle
92150 Suresnes
Tel. 06 52 67 82 71
(NB Vrije dag: vrijdag)
predikant.ern@gmail.com
www.ernparis.fr
www.ruthvanderwaall.com

Voorzitter en beheerszaken

Cees van Nes
Tel. 06 09 63 22 15.
beheer.ern@gmail.com

Scribaat en communicatie

Dianne Valenciennes
scriba.ern@gmail.com

Diaconaat

Rianne Courtin
diaconie.ern@gmail.com

Jeugd- en jongerenwerk coördinatie

Rianne Courtin
jeugd.ern@gmail.com

Bestuur van de ACERN

Voorzitter: Cees van Nes
Secretaris: Rianne Courtin
Penningmeester:
Ben van Dalfsen

Kring contacten

Contact Kring Parijs
Bartjan van Tent
kringparijs.ern@gmail.com

Contact Literatuurkring
Froukje Wiersma-Depreux
literatuur.ern@gmail.com

Overige adressen

Gastpredikantenvoorziening

Jennine Gagnard
Tel. 06 37 35 36 91
gastpredikanten.ern@gmail.com

Organisten

- Hans Lammers
htlammers@orange.fr
- Johan van den Burg
burgjo@gmail.com

Koster- en oppasdienst

Ria en Ko Franse
koster.ern@gmail.com
oppas.ern@gmail.com

Ledenadministratie

Aart Fockens
leden.ern@gmail.com

Webmaster

Harold Franse
webmaster.ern@gmail.com