

Église réformée néerlandaise (ERN) Paris

KERKBRIEF



December 2021 - Januari 2022



Kerkdiensten om 09u45

- 5 december (Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 12 december (Kerk) ds Jeanne Traas
- 19 december (Kerk+Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Dienst voor alle leeftijden
- 25 december – 1^e kerstdag ds Ruth van der Waall-Schaeffer
(Kerk + Zoom) Tweekalige kerstviering
- 26 december geen dienst
- 2 januari (Zoom) Morgengebed ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 9 januari (Kerk + Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 16 januari (Kerk) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
"Inspiratie" Met franstalige medewerking van Eric Valenciennes
- 23 januari (Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 30 januari (Kerk) Voorganger Ben de Bock

Maandoelen diaconale collectes (meer informatie op pag.19)

December

Kerk-in-Actie "Joodse en Palestijnse kinderen"

Januari

Restos du Coeur

Overdenking

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Met beide benen op de grond

Advent is een tijd van wachten ... wachten op de Levende die ons tegemoet komt. Zoals beloofd door de profeten. Misschien is het wel het meest bijzondere van de christelijke traditie dat God ons ontmoet in het gewone alledaagse van ons leven. Zoals James Irwin, een van de twaalf mannen die op de maan liep, zei: "Het meest bijzondere is niet dat de mens op de maan liep, maar dat Gods Zoon op de aarde liep." Het moet niet zo zijn dat het doel van godsdienst zou zijn om de mens naar God te laten opklimmen, hem boven zijn gewone, dagelijkse werkelijkheid te doen



Jesaja, afgebeeld op de gevel naast de deur van de abdijkerk van Souillac, Frankrijk (12e eeuw). Het bijzondere is dat hij hier loopt, bijna dansend.

uitstijgen. De beweging is omgekeerd, het is God die neerdaalt. Als wij door een of andere geestelijke oefening of ascese proberen boven onze menselijke werkelijkheid uit te stijgen, lopen wij het risico elkaar in de lift tegen te komen: wij proberen omhoog te gaan en de Levende neemt de tegenovergestelde weg en daalt naar ons toe af. Om de Levende te ontmoeten, moeten we dus met beide benen op de grond blijven staan. Advent betekent: dat wat op ons toekomt, van de andere kant. Advent vieren doen we om staande te blijven tussen hoop en vrees, ook tussen hoop op vrede en vrees voor oorlog. De Levende wil een kracht in ons zijn – om hoe dan ook – de tegemoetkoming het te doen winnen van alles wat onze wereld bedreigt, om ploegscharen te stellen boven zwaarden (Jesaja 2:4)

De omkeer van alle dingen

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

De Duitse theoloog en predikant **Dietrich Bonhoeffer** sloot zich in 1935 aan bij het verzet tegen Hitler. In 1943 werd hij opgepakt en kwam in de gevangenis terecht van Berlijn-Tegel. Hij heeft de oorlog niet overleefd want in april 1945 werd hij geëxecuteerd in concentratiekamp Flossenbürg. Bonhoeffer schreef diverse boeken en ook zijn er preken en meditaties van hem bewaard gebleven.

Hieronder een kerstgedachte van hem.

'De omkeer van alle dingen'

*Er is sprake van de geboorte van een kind,
niet van de ingrijpende daad van een sterke man,
niet van de dappere ontdekking van een wijze,
niet van het vrome werk van een heilige.*

*Het gaat werkelijk alle begrip te boven:
de geboorte van een kind moet leiden tot de
grote omkeer van alle dingen,
met de hele mensheid heil en verlossing brengen.*

*Datgene waar koningen en staatslieden,
filosofen
en kunstenaars, godsdienststichters en
zedenleraars
zich vergeefs inspannen,
gebeurt nu door een pasgeboren kind.'*



De kERN uit de kerkenraad

Door Dianne Valenciennes

Sinds de vorige Kerkbrief is de Kerkenraad op 6 oktober in de pastorie bijeengekomen en is er op 23 november een Zoom-vergadering gehouden, waar nieuw kerkenraadslid Harold Franse voor het eerst aan deel nam. Verder wordt er regelmatig gebeld, gemaïld en geappt om het kerkelijk werk vorm te geven en te organiseren. Hier volgen de belangrijkste punten:

Voorafgaand aan de KRV op 6 oktober heeft er een evaluatiegesprek met Ruth plaats gevonden. De samenwerking verloopt nog steeds uitermate prettig. De KR is zeer blij met haar energieke aanpak en het actieve meedenken. Haar jaarcontract is tot en met 31 mei 2022 verlengd. Ruth heeft aangegeven nog in elk geval 2 jaar door te willen gaan.

Terug- en vooruitblik Kerkdiensten

Daar er geen bezwaar is binnengekomen om Harold Franse tot de Kerkenraad te laten toetreden, heeft zijn bevestiging tot ouderling op 10 oktober in een bijzondere en mooie dienst plaatsgevonden.



19/12/21 – 4e advent - Door de afstanden en de kleiner wordende groep basisschoolkinderen is een speciale kerstviering door en voor de kinderen helaas niet meer mogelijk. Op deze zondag houden we een viering voor alle leeftijden.

25/12/21 - Kerstviering in het Nederlands en in het Frans. " Het is meer dan een verhaal van lang geleden. Het vertelt ons ook misschien hoe wij de toekomst mogen zien. Een tijd van vrijheid en van vrede."

02/01/22 – We beginnen het nieuwe jaar met een morgengebed. Mediterend en luisterend naar muziek

09/01/22 – na de dienst heffen wij graag als gemeente een glas op het nieuwe jaar.

16/01/22 – in het kader van de PAIX-diensten zal er aandacht zijn aan de letter "I" van Initiatief. Het thema is "ademhalen" mmv Eric Valenciennes (Franstalig).

Wij volgen op de voet de Franse sanitaire voorschriften voor onze diensten in de kerk en andere activiteiten.

Dankzij Harold's zeer trouwe inzet en grote beschikbaarheid wordt de kerkdienst iedere zondag via Zoom uitgezonden sinds maart 2020. Harold heeft het mogelijk gemaakt dat de diensten vanuit de kerk ook online te volgen zijn. Hij woont echter op 160 km van de kerk en nu de gemeenteleden weer meer naar de kerk (kunnen) komen, is er besloten om **eenmaal per maand een dienst vanuit de kerk via Zoom op te nemen**. Actuele informatie over diensten in de kerk en/of via Zoom staat op de homepage van www.ernparis.fr. Mocht u geen online-toegang hebben dan kunt u natuurlijk een Kerkenraadslid bellen.

Beheerszaken

Op 24 oktober is er na de Zoomkerkdienst de jaarlijkse verplichte "Assemblée Générale" van de ACERN gehouden. Het benodigde quorum van > 25% is behaald en de jaarcijfers van 2020 werden unaniem door de leden goedgekeurd. Inmiddels zijn de stukken naar de Préfecture gestuurd.

Kerstgroet aan gedetineerden

Doordat wij dit jaar ook niet wekelijks bij elkaar konden komen, was het niet haalbaar om door gemeenteleden handgeschreven kaarten voor Nederlandse gedetineerden in Frankrijk te organiseren. Daarom zijn er kaarten gedrukt met een bemoedigende kerstgroet geschreven door Ruth. Deze zijn inmiddels op de Nederlandse Ambassade bezorgd, die voor deze verspreidt.



Kerst

een tijd van bruggen bouwen
en elkaar tegemoet gaan
een tijd van lichtpunten zien
ook al is het donker
een tijd van duiven dromen
dat het onmogelijke
mogelijk is
vertrouwen
dat de kracht van het kleine
overwint

Ruth van der Waal ©

Vrijwilligersdag op 7 december

Ook dit jaar willen wij alle vrijwilligers, die ieder op zijn of haar eigen manier en naar zijn of haar eigen mogelijkheden en beschikbare tijd, **heel hartelijk bedanken** voor hun onmisbare steun en inzet om ons kerkelijk werk draaiende te houden. Vele handen maken nog altijd licht werk daarom:



Parijs Plus voor de aller allerlaatste keer

De Kerkenraad werd wederom verrast door het ex-Parijs Plus bestuur: Zij hebben per email laten weten dat de bankrekening van Parijs Plus nu officieel opgeheven is. Het slotsaldo (bedrag momenteel nog onbekend) is naar de ERN overgemaakt. Formeel was de stichting al opgeheven en uitgeschreven en de website was al uit de lucht, maar nu verdwijnen definitief de allerlaatste administratieve levenstekens.

Het bestuur uitte nogmaals dat zij met groot plezier zich hebben ingezet voor het welzijn van onze 'kerkfamilie' die samen vormgeven aan dat kleine kerkje in Parijs. De mooie contacten met de mensen in Parijs blijven. De warme hartelijkheid waarmee zij zijn ontvangen, werkten inspirerend.

Dit bericht doet ons ook "chaud au coeur". Wij zullen hun financiële steun zeker missen, maar hopen van harte de ex-leden in de toekomst in ons midden te mogen blijven begroeten.

...en verder

- Er is een rouwkaart ontvangen van Elsina Geertiena Bouman. Zij is op 95-jarige leeftijd op 16 november in Vianen overleden. Zij was jaren geleden organiste in de tijd van Ds. Van Heist. Onze gedachten gaan naar de familie uit.

- Pauline had al eerder aangegeven dat zij het stokje van de Kerkbrief-redactie wil doorgeven. Wij danken haar hartelijk voor de vele nummers die zij verzorgd heeft. De Kerkenraad is op zoek naar vervanging.
- Begin december zal Contactbrief nr. 3 per post of per email aan de actieve (ex Parijs-Plus) donateurs in Nederland worden gestuurd. De Contactbrieven staan ook op de website onder "Publicaties"

Ter afsluiting

Het jaar 2021 was ook weer een bewogen jaar ivm de Covid-restricties. De intensieve verbondenheid met elkaar heeft het mogelijk gemaakt om het kerkenwerk doorgang te laten vinden. Er was meer plaats voor ontmoeting in en rond de kerkdiensten en daarnaast het met veel enthousiasme door Ruth opgezette project "Mozaïek".

**De Kerkenraad wenst iedereen gezegende kerstdagen
en
een liefdevol, gelukkig en gezond 2022!**



Diaconale maandoelen

Door Rianne Courtin

In de maand **december** collecteren voor de laatste keer voor ons jaardoel "[Rossing Center for Education and Dialogue](#)". Deze organisatie wordt ook door Kerk in Actie financieel ondersteund. In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dichtbij elkaar, maar ze hebben geen contact. Ze zijn van elkaar gescheiden door muren, scholen of woonwijken. Op straat een enkele ontmoeting, maar elkaar kennen doen ze niet. Hoe bouw je in dit land aan veiligheid en vrede als zelfs de kinderen elkaar niet leren kennen en vooroordelen dus blijven bestaan? De christelijke organisatie "Rossing Center for Education and Dialogue" brengt Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact. Kinderen in de leeftijd van 10-15 jaar krijgen lessen over de andere cultuur en religie en gaan bij elkaar op school op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst! Ze ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf, met dezelfde interesses en dromen. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Dat geeft hoop voor de toekomst.



In de maand **januari** collecteren we voor een u wel bekend doel, le "**Resto du Coeur**". Zeker in deze periode waarin meer mensen het financieel moeilijk hebben, heeft deze organisatie de steun hard nodig.

Uw steun is van harte aanbevolen per bankoverschrijving!

Lichtstralen

Door Rita de Cloe



Het was Franciscus van Assisi die voor het eerst een levende kerststal uitbeeldde. Dat gebeurde in de 13e eeuw in Italië in een berggrot aan de voet van het dorpje Grecco. Hij gaf de opdracht aan een van zijn vrienden om een stier, een ezel en wat stro naar de grot te brengen. De voederbak werd als altaar gebruikt. En op deze levendige manier vertelde Franciscus van Assisi de geboorte van Jezus aan alle mensen die het wilden horen. Velen kwamen midden in de nacht van heinde en ver met hun brandende kaarsjes en lantaarn om deze bijzondere

kerstnacht te vieren. Het was zo'n groot succes dat het jaar daarop in vele andere dorpjes levende kerststallen waren te zien. Deze traditie heeft zich vanaf die tijd in heel Europa verspreid tot vandaag aan de dag toe.

Het waren de Jezuïeten die in de 16de eeuw deze kerststallen verkleinden en werden toen in miniatuur gemaakt. Heiligen werden eraan toegevoegd. In het Frans heten deze kleine heiligen, "les petits saints" meer bekend onder de naam "les santos". Deze zijn vooral in Zuid-Frankrijk aanwezig tot 6 januari, het feest van de drie Koningen: La fête des Rois.

In de protestantse kerken en families zien we vooral de kerstboom versierd met kerstballen en lichtjes. De dennenboom, die zijn groene kleur het hele jaar behoudt werd al rond 450 voor Chr. gezien als symbool voor de eeuwigheid. Vooral door volken in het noorden van Europa (Kelten en Germanen). Op 21 december, de kortste en donkerste dag van het jaar, vierde men de zonnewende van de winter (le solstice d'hiver) met de dennenboom als teken van het terugkerende licht. Dit heidense feest werd overgenomen door de Romeinen, die hun huizen op 21 december versierden met groene dennentakken.

De dennenbomen waren vooral in de middeleeuwen te zien op kerstavond buiten voor de kerken. De geboorte van Jezus werd benadrukt ivm de eerste zondeval. De hof van Eden werd nageemaakt door meerdere dennenbomen op kerkpleinen te plaatsen met kleine rode appels. En zo speelde men als een scène de zonde van Eva en legde men de link naar de geboorte van Jezus, onze Redder. In die tijd speelde men ook andere scènes uit het Oude als ook uit het Nieuwe testament. Deze werden "Les Mystères" genoemd.



Het was in het jaar 1521 (dus nu 500 jaar geleden) dat de eerste dennenboom officieel werd geregistreerd. Dat was in de Elzas in het dorpje Sélestat. Vele dennenbomen werden toen al omgehakt. En nog altijd versierd met klein rode appels, maar ook met vruchten en zoetigheden. Tot aan 1858, want toen was de appeloogst zo slecht dat de appels niet meer in de bomen werden gehangen. Er moest een alternatief komen. Het was een glasblazer uit de Moselle die op het idee kwam om appels na te maken van geblazen glas. Doorschijnend, transparant, het symbool van het licht van God.

Drie Koningen wordt in Frankrijk op 6 januari gevierd door een "Galette des Rois" (driekoningenbrood) met elkaar te delen. Deze wordt van bladerdeeg gemaakt en



gevuld met amandelspijs. De ronde vorm en gouden kleur verwijzen naar de zon. In het amandelspijs zit een "fève" (boon) verstopt. Het woord "fève" komt van de naam Phoebus oftewel Apollo, de griekse god, die iedere morgen vanuit de hemel zonnestralen naar de aarde wierp. La "fève" is het symbool van het licht. Als je in jouw stukje taart de "fève" vindt, dan mag je de kroon op je hoofd zetten en een koning of koningin uitkiezen. De kroon

heeft een ronde vorm en is goudkleurig, net als de zon waarvan de zonnestralen deze keer van de aarde naar de hemel wijzen. Zo zijn aarde en hemel door het licht met elkaar verbonden in het oneindige heelal.

Lieve mensen, ik wens u allen een zalig Kerstfeest.

Opening Mozaïek

Door Ruth van der Waall

Op 21 oktober was de officiële openingsavond van het project op 58 rue Madame in Parijs, waarin ook de naam van het project bekend werd gemaakt:

Mozaïek

Staannde voor veelkleurigheid en veelvormigheid. Er volgde een presentatie van de opzet en het doel, alsmede de agenda voor de komende donderdagen.



Er was een journalist van het Nederlands Dagblad aanwezig. Hij heeft een artikel geschreven over dit nieuwe project, de ERNn alsmede Harold, Rianne en Ruth geïnterviewd. Dit artikel wordt in januari in de krant gepubliceerd en mag in volgende Kerkbrief overgenomen worden.

Vervolgens bracht singer & songwriter Alex van der Horst een aantal van de door hem prachtig geschreven luisterliedjes onder de naam "levensloop en lange liefde" ten gehore. Over het thema zegt Alex: Een leven lang blijft het boeien: Liefde! Iets van de ziel? Nee, pure chemie! Noodzaak? Nee, juist niet! Of toch?..

Klik op [de Treinreis](#) en u kunt nog even meeluisteren 



Een Parijse avond met Marjan Slob en Frits de Lange

Door Gérienne Lammers

Met de pianowals in A van J. Brahms gespeeld door Hans Lammers begon op 25 november jl. onder leiding van Ruth de discussieavond met Marjan Slob, filosofe en schrijfster, en Frits de Lange, theoloog en hoogleraar net met pensioen. De grote Berlagiaanse luisterzaal van het door Dudok in 1938 opgeleverde gebouw van het Collège Néerlandais op de Campus van het cité Universitaire te Parijs, was het décor van de avond.

Met een spiegel in de hand gaven Marjan en Frits de aftrap voor een eerste discussieluik over **identiteit** onder het hoofdthema **contact**. Contact met wie, op welke manier of wat voor contact. Contact, van het Latijnse tangere, als begrip dat in het laatste jaar in Frankrijk veel gebruikt is in de



samenstelling 'cas-contact', voor mensen die in aanraking geweest zijn met een COVID-19 besmet persoon. Maar ook contact als begrip voor een tijd waarin sociale media een steeds grotere rol spelen in de vormgeving ervan. Of contact waarin machtsverhoudingen tussen mensen tot uitdrukking worden gebracht.

Marjan vervolgde met de metafoor van de schaatshal waarin we als mensen voortbewegen, soms tegen elkaar aan botsen en elkaar al dan niet helpen na een valpartij. Hoe zien we onszelf daarbij en hoe zien we de ander? Frits verwees naar Levinas die schreef dat we in de Ander niet iemand als onszelf erkennen. We voelen ons uniek, een uitzondering. We benadrukken mogelijk teveel dat de ander een volstrekte vreemdeling is. Sommigen zoals Thomas Merton trokken daar hun conclusies uit en trokken zich terug uit de wereld. Maar waar is de grens tussen onszelf en de ander?

Vanuit het zo-koppig publiek werd een associatie gelegd met het thema diversiteit & inclusie: hoe geef je dat vorm? Dat heeft alles te maken met hoe mensen zich gerepresenteerd voelen. Tegenwoordig gaat het dan vooral om vraagstukken rondom homosexualiteit, gender of intersexualiteit e.d. Voorheen ging het meer om mensen uit arme milieus die niet gezien werden door mensen uit rijkere milieus, zoals Marjan uiteenzette.

Een muzikaal intermezzo volgde met een optreden van Florieke de Geus, studente aan het Rotterdamse Codarts en het Conservatoire National Supérieur de Paris, die o.a een melancholisch doch swingend stuk van de jazz componist Calderazzo zong en zichzelf begeleidde op de piano. Muziek is wat haar het dichtst bij andere mensen brengt, zoals ze later in het gesprek zei.

In het tweede luik vormde het aspect **vertrouwen** de rode draad. Een deelnemer verwees naar de kraakbeweging in de jaren '80 en het feit dat krakers werden ingelijfd in het systeem zodat die er niet meer tegen zouden kunnen zijn. Op die manier werd een zogenaamd vertrouwen afgedwongen. Daarmee werd impliciet verwezen naar de huidige maatschappelijke onrusten, al dan niet ingegeven door hoge benzineprijzen met de gilets jaunes voor Frankrijk of anti-vacs motivaties in Nederland. Veelvuldig wordt er erkenning gezocht. En polarisatie groeit, hetgeen contact tussen mensen niet eenvoudiger maakt, als het er al is. Frits verwees naar het existentialisme dat hij noemde als anti-rationalistisch gedachtegoed waarbij afwijzing van de rede plaatsvindt als verdediging tegen angst. Bij angstsituaties, meer in het bijzonder bij existentiële crises, biedt de rede geen uitkomst. Marjan zei op de eigen levenslust te vertrouwen: dat het leven de moeite waard is, dat je je kunt overgeven aan het levensproces.

En hoe zit het met het vertrouwen en contact wanneer er geweld tussen mensen is geweest? Vervolgde Marjan en verwees naar de Transitional Justice Projecten in Zuid-Afrika. Ook in Algerije of de Balkan werden dat soort projecten gehouden met als centrale vraag hoe het vertrouwen te herstellen tussen mensen als het al kon en hoe het contact weer te leggen met de ander die je persoonlijke grenzen heeft overschreden, in welke vorm dan ook.

En hoe zit dat, in een veel mildere vorm, met de agressie in het zwembad wanneer je je baantjes zwemt en een snelle zwemmer in je vaarwater gaat zitten zoals zowel Marjan en Frits ervaren als fervente zwemmers. Of agressie op de weg?

Frits fietste Pascal (1623-1662) ertussen bij de vraag hoe het met God zit in dit verhaal. Pascal dacht zelf dat je het beste maar op het bestaan van God kon vertrouwen. Sterker nog: hij stelde dat de rede haar eigen grenzen moet kennen en dat zij moet

buigen voor de door **God** gegeven werkelijkheid. Met andere woorden, het **denken** kan dan wel tot meer inzicht leiden, maar het mysterie van de mens zal nooit geheel in begrippen te vatten zijn. Descartes (1596-1650) keek er diametraal anders tegenaan: die lag dan ook aan de basis van het rationalisme. Maar daarmee ging de mens zich als God wanen en bleven we met onszelf achter.

Uit het publiek werd de link gelegd met het actuele politieke kader in Nederland en hoe het zit met de langdurige kabinetsformatie en met het vertrouwen in elkaar daarbij.

Het derde luik ging verder in op het **machts**aspect. Hoe in het democratisch ideaal met machtsverhoudingen om te gaan? Hoe kunnen mensen het beste met elkaar omgaan in een staat? Vele denkers hebben zich hierover gebogen, waaronder de filosofen Voltaire en Rousseau die beiden tegenovergestelde voorstellingen hadden van de positie van burgers in de maatschappij. En wat is de rol van technologie daarbij? Verwijzend naar de macht van de GAFa en hun impact op contact tussen mensen.

De social media waarin individuen hun eigen perfecte leven neerzetten zonder meer contact met anderen te willen dan een 'like'.

Marjan bracht in dat gezien worden een basisbehoefte is. En dat je jezelf moet neerzetten om maatschappelijk succesvol te zijn. Maar wat is een goed evenwicht daarin? En hoe voorkom je dat mensen depressief worden door de druk van al die perfect uitzierende mensen of al die mooie levensplaatjes van die ander op instagram? Een rustgevend verwijzing vormde een gedicht van Elisabeth Eybers dat Frits noemde en waarin ze schrijft: ik mis mij zelf steeds minder.

De avond was te kort om hier verder op in te gaan. Kortom, aanknopingspunten genoeg voor komende koude en natte winteravonden.



Un grand merci aan Florieke de Geus en



Hans Lammers voor hun muzikale opluistering

Terugblik lezing Frits de Lange “Eindelijk volwassen”

Door Johan van den Burg

Lezing van Frits de Lange over zijn nieuwe boek: Eindelijk volwassen

Zondag 28 november na het ochtendgebed -waarbij werd stilgestaan bij de nederigheid van Maria- hield onze oud-predikant Frits de Lange een korte lezing over zijn nieuwe boek Eindelijk volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft.

FRITS DE LANGE
EINDELIJK
VOLWASSEN
DE WIJSHEID
VAN DE TWEEDE
LEVENSHELFT

Het onvermijdelijke is gebeurd, Frits is met pensioen gegaan. In de aanloop daarheen begon hij na te denken over hoe dat moet, ouder worden. Zelf noemt hij zichzelf een 'late babyboomer' en realiseert zich dat hij er niet alleen voorstaat; in een paar jaar zal een derde van de Nederlandse bevolking gepensioneerd zijn. Dat vraagt in allerlei opzichten aanpassingen in onze maatschappij, maar daarover wil hij het niet primair hebben. Wat hem bij het schrijven van dit boek bezighield is wat nog kan worden toegevoegd aan het leven, ondanks aftakeling en verlies. Het antwoord



is groeien in wijsheid; het relativeren van je ego en groeien in zelfonthechting en de nederigheid als een 'stille deugd' van wijsheid. Zo zijn we terug bij de overdenking, waar Maria in nederige wijsheid plaatsmaakt voor haar zoon.

Frits legt uit dat het niet voor iedereen nodig is om eerst een zekere leeftijd te bereiken, want sommige mensen bezitten deze nederigheid al op jongere leeftijd. Je kijk op het leven kan erdoor veranderen, minder oordelend, milder in de omgang met anderen.

Tijdens de lezing zongen we samen drie liederen, waaronder "Both sides now" van Joni Mitchell dat gaat over het vermogen om dingen van meerdere kanten te bekijken zonder een oordeel te vellen.

Tot slot nog iets geheel anders, tijdens de (min of meer traditionele) lunch na de kerkdienst vertelde Frits mij dat hij een video van een NCRV-uitzending over de ERN uit 1986 op YouTube heeft gepost. Hierbij de link: <https://youtu.be/IOYh016NWsw>

2021 VVB en Giften verzoek



Velen onder u steunen heel trouw ons kerkelijk werk. Uw financiële bijdrage maakt het mogelijk om hiermee door te kunnen.

De Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) is de grootste bron van inkomsten van de ERN. Vaak worden aan het einde van het jaar VVB en ook giften betaald. Mocht dit er voor 2021 nog niet van gekomen zijn, dan kan dit nog tot 31 december 2021.

Jaarlijks ontvangen de Franse gevers een "reçu fiscal". Als u in Frankrijk belastingplichtig bent, is 66% van uw "don" aftrekbaar. (bijvoorbeeld een gift van 150 €, kost u 50 €).

Nederlands donateurs kunnen giften aftrekken volgens de ANBI-regeling.

Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw steun!

Bankgegevens zijn opvraagbaar via giften.vvb.ern@gmail.com

Agenda

- **Woensdag 8 december** Kerkenraad
- **Zondag 19 december** Kring Parijs – na de kerkdienst

Mozaïek Activiteiten in december:

• 2 december: Zin in verhalen!

Welk verhaal dragen we met ons mee, inspireert ons? "Vraag iemand naar de zin van het leven en hij antwoordt met het verhaal van zijn leven", is een uitspraak van de Hongaarse schrijver György Konrad. Verhalen zorgen voor verbinding.

• 9 december : Advent

Waar kijken we naar uit? Naar geluk? Naar.....? Kunnen we nog gelukkig zijn met het kleine? Dirk de Wachter is een Vlaams psychiater/verdrisdookter. Hij heeft een duidelijke visie op de zinloosheid van het nastreven van geluk en een herwaardering van de 'gewonigheid' van het leven. We kijken naar een interview met hem en gaan hierover samen in gesprek

• 16 december: vier evangellieverhalen...vier kerstverhalen?

Wat hebben ze ons te vertellen? Waar legt een ieder de nadruk op?

Waar: 58 Rue Madame, 75006 Parijs
Welkom vanaf 19 u, aanvang 19u30
Pass sanitaire verplicht
Info: Ruth van der Waal (06.52.67.82.71)

De thema's in januari zullen op de website komen te staan en via de ERN-Facebook pagina worden aangekondigd

Aanvullende en actuele informatie staat op www.ernparis.fr

Praktische informatie

Kerkdiensten elke zondag om **9u45**.
Momenteel live via Zoom en/of
in de **Église luthérienne de la Trinité,**
172 bld Vincent Auriol - 75013 Paris.

Raadpleeg onze website voor de meest recente informatie m.b.t. diensten in het kerkgebouw.

De laatste drie kerkdiensten kunnen via YouTube teruggekeken worden.

Website: www.ernparis.fr

FB: www.facebook.com/ERNParis

Colofon

Redactie / lay-out: Ruth van der Waall-Schaeffer en Dianne Valenciennes

Frequentie: de Kerkbrief verschijnt 6 maal per jaar.

Inschrijving: via www.ernparis.fr of contact opnemen met de predikante.

Kopij: uiterlijk voor de **15^e van de maand** in de (digitale) brievenbus:
redactie.ern@gmail.com

NB De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken of in te korten.

Collectes & Giften

Oktober 2021

Collecte kerk: 447,00 €
Diaconie: 255,60 €

Vaste vrijwillige bijdragen: 1630,00 €
Parijs Plus: 70,00 €

Financiële bijdrage (bij voorkeur per bankoverschrijving)

Uw financiële steun in de vorm van een jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB), 1^e collecte of gift hebben wij hard nodig en het drukt uit dat u om onze kerk geeft.

- **Bankoverschrijving:** bankgegevens zijn opvraagbaar bij onze penningmeester Mevr. Z.M. Lammers giften.vvb.ern@gmail.com. Graag uw naam en type bijdrage vermelden.
- **Cheque:** t.n.v. *Association culturelle de l'Église réformée néerlandaise à Paris*. Te versturen aan Mevr. Z.M. Lammers, 12 rue de Chanteraine, 95450 Avernès

Belastingaftrek van 66% in Frankrijk: voor een VVB, gift en bijdrage aan de 1^e collecte voor de kerk per **cheque** of **bankoverschrijving**, mag de ACERN een jaarlijks "**reçu fiscal**" afgeven. Dit is niet toegestaan voor de diaconie (2^e collecte).

Wilt u toch van deze regeling gebruik voor een Frans diaconaal doel dan kunt u het beste het bedrag rechtstreeks aan het betreffende doel overmaken.

Meer info via [deze link](#).

Belastingaftrek in Nederland

De ERN is door het Ministerie van Financiën in Nederland erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond van deze status zijn uw giften en/of donaties per bankoverschrijving aftrekbaar voor de Inkomsten-en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse belastingdienst". Ons RSIN/Fiscaal is: 826244385.

Meer info via [deze link](#).

Alle gevers worden heel hartelijk bedankt!

Contactgegevens

Kerkenraad

Predikant: Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer
9, rue Rouget de l'Isle
92150 Suresnes
Tel. 06 52 67 82 71
(NB Vrije dag: vrijdag)
predikant.ern@gmail.com
www.ernparis.fr
www.ruthvanderwaall.com

Voorzitter en beheerszaken

Cees van Nes
Tel. 06 09 63 22 15.
beheer.ern@gmail.com

Scribaat en communicatie

Dianne Valenciennes
scriba.ern@gmail.com

Diaconaat en Jeugdwerk

Rianne Courtin
diaconie.ern@gmail.com
jeugd.ern@gmail.com

Webmaster

Harold Franse
webmaster.ern@gmail.com

Bestuur van de ACERN

Voorzitter: Cees van Nes
Secretaris: Rianne Courtin
Penningmeester:
Ben van Daltsen

Kring contacten

Contact Kring Parijs
Bartjan van Tent
kringparijs.ern@gmail.com

Contact Literatuurkring
Froukje Wiersma-Depreux
literatuur.ern@gmail.com

Overige adressen

Gastpredikantenvoorziening

Jennine Gagnard
Tel. 06 37 35 36 91
gastpredikanten.ern@gmail.com

Organisten

- Hans Lammers
htlammers@orange.fr
- Johan van den Burg
burgjo@gmail.com

Kosterdienst

Ria en Ko Franse
koster.ern@gmail.com

Ledenadministratie

Aart Fockens
leden.ern@gmail.com