

Église réformée néerlandaise (ERN) Paris

KERKBRIEF



April - Mei 2022



Kerkdiensten om 09u45

- 3 april (Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 10 april (Kerk + Zoom) ds Egbert van der Weide en
Palmpasen/ Aftreden Cees uit KR ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 17 april (Kerk + Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Pasen / Avondmaal
- 24 april ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Aanhaken bij kerkdienst Deventer, waar Ruth voorgaat (www.lebuinuskkerk.nl)
- 1 mei (Kerk + Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 8 mei (Kerk) ds Erik Versloot en
ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 15 mei (Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 22 mei (Kerk + Zoom) ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- 29 mei (Kerk) ds Stijn van der Woude

Diaconale maandoelen

April

Food4Life

Mei

AMO Educans

Extra vieringen in de stille week

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Palmzondag 10 april: Zie elders in deze Kerkbrief



Witte donderdag 14 april om 19u30

Viering in Rue Madame! Met elkaar vieren we de Seder.

De joodse Seder is eigenlijk het verhaal van Pèsach, het verhaal dat gaat over de weg van onderdrukking naar bevrijding. Iedere generatie verbindt zich opnieuw met dit bevrijdingsverhaal, juist om in de eigen tijd alerter te kunnen inspelen op tekenen van bevrijding uit verslaving. Omdat het verhaal van de Exodus alle tijden is, en relevant voor alle volkeren, is het verhaal van verlangen naar vrede doorverteld en aangevuld, generatie na generatie. Jezus stond als joodse



leraar helemaal in deze weg van de messiaanse hoop. De viering vindt op Witte Donderdag plaats, omdat in de christelijke traditie dat de avond is waarop Jezus het joodse Pesach heeft gevierd. → **Wilt u meevieren, graag ivm de voorbereiding een berichtje aan mij: 0652678271 of predikant.ern@gmail.com**

Goede vrijdag 15 april (Zoom + YouTube) om 19u30

Meditatief avondgebed waarin we stap voor stap meegaan met de kruisweg

Pasen 17 april (Kerk + Zoom): Jezus heeft met zijn leerlingen de uittocht gevierd uit het land van de slavernij, van de dood, Jezus is uit zijn dood opgestaan. En wij? Gaan we mee? Kunnen we het doodse, verslavende dat in ieder van ons is, achter ons laten? Staan we op om de ene voet voor de andere te zetten in de overtuiging dat liefde sterk is dan de dood? We steken het licht van de nieuwe Paaskaars aan!



Overdenking

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Pasen, feest van zacht-moedig-heid

Zacht, zachtheid, heeft dikwijls een negatieve klank. Sentimentaliteit komt al gauw om de hoek kijken, zeker als we de Engelse naam gebruiken 'soft'. Maar zachtheid is juist een kracht om het leven te veranderen, om het leven sterker te maken. Daarom is het woord 'zachtmoedigheid' ook zo mooi. De **moed** om zacht te zijn. Is er in de wervelwind van alledag, waarin de eisen van prestatie en succes steeds tirannieker worden, nog plaats voor zacht en zachtmoedigheid?

De *filosoof en psychologe Anne Dufourmantelle* (ze verdrong op 53-jarige leeftijd toen ze twee kinderen uit de wilde zee probeerde te redden) is overtuigd van het belang, de rijkdom en de kracht van zachtmoedigheid in de wereld van vandaag. Juist in een tijd waarin prestatievermogen en zelfs agressiviteit in het optreden steeds meer de boventoon voeren. Zachtheid staat veraf van zacht of slap zijn, is vooral een kracht, een kracht om het leven te transformeren. Daarbij worden ook alle zintuigen betrokken zoals de tast, aanraking, smaak, geuren en geluiden. Zachtmoedigheid heeft de kracht om "traumatische ontwrichting" om te zetten in schepping, in het creëren van het nieuwe, van een ommekeer, van hoop.

"Zachtmoedigheid kan een belangrijke kracht zijn in het verzet tegen onderdrukking, of die nu politiek of psychisch van aard is," schrijft ze. In feite is, denk ik, zachtmoedigheid revolutionair.

Zachtmoedigheid kenmerkt zich door *tedere* daadkracht. Je hebt het lef (het hart) om betrokken te worden bij onrecht dat gebeurt en waarvoor mensen verantwoordelijk zijn.

Jezus wordt een zachtmoedig mens genoemd. Maar laten we van Hem alstublieft geen 'softe' mens maken. Maar het accent op 'moedig' leggen. Zijn zachtmoedigheid was en is revolutionair. Daagde en daagt uit tot verandering. En zijn zachte blik trok mensen terug in het leven.

Tijdens zijn leven nam hij het op tegen kwade geesten, ziekten, natuurgeweld, schijnheiligheid, maatschappelijke uitsluiting en uitbuiting. Met zachtmoedigheid brak hij de macht van het

kwaad. Met Pasen vieren we dat de weerklink van zachtmoedigheid het sterkste is. Sterker dan de dood.



De kERN uit de kerkenraad

Door Dianne Valenciennes

Op 16/02/22 kon er na 4 maanden Zoomen weer in de pastorie te Suresnes bijeengekomen worden. Na een gezamenlijke maaltijd, opende Ruth de vergadering met een Franse tekst op de wenteltrap van de Dominicaanse abdij in Carpentras, met de boodschap dat de ontdekkingstocht lang kan zijn, maar laten wij vooral vertrekken en kijken naar de horizon. Op 14/03/22 was er een vergadering via Zoom olv Harold. Hij opende de vergadering met een korte overdenking mbt Oekraïne tegenover de reus Rusland. Waarbij het belangrijk is en blijft om naar de kleine stemmen te luisteren. Onderstaand treft u een aantal kERN-punten aan:

Terugreden Cees van Nes uit de Kerkenraad op 10 april 2022

Eind vorig jaar heeft Cees van Nes aangegeven om begin 2022 uit de Kerkenraad te willen treden. Een hele stap na meerdere keren ouderling te zijn geweest, waaronder de huidige periode van 16 jaar en tevens zijn voorzitterschap van de ACERN.

Als Kerkenraad willen wij Cees een passend afscheid aanbieden om onze grote dank te uiten voor zijn geweldige en trouwe inzet. Dit zal tijdens en na de kerkdienst op 10/04/22 gebeuren. In deze dienst gaan onze classis consultant ds Egbert van der Weide en onze eigen dominee Ruth van der Waall-Schaeffer voor.

Met dankbaarheid informeren wij u dat Rianne Courtin bereid is om het voorzitterschap van de ACERN van Cees over te nemen.

Het is de bedoeling om Cees onder andere een fotoalbum aan te bieden. Indien u foto's heeft die leuk/geschikt zijn voor het album dan kunt u deze sturen naar diaconie.ern@gmail.com Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld. Voor de organisatie, ontvangen wij graag **uiterlijk 04/04/22** een berichtje per email aan scriba.ern@gmail.com of u aanwezig of afwezig zult zijn.

Een uitnodiging is inmiddels per email Nieuwsbrief en voor sommigen per post verstuurd.

Rond de kerkdiensten & Activiteiten

Op 20/02/22 hebben wij aangehaakt bij de Kloosterkerk in Den Haag, waar ds Rienk Lanooy op een vertrouwde wijze voorging.

Op 27/02/22 hebben wij in de kerkzaal aan het einde van de dienst kaarsjes met elkaar aangestoken en "blowin' in the wind" van Bob Dylan gezongen om zo als gemeente stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. Het lied is later in de koffiezaal opgenomen en staat op de website.

Ruth heeft zeer prettig contact met predikante van de PKN in Luxemburg. Er gaat gekeken worden om als gemeente een wederzijds bezoek te organiseren. Gezien de volle agenda van de predikantes wordt dit wel 2023.



Diaconie

Op 20/03/22 is ons nieuwe diaconale project AMO Educans in Ghana van start gegaan, een interview met Henk Bosch en zijn vrouw Joa is voor de dienst door Harold en Rianne opgenomen, omdat de verbinding live met Ghana niet altijd stabiel is. In eerste instantie zou dit project begin maart van start gaan, maar gezien de noodsituatie in Oekraïne is er op de eerste zondagen van maart gekozen om via Kerk-in-Aktie – Financiële hulp aan Oekraïne te bieden.



Tanny heeft een overzicht gemaakt van de diaconale maandoelen in 2021, waarvan onderstaand de mooie resultaten:

2234,00 € - KIA Joodse en Palestijnse kinderen – jaardoel 2021

700,00 € - Resto du Cœur

840,00 € - Food4Life – jaardoel 2020

660,00 € - CASP

660,00 € - ANEAS

Eenieder **hartelijk dank** voor uw steun.

Gedurende de maand april collecteren wij weer voor **Food4Life**. Dit project is opgericht door het Bawku ziekenhuis in het noordoosten van Ghana. Het eten voor de patiënten wordt in principe verzorgd door de familieleden. Herstellende mensen, maar zeker ook herstellende en ondervoede kinderen, hebben echter speciale voeding nodig. Door middel van het project wil het ziekenhuis de aandacht voor “herstellende voeding” vergroten. Dit houdt naast het bereiden van goede voeding door het ziekenhuis tijdens de opname van de kinderen ook in het trainen van de ouders en de families in wat de juiste voeding. In 2020 was Food4Life ons “jaardoel” en hebben we in het totaal meer dan 2.000 € voor hen opgehaald!

Het diaconale maandoel voor mei is het **AMO Educans** project. Tijdens de kerkdienst op 27 maart hebben Henk en Joa Bosch op enthousiaste wijze de Stichting ABaCus gepresenteerd. Het startschot voor het opzetten van dit project was toen hun 4-jarige zoonje liever thuisbleef dan naar school ging, daar het ontbrak aan leermaterialen. Het AMO Programme zet zich in voor het lokaal produceren van leermaterialen, het trainen van leraren in Ghana en de introductie van die materialen in het onderwijs. [Deze link](#) presenteert in 2 minuten het AMO Programme, gevolgd door een interview van Henk en Joa Bosch.

[Jeugd- & Jongerenwerk / Kindernevendienst](#)

Op 13/03/22 heeft Rita een wervelende rondleiding gegeven in het Musée Jacquemart André. Dit was een groot succes en de kinderen vonden het leuk (6 kinderen + 7 volwassenen).

Femke van den Burg schreef hierover:

“Op 13 maart zijn we na de dienst samen naar het museum Jacequemart-André geweest. Rita de Cloe was mee om een rondleiding te geven voor de kinderen. Het was ontzettend leuk om te zien hoe het Rita lukte om hun interesse te wekken en ze nieuwsgierig te maken. Met heel veel geduld en zichtbaar plezier antwoordde ze alle vragen van de kinderen en wij volwassenen stonden er stiekem steeds dichterbij en luisterden mee. Namens de kinderen en de (groot-)ouders erg veel dank aan Rita en aan de kerk die dit mogelijk heeft gemaakt”

[...en verder](#)

- Er wordt gewerkt om voor Pasen een nieuwe Contactbrief aan de actieve donateurs in NL te sturen.

- Er liggen bij meerdere mensen archieven. Harold is een paar jaar geleden begonnen om dit op een centrale manier te gaan opzetten om dit te gaan scannen. Wilt u met dit project meehelpen, dan graag een bericht aan webmaster.ern@gmail.com



Overlijdensbericht Jeanette Verhoog

De Kerkenraad ontving, net voor het uitkomen van deze Kerkbrief, het verdrietige bericht dat op 28 maart jl. ons gemeentelid Jeanette Verhoog – Uiterwijk is overleden. In 1937 werd Jeanette te Rotterdam geboren.

Jeanette en haar man Frits (overleden in 2020) waren zeer trouwe en actieve gemeenteleden, allebei markante persoonlijkheden. En Jeanette was vooral ook heel kleurrijk.

De afscheidsdienst zal in Delft plaatsvinden op vrijdag 8 april 2022 om 14:00 uur. Deze kan via livestream gevolgd worden via de link: <https://www.jhuitvaart.nl/verhoog> en het wachtwoord *jvu*. De dienst wordt opgenomen en blijft nog enkele tijd toegankelijk voor het geval dat u de dienst op dat tijdstip niet kunt bijwonen. Nadere informatie zal ook op onze website <https://ernparis.fr> komen te staan.

De dienst zal worden geleid door Parcival van Gessel, halfbroer van Frits Verhoog en bisschop in de Vrij-Katholieke Kerk en onze predikante Ruth van der Waall.

De naam van Jeanette zal bewaard worden in de herinneringen van velen, in de liefde die niet verloren gaat.

In de volgende Kerkbrief zullen wij haar gedenken.



Voor onze jongeren

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Feest: Samen vieren

“Voortaan iedere maand feest”, staat op een poster van Loesje. Misschien denk je nu wel: “yeahh, gaaf idee.” En zeker met de diverse lockdowns die we gehad hebben, is het hebben van een maandelijks feestje een mooi vooruitzicht.

De verspreiding van het coronavirus zorgde ervoor dat samenkomen met een grote groep mensen onmogelijk werd. Het gemis aan dit soort gebeurtenissen maakte voor iedereen duidelijk hoe belangrijk feestjes zijn voor ons.

Toch is Loesje niet origineel, en ook het virus heeft ons niet tot dit inzicht gebracht, want in de Bijbel wordt al aangeraden dat het goed is te leven van feest tot feest. Je te laten optillen uit de sleur van alledag en stil te staan bij het feit dat niet alles vanzelfsprekend is. In Zuid-Frankrijk bijv. wordt er een feest georganiseerd als de druivenoogst binnen is. Uit dankbaarheid.

Sommige feesten verwijzen naar de geschiedenis, zoals 5 mei omdat Nederland toen bevrijd werd na 5 jaar oorlog.

Het joodse paasfeest heeft ook met geschiedenis te maken. Joden vieren dat het volk Israël door Mozes bevrijd werd uit Egypte waar ze slaaf waren en geen leven hadden. Bij dit feest vertellen ze verhalen over die vreselijke jaren, eten bittere dingen omdat het een bittere tijd was en zeggen tegen elkaar: 'dit nooit meer! We moeten ons niet meer laten onderdrukken. En wij moeten zorgen dat anderen ook vrij kunnen zijn.' Het leven samen vieren!

Vragen om samen over in gesprek te gaan:

- Heb jij feest nodig om het leven leuker te vinden?
- Wat vind jij een leuk, mooi of belangrijk feest?
- Is het belangrijk feesten te koppelen aan gebeurtenissen in de geschiedenis?

**VOORTAAN
IEDERE
MAAND FEEST**

LOESJE
HOUT EN
PAPIER

Loesje

Cultuur

Door Pauline Floor

Nieuwe film « Notre-Dame brûle »: realisme met emotie

Even een vraagje: waar waren jullie of wat deden jullie op Paasmaandag na 6 uur 's middags bijna drie jaar geleden toen « het » nieuws bekend werd? Ja, de meeste mensen die in « Paname » (Parijs) en omstreken wonen kunnen goed antwoord geven op die vraag, want « hun » geliefde « Notre-Dame » die tijdens een paasviering plotseling vlamvat, dat blijft je bij, toch?

En wat was het spannend, uren lang, of de beroemde cathedraal überhaupt overeind zou blijven, vooral toen de even zo beroemde, maar pas in de XIXe eeuw toegevoegde loden « flèche » van architect Viollet-le-Duc « opeens » brandend door het dak van het « nef » (kerkschip) kwam zetten!

O jee, de Noordelijke toren (links) begon zwakheden te vertonen, vooral door het zeer zware stijgerwoud op het dak ivm werkzaamheden, maar ook door het vele water dat de brandweer voor het blussen moest gebruiken natuurlijk. Men begon er echt een hard hoofd in te krijgen. Maar uiteindelijk lukte het de Parijse (militaire) brandweer, mede met behulp van materieel van (niet militaire) kazernes uit de « banlieue », om de vuurzee de baas te worden. Eureka! De wonderen zijn de wereld niet uit, zei men. Maar... hoe dan? Dat vroeg de beroemde Franse filmmaker Jean-Jacques Annaud (« La guerre du feu »...) zich ook meteen af. En hij heeft, alvorens aan het filmen te slaan, maar liefst een jaar uitgetrokken om zo veel mogelijk mensen die er die avond bij betrokken waren te kunnen spreken. Brandweer, natuurlijk, en de geestelijke « staf », maar ook de « architectes de France », het ministerie van Cultuur, de veiligheidsmensen en de bouwvakkers die op het dak werkten.



Één van de operationele tekenaars van de Parijs brandweer in actie

Het resultaat? Sinds 16 maart draait « Notre-Dame brûle » in een groot aantal bioscopen en kun je je op groot scherm mee terug laten nemen naar « de » avond. Best een mooie gelegenheid om eea een plekje te geven.

Verder verklappen we helemaal niets over de inhoud van de film, alleen is natuurlijk het einde niet echt een verrassing. Net als bij de film « Titanic » het geval was trouwens, maar dat liep echt fout af...

Nota: De redactie zou het leuk vinden jullie reactie te horen als je de film gezien hebt! (emailadres: pphcatalan@yahoo.fr)

Film « Notre-Dame brûle » - 2022 Jean-Jacques Annaud



Paasgedicht

Aangeleverd door Ruth van der Waall

Noem het geen nacht
Noem het geen nacht
als vrouwen in het geheim
welriekende kruiden bereiden,
als de planten zich sieren
met juwelen van licht.
Noem het geen nacht
als de maan groeit
naar volheid toe,
als het hart gelouterd is.
Noem het geen nacht
als de hemel geurt
door lentewind
nauwelijks bewogen,
als de zintuigen alert
en wakker zijn als vogels
op wiegende takken.
Noem het geen nacht
als aarde zwelt van begraven licht,
wachtend op de dageraad;
als het oor, gespitst,
een diep geruis hoort
van rotsen in beweging.
Noem het geen nacht
als het vuur knetterend
gloeit van blijdschap,
als de stilte in brandende duisternis
de verse tonen baart
van het alleluia.
Noem dat geen nacht.

D.H. Montagna, Questa non è notte, Marietti 1989 vertaling Harry Gielen



*Foto genomen door Ruth van der Waall
bij de expositie 'La Lune' in het Grand
Palais Paris 2019*

Project Mozaïek

Door Ruth van der Waall



MOZAÏEK AVONDEN

Programma

- **7 april: Dichterbij Muziek:**
Op deze avond : dichterbij de muziek van Arvo Pärt . Dichterbij de muziek die we zelf meenemen en die ons raakt.
- **14 april: Seder/Pesachmaaltijd :**
De joodse Seder is het verhaal dat gaat over de weg van onderdrukking naar bevrijding en is daarom een verhaal van alle tijden, voor alle mensen. Ieder gerecht symboliseert een herinnering aan slavernij/ onderdrukking.

Waar: 58 Rue Madame , 75006 Parijs
Aanvang: 19u30
Info: Ruth van der Waall (0652678271)

7 april: geannuleerd, i.v.m. de afscheidsdienst en begrafenis van Jeanette Verhoog in Nederland op 8 april.

Agenda

- **Donderdag 14 april** Mozaïek: Sedermaaltijd
- **Maandag 18 april** Kerkenraad
- **Donderdag 5 mei** Mozaïek (thema van 7 april)
- **Woensdag 11 mei** Kring Parijs: gaat met "Openbaringen" aan de slag. Heeft u zin om mee te doen: welkom!
- **Vrijdag 13 mei** Literatuurkring: "Twee zusters", geschreven door Inez van Dullemen
- **Donderdag 19 mei** Mozaïek: Poëzie & Yoga o.l.v. Sifra Schaeffer
- **Donderdag 16 juni** Op deze Mozaïek-avond komt Kees Posthumus weer met een bijzondere voorstelling! Humor en ernst gaan hand in hand!



Aanvullende en actuele informatie staat op www.ernparis.fr

Praktische informatie

Kerkdiensten elke zondag om 9u45.
In de Église luthérienne de la Trinité,
172 bld Vincent Auriol - 75013 Paris
en/of via Zoom

Raadpleeg onze website voor de meest recente informatie m.b.t. diensten in het kerkgebouw.

De laatste drie kerkdiensten kunnen via YouTube teruggekeken worden.

Website: www.ernparis.fr

FB: www.facebook.com/ERNParis

Colofon

Redactie / lay-out: Ruth van der Waall-Schaeffer, Dianne Valenciennes en Cindy van den Berg

Frequentie: de Kerkbrief verschijnt 6 maal per jaar.

Inschrijving: via www.ernparis.fr of contact opnemen met de predikante.

Kopij: uiterlijk voor de 15^e van de maand in de (digitale) brievenbus: redactie.ern@gmail.com

NB De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken of in te korten.

Collectes & Giften Januari en februari 2022

Collecte kerk: 768,05 €
Restos du Coeur 384,06 €
Giften: 695,00 €

Vaste vrijwillige bijdragen: 580,00 €
Mozaïek: 30,00 €
Aneas 134,06 €

Financiële bijdrage (bij voorkeur per bankoverschrijving)

Uw financiële steun in de vorm van een jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB), 1^e collecte of gift hebben wij hard nodig en het drukt uit dat u om onze kerk geeft.

- **Bankoverschrijving:** bankgegevens zijn opvraagbaar bij onze penningmeester Mevr. Z.M. Lammers giften.vvb.ern@gmail.com. Graag uw naam en type bijdrage vermelden.
- **Cheque:** t.n.v. *Association culturelle de l'Église réformée néerlandaise à Paris*. Te versturen aan Mevr. Z.M. Lammers, 12 rue de Chantereine, 95450 Avennes

Belastingaftrek van 66% in Frankrijk: voor een VVB, gift en bijdrage aan de 1^e collecte voor de kerk per **cheque** of **bankoverschrijving**, mag de ACERN een jaarlijks "**reçu fiscal**" afgeven. Dit is niet toegestaan voor de diaconie (2^e collecte).

Wilt u toch van deze regeling gebruik voor een Frans diaconaal doel dan kunt u het beste het bedrag rechtstreeks aan het betreffende doel overmaken.

Meer info via [deze link](#).

Belastingaftrek in Nederland

De ERN is door het Ministerie van Financiën in Nederland erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond van deze status zijn uw giften en/of donaties per bankoverschrijving aftrekbaar voor de Inkomsten-en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse belastingdienst". Ons RSIN/Fiscaal is: 826244385.

Meer info via [deze link](#).

Alle gevers worden heel hartelijk bedankt!

Contactgegevens

Kerkenraad

Predikant: Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer
9, rue Rouget de l'Isle
92150 Suresnes
Tel. 06 52 67 82 71
(NB Vrije dag: vrijdag)
predikant.ern@gmail.com
www.ernparis.fr
www.ruthvanderwaall.com

Voorzitter en beheerszaken

Cees van Nes
Tel. 06 09 63 22 15.
beheer.ern@gmail.com

Scribaat en communicatie

Dianne Valenciennes
scriba.ern@gmail.com

Diaconaat en Jeugdwerk

Rianne Courtin
diaconie.ern@gmail.com
jeugd.ern@gmail.com

Webmaster

Harold Franse
webmaster.ern@gmail.com

Bestuur van de ACERN

Voorzitter: Cees van Nes
Secretaris: Rianne Courtin
Penningmeester:
Ben van Dalfsen

Kring contacten

Contact Kring Parijs
Bartjan van Tent
kringparijs.ern@gmail.com

Contact Literatuurkring
Froukje Wiersma-Depreux
literatuur.ern@gmail.com

Overige adressen

Gastpredikantenvoorziening

Jennine Gagnard
Tel. 06 37 35 36 91
gastpredikanten.ern@gmail.com

Organisten

- Hans Lammers
htlammers@orange.fr
- Johan van den Burg
burgjo@gmail.com

Kosterdienst

Ria en Ko Franse
koster.ern@gmail.com

Ledenadministratie

Aart Fockens
leden.ern@gmail.com

Redactie Kerkbrief

Cindy van den berg en
Ruth van der Waall-Schaeffer