

Église réformée néerlandaise (ERN) Paris

KERKBRIEF



Juni – Juli- Augustus 2022



Kerkdiensten om 09u45

- **5 juni – Pinksteren om 10u30** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Buitendag bij Johan en Femke van den Burg (zie meer info op pagina 6)
"I"-viering rond zang, orgelspel, poëzie...
- **12 juni - Kerk** ds Rienk Lanooy
- **19 juni - Kerk +Zoom** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Avondmaal
Overstap kinderen uit de kindernevendienst
Gemeenteberaad na de kerkdienst
- **26 juni – Kerk** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **3 juli – Zoom** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **10 juli - Zoom** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **17 juli – Kerk** ds Mary Bregman
- **24 juli – Aanhaken om 10u** ds Aafke Zaal
Protestantse kerk De Voorhof - Kesteren [link](#)
- **31 juli – Kerk** ds Johan Mulder
- **7 augustus – Aanhaken om 10u** ds Stijn van der Woude
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten - [link](#)

- **14 augustus – Aanhaken om 10u** ds Erick Versloot
Protestantse Gemeente – Mijdrecht - [link](#)
- **21 augustus - Zoom** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **28 augustus - Zoom** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **4 september - Kerk** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
- **11 september - Kerk** ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Startzondag



Diaconale maandoelen

Juni	Kerk-in-Aktie voor Oekraïne
Juli	Food4Life
Augustus	CASP

Overdenking

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Waterspiegel – Miroir d'eau

Ik begrijp wel waarom Prediker bij de wijsheidsboeken hoort. Prediker was iemand die naar mensen keek, en zo tot allerlei gedachten kwam. Hij heeft gezien hoe mensen keihard werkten, zichzelf voorbij holden, burn-out raakten avant la lettre. Hij heeft het verdriet van mensen gezien, gezien dat liefde overging en mensen met brokstukken achterbleven. Prediker zegt: 'het leven is kort, het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Dat kleine woordje 'dus' is veelzeggend.

Kijk niet naar alles wat je nog eens wilt bereiken, want dan kijk je alleen maar naar morgen en overmorgen. Dus: Geniet van wat vandaag op je weg komt. Van kleine dingen. Ik denk dat Prediker overigens ook naar Mozes heeft gekeken om tot dit inzicht te komen. Mozes die een vuur ziet opvlammen uit een braambos die niet wordt verteerd. En hij hoort een stem: 'Kom niet dichterbij, trek je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond.'

Marc-Alain Ouaknin, een Joods Franse filosoof zegt hierover: 'Ook deze tekst wordt niet verteerd, want de betekenis is oneindig. Je kunt de tekst over dit brandend braambos steeds opnieuw ervaren, steeds opnieuw lezen. En steeds opnieuw kun je zeggen (net als Mozes) 'hier ben ik' en steeds opnieuw kun je dan een stem horen die tegen je zegt: 'doe je schoenen uit, knoop je veters los, ontdoe je van alles wat knelt en dicht maakt, en afsluit.'

Als je dat doet, veters los, schoenen uit, je losmaken van wat knelt en afsluit: dan kun je vandaag genieten van het kleine onder de zon. Letterlijk zag ik kinderen dit onlangs doen om in een miroir d'eau, een waterspiegel, te kunnen spetteren. Het genieten spatte eraf. De vraag die ik me achteraf stel is: waarom deed ik niet hetzelfde.... veters los, schoenen uit,de waterspiegel in ...



Pinksteren met hart en ziel

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Zit u/jij er ook wel eens helemaal doorheen? Nergens zin, geen spootje van enthousiasme voor wat dan ook. Waardoor word je dan opgepept?



Dat is voor iedereen anders, maar sommige mensen knappen op van zingen. Zingen kan je energie geven waardoor je bloed weer gaat stromen. Als je zingt komt er een bepaald hormoon vrij en dat doet je goed. Emoties zijn verbonden met je stem. Als je verdrietig bent, of bang, kun je geen woord uitbrengen, je keel wordt dichtgeknepen. Door te gaan zingen, maak je je stem weer vrij, en kun je weer bezield worden door iets of iemand.

Zondag is het Pinksteren. Op die dag gaat het precies om bezield worden, weer kracht krijgen, enthousiasme. Zingen past daarbij.

In de Bijbel klinkt heel vaak de oproep om te zingen, daarin kun je kwijt wat je bezielt. Kijk bijv. naar het lied van Mirjam. Nadat Mozes de Israëlieten bevrijd had uit de slavernij in Egypte, nam Mirjam haar tamboerijn, zong en danste samen met de vrouwen uit

opluchting en om God te danken omdat ze nu vrij waren.

Misschien heeft u/ heb jij zo'n eigen lied waardoor je bezield, enthousiast wordt. Ik ook. En soms druk ik op mijn mobiel steeds op herhaling omdat dat lied mij kracht geeft, blij maakt, moed geeft.

De kERN uit de kerkenraad

Door Dianne Valenciennes

De Kerkenraad heeft via Zoom op 21/04/22 en 17/05/22 vergaderd. Onderstaand treft u een aantal kERN-punten aan:

Afscheid van Cees van Nes uit de Kerkenraad en ACERN

Rianne Courtin heeft het voorzitterstokje symbolisch tijdens de afscheidsdienst overgenomen. De bestuurswijziging van het voorzitterschap van de ACERN, (Association Culturelle de l'Église Réformée Néerlandaise) moet bij de Greffe des Associations worden aangevraagd. Harold Franse zal als Webmaster en bovengetekende als Secrétaire toetreden.

75-jarig bestaan ERN

Op 26/02/23 bestaat ons kleine kerkje 75 jaar!

Een geweldige mijlpaal om zeker op gepaste wijze bij stil te staan en te vieren. Er is inmiddels een werkgroep gevormd door Femke, Hans, Johan, Menxy en Ruth, die op 12/05/22 voor het eerst vergaderd heeft. Zij gaan een **feestelijke activiteit** organiseren op zaterdag **29/04/23** en op zondag **30/04/23** zal er een **jubileumviering** zijn. Dus noteert u deze data alvast!



Rond de Kerkdiensten

- Ruth kreeg aan het begin van de stille week Covid. Zo konden de geplande Sedermaaltijd op witte donderdag, het avondgebed op Goede Vrijdag en de Paasdienst niet doorgaan. De Kerkenraad heeft als alternatief de Paasvesper vanuit de Kloosterkerk in Den Haag voorgesteld op Goede Vrijdag. Johan speelde op paasmorgen orgel in de Protestantse gemeente in Pijnacker / Delfgauw. En zo heeft de gemeente aangehaakt bij deze vreugdevolle dienst met Ds Carla Schoonenberg en opgeluisterd met Johan's fenomenale orgelspel (volgens een kerkenraadslid). Een woord van hartelijke dank aan de prettige samenwerking met deze gemeente. Inmiddels is Ruth weer helemaal opgeknapt.
- De Paaskaars 2022 kon uiteindelijk op 01/05/22 in de kerk ontstoken worden tijdens een feestelijke dienst.

- Op 08/05/22 was het weer tijd voor een I-viering, en de "i" staat voor initiatief. Een kerkdienst waarin er ruimte was voor creativiteit, inspiratie, speelsheid, cultuur etc. In deze dienst ging Erick Versloot voor uit Woerden, samen met Ruth. Het thema was "verhalen rondom het lied". Nu, het was een muzikale viering waarin we meer te weten kwamen over liederen, en we daarna deze van harte zongen. Met enthousiaste begeleiding van Erick op de vleugel en het orgel. Hij heeft diverse boeken geschreven over dit onderwerp: zie www.erickversloot.nl
- 
- Op Pinksterzondag is de gemeente vanaf 10u15 welkom bij Johan en Femke van den Burg in Saint-Germain-en-Laye. Dit zal weer een "I"-viering (van initiatief) zijn met zang, orgelspel, poëzie... en Johan zal ons begeleiden op zijn nieuwe orgel. Voor de Zoom-diensten vanuit de pastorie speelt Johan de liederen vooraf in. Tijdens deze huisviering zal hij live op zijn nieuwe orgel spelen. Dat belooft een bijzondere muzikale kennismaking!
Na de huisviering is er koffie en thee gevolgd door een barbecue verzorgd door Johan en Femke. Iedereen kan iets meebrengen. Meer informatie zal verstuurd worden per email en via de gemeente-app. Graag opgave per email aan burgjo@gmail.com.
Met veel dank aan Johan en Femke voor dit nieuwe buitendag-initiatief!
 - Op 19/06/22 zullen Maxime en Lancelot tijdens een "overstapdienst" officieel afscheid nemen van de kindernevendienst. Dit was er door de pandemie nog niet van gekomen.
 - Door het teruglopende kerkbezoek tijdens de zomer en Ruth's vakantie is de kerkdienstfrequentie verlaagd. Er is contact gezocht met gastpredikanten die bij ons voorgaan. Zo kan er op 24/07/22, 07/08/22 en 14/08/22 bij hun dienst in Nederland worden aangehaakt. Zie ook onze website.
 - Op **11/09/22** zal de **reëntree** plaatsvinden vanuit de kerk. Noteert u de datum alvast! Aan een activiteit na dienst wordt gewerkt. Meer informatie volgt begin september.

Enquête kerkdiensten en Gemeenteberaad

Sinds maart 2020 is de frequentie van de diensten in de kerk aangepast door de Covid-situatie.

De Kerkenraad vindt het belangrijk om de ervaringen en behoeften van de gemeente met deze nieuwe manier van kerkzijn te polsen. Zo is er op 06/05/22 een enquête verstuurd om deze informatie in te winnen mbt de diensten

- in de kerk met en zonder Zoom
- alleen via Zoom vanuit de pastorie
- om aan te haken bij een gemeente in Nederland



Het vragenformulier en feedback konden t/m 22/05/22 worden ingediend.

Op 19/06/22 zal het resultaat tijdens het Gemeenteberaad na de kerkdienst besproken worden.

Diaconie

De diaconie taak van Rianne zal door Dianne worden overgenomen.

Tijdens de zomerperiode staan de volgende maandoelen op de kalender:

- Juni [Kerk-in-Aktie voor Oekraïne](#): de oorlog betekent onbeschrijfelijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit. KiA werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen daar helpen.



- Juli: [Food4Life – Vrienden van Bawku](#)
- Augustus: [CASP](#)

Meer informatie over deze inmiddels bekende doelen kunt u vinden via de bovenstaande links.

Mozaïek

Een kleine groep belangstellenden bezoekt regelmatig de Mozaïek-avonden. Sinds oktober 2021 heeft dit project zijn plaats binnen de gemeente-activiteiten gevonden. Ruth is nog steeds enthousiast en gemotiveerd om de avonden te organiseren. Zo is er besloten om dit project voor het seizoen 2022/2023 voort te zetten.

De EPUPL is akkoord om het huidige huurcontract voor een jaar te verlengen.

Vreugdevol nieuws

Myrtille Depreux en Pierre-Olivier Roy geven elkaar op 28 mei in Saumur het ja-woord. Door Covid hebben zij het moeten uitstellen, dus is het extra fijn dat zij het nu wel kunnen vieren, samen met hun kinderen Lucien en Margot. We wensen het bruidspaar samen met hun familie en vrienden een feestelijke dag!



...en verder

- Sinds mei 2021 zijn er 4 Contactbrieven verschenen. Deze worden per post of per email verstuurd naar onze Nederlandse donateurs. Gezien de positieve reacties is er besloten om het contract met drukkerij Editoo in Nederland te verlengen voor een jaar. Deze Contactbrieven zijn ook te vinden op onze website onder het kopje 'publicaties'.
- De familie Verhoog heeft een dankbetuiging gestuurd mbt het meeleven rond het overlijden van Jeanette Verhoog.
- Ruth zal van 27/05/22-04/06/22 een studiereis volgen olv onze oud-predikant Frits de Lange op Kreta.
- Ruth is van 16/07/22 t/m 07/08/22 vrij. Gedurende haar vakantieperiode kunt u zo nodig met één van de ouderlingen contact opnemen (zie contact gegevens op de laatste pagina van deze Kerkbrief).

Tenslotte door Ruth van der Waal

Mede namens de kerkenraad wens ik ieder een goede zomer. Voor de kinderen en jongeren: nog even naar school en dan lekker vrij! De kerkenraad beseft ook dat voor sommige mensen juist de zomer extra stil is.

Ook denken wij intens aan Béryl Depreux, zijn moeder Froukje, zijn vriendin Amanda, en zijn zussen die de komende maanden een spannende en moeilijke tijd tegemoet gaan. Béryl zal een stamceltransplantatie krijgen ivm leukemie. Gelukkig kan zijn zus Airelle 100% donor zijn en zijn zus Myrtille gedeeltelijk. Met veel respect en bewondering zie ik hoe ze in liefdevolle gezamenlijkheid de strijd aangaan.

Afscheid voorzitter Cees van Nes

Door Rianne Courtin

10 april 2022 - Uittreden Kerkenraad en ACERN

Na zich zo vele jaren met hart en ziel te hebben ingezet voor de ERN, hebben we op 10 april jl. afscheid genomen van Cees in zijn functie van voorzitter van de ACERN en ouderling.

Een feestelijk dienst geleid door Ruth van der Waall – Schaeffer samen met ds Egbert van der Weide. Velen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. Na afloop van de dienst hebben Ruth, Harold en Menxy hebben hem toegesproken en bedankt voor zijn geweldige inzet. Als afscheidscadeau was er voor Cees een mooi Hugenotenkruis en ook werd hem de paaskaars van het afgelopen jaar aangeboden.



Na afloop van de dienst werd hij door de gemeente toegezongen met een mooi lied geschreven door Hans en Tanny ("Cees doet al vele jaren het werk als voorzitter van de Parijse kerk") en ook hebben de laatste vijf predikanten Cees via een video boodschap toegesproken en ds van Heijst heeft per email een groet geschreven, die Ruth heeft voorgelezen.

Dankzij Ria was er weer een mooi verzorgde koffietafel en de fam. Quaak heeft de champagne en hapjes aangeboden.



Inmiddels is er een foto album voor Cees gemaakt dat een mooi historisch overzicht geeft en ook foto's van het afscheid bevat. Het album is onlangs door Harold bij Cees thuis overhandigd.

Dank Cees voor alles wat je gedaan hebt voor onze Kerk!!

Koningsdag en 4 mei

door Ruth van der Waall

Koningsdag

27 april Koningsdag op de Residentie van de Nederlandse Ambassadeur Z.E Mr. Pieter de Gooijer. Als predikante van de Eglise Réformée Néerlandaise Paris (ERN) was ik ook uitgenodigd. Dat is natuurlijk heel leuk. Het is op zich een feest om in dit prachtige gebouw rond te lopen, omringd door een parkachtige tuin. Tegelijkertijd was het niet enkel sprookjesachtig.

De ambassadeur hield samen met zijn collega uit Oekraïne een indringende toespraak. Vanwege de oorlog was deze bijeenkomst ook iets soberder dan andere jaren.

Ik nam er aan deel omdat ik het belangrijk vind mensen uit andere kringen te ontmoeten en hen te vertellen over de ERN Paris, over de Mozaïek-avonden die wij organiseren: veelkleurig en veelvormig. Kerk-zijn is immers méér dan op zondagmorgen samenkomen.



Dodenherdenking in Orry-la-Ville op 4 mei

De situatie in Oekraïne gaf een bijzondere lading aan de herdenking op het ereveld in Orry-la-Ville, net buiten Parijs, dat herinnert aan de Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk zijn omgekomen.

Iedere aanwezige legde een witte roos op de graven van jonge mensen. Tegelijkertijd zitten op ons netvlies de afschuwelijke oorlogsbeelden, de massagraven anno nù die via de media dagelijks tot ons komen. Nooit meer oorlog, werd er gezegd in 1945. Maar vrede is fragiele zoals de ambassadeur in zijn toespraak zei. Er woeden echter nog steeds allerlei oorlogen die de wereldvrede bedreigen, en er is een klimaatoorlog gaande waardoor alles wat groeit en bloeit, sterft.

En toch, en toch moeten we doorgaan met herdenken en gedenken. De Franse en de Nederlandse vlag hingen halfstok. Maar aan het einde van de herdenking werd door kinderen de twee vlaggen in top gehesen. De wapperende vlag in top zegt als het ware: vier de bevrijding!



Verhalen blijven vertellen, blijven zingen en musiceren. Als een vorm van protest, èn om veerkracht te houden.



Namens de ERN heeft Ruth een bloemstuk gelegd

Voor onze jongeren

Door Ruth van der Waall-Schaeffer

Even terugkijken

Het is bijna zover, de laatste schooldagen komen in zicht.

Eigenlijk is een einde van een schooljaar net zoiets als Oud§Nieuw. Ook een jaarwisseling. Je schoolagenda is oud geworden, smoezelig, maar ook wel erg 'eigen'.

Volgeschreven met jouw handschrift, tekeningetjes, hartjes, cijfers.

Het woord agenda betekent 'dat wat gedaan moet worden'. Maar het is veel meer, want allerlei dingen van je (school) leven zet je er in. Met de wisseling van een agenda sluit je het ene schooljaar af en je stapt een nieuw jaar in. Het is best goed

nog eens door je oude agenda te bladeren. Je ziet wat goed was, wat er verkeerd ging en hoe je het de volgende keer beter kunt doen. Terugkijken kan verdrietig zijn. Misschien is er iemand overleden, of is je best friend verhuisd. Terugkijken kan je ook blij maken omdat je een super schooljaar hebt gehad.

In de Bijbel staat een psalm (90) waarin terug,-en vooruit gekeken wordt. De dichter ziet hoe snel alles gaat. Dat weet je zelf ook: zo zit je nog op de basisschool, en zo doe je eindexamen. Daarom moeten we onze dagen tellen en er wijs van worden.

Iedere dag telt, want iedere dag kun je opnieuw beginnen, beloftes waar maken, genieten, het lontje niet zo kort laten zijn. Je hebt maar één leven, dus ga daar wijs mee om, zegt de dichter van het lied.

Om te onthouden als je je nieuwe agenda in gebruik neemt!

Om over door te praten:

- * Welke kleur geef jij het afgelopen schooljaar?
- * Wat ga je beslist anders doen in het nieuwe schooljaar?
- * Heb je het gevoel dat je van het één naar het ander rent?
- * Wat zou jij kunnen doen waardoor je meer stilstaat bij elke dag?



In memoriam

Herinneringen aan Jeanette Verhoog

Op 8 april jl werd Jeanette Verhoog begraven op de begraafplaats Jaffa in Delft.

Het was een drukbezochte begrafenis. Met heel veel mensen die wij allemaal hebben leren kennen in het kerkje in Parijs. Het was een mooie dienst en de stijl Jeanette waardig.

Voor nog meer toespraken was geen ruimte. Maar we hadden toch nog wel iets toe te voegen. Daarom stelde Ruth voor ons verhaal in de Kerkbrief te plaatsen. Bij deze door oud-gemeenteleden:



door Saskia Schipperheijn

Mijn eerste kennismaking met Jeanette en Frits was in 1976. Toen woonden ze nog in Ville d'Ávray. Wat later volgde de verhuizing naar Voisins Le Bretonneux. De eerste ontmoeting was in de kerk, maar al snel was er ook buiten de kerk veel contact. Zoals de legendarische Sinterklaasvieringen, een traditie die heel lang standhield. Compleet met surprises, gedichten, pepernoten en sinterklaasliedjes zingen uit volle borst.

En dan de Pincerweekenden in Fécamp, de club van Lange Jaap. Frits en Jeanette kwamen daar met twee auto's, want er moest heel veel mee. Een tent voor henzelf, één voor Roel, en ook nog een tent voor Lara, de hond. Toen het kouder werd dan verwacht kwam er uit een van de tenten een enorme kist met door Frits uit de hele

wereld verzamelde kledingstukken. Wat hebben de kinderen genoten van die verkleedpartij.

De uitstapjes naar Gien. 's Ochtends serviezen bekijken in de fabriek dan heerlijk lunchen en 's middags serviesgoed kopen. We hebben allemaal servies uit Gien in huis.

De hoedenparade; was er iets feestelijks, de bruiloft van Gérard Bos, van Henk en Elly het feest van Mariëtte, van Hans en Tanny en bij nog vele andere gelegenheden kwam uit de kofferbak van de Saab een collectie hoeden, waarmee we ons extra feestelijk konden opdoffen. Daar op een parkeerplaats begon het feest al, spiegel erbij en passen maar.



De wintersportvakanties, jarenlang gingen we naar Meribel en logeerden in Jeunesse et Famille bij Clovis en Josette. Daar was altijd een feestavond waar ook gedanst werd. Dat was niks voor Jeanette, dus wat hebben we gelachen toen ze onder de tafel kroop. Bij slecht weer een uitstapje naar Brides,

waar we genoten van de Hamam en het relaxen daarna. Jeanette skiede niet, maar kwam wel vaak naar de bergtop om daar met ons te lunchen. De ritjes in de Renault Espace ernaartoe, waren onvergetelijk. Albert en Jeanette voorin. Het gebeurde dan dat Jeanette wilde stoppen om te kunnen roken, maar dat Albert dat dan nog niet nodig vond en nog even wilde doorrijden. Dan begon ze alvast een shaggy te draaien, deed vervolgens het raampje een stukje open totdat Albert het op gaf en toch maar stopte. Toen Clovis en Josette met pensioen gingen was Meribel niet meer zo leuk en vervolgden we onze wintersportvakanties in Pras de Lys, Chatel en les Deux Arcs.

Een uitstapje naar Normandië. Eerst haar vriendin in Parijs halen, een prachtige lentedag, dus kwam Jeanette Janny en mij ophalen in de Saab met het dak open. Janny en ik achterin met uiteraard een mooie sjaal en dan reed Jeanette ons over de Champs Elysees. Wij voelden ons dan echte vedettes. Dikke pret, dus kwam er nog een ererondje.

Eenmaal in Deauville, nadat we de vriendin hadden afgezet, reed ze ons dan tot het bordes van het chicste hotel.

Toen ik 60 werd, hadden Jeanette en Janny bedacht dat ik een boom mocht uitzoeken en planten op de Ferme. Het werd een goudenregen en die is inmiddels uitgegroeid tot een grote boom.

Het zijn zo maar wat anekdotes, maar het geeft aan hoe kleurrijk Jeanette was en hoe vrolijk en ondeugend ze kon zijn. We hebben zoveel plezier met Jeanette gehad.

Ik ben dankbaar voor de vriendschap, je warmte, je vrijgevigheid en je humor.

Wij zullen je missen, maar je hebt zoveel mooie herinneringen nagelaten. Die zullen we nooit meer vergeten.

Als wij aan Jeanette denken, zien we een kleine, gezette vrouw met een “vogelnestje” rond haar haar. Dat met feestdagen vervangen werd door een enorme hoed. Een vrolijke dame, gebogen hangend over haar rollator. Een tas met shag en sigaretten binnen handbereik.

Na de kerk in het café kwam uit die tas ook een zak nootjes voor bij de wijn. En zelf zat ze de helft van de tijd aan de andere kant van het raam van het café omdat er wel gerookt moest worden. De tafel kozen we dan ook altijd bij het raam. Dan kon ze ons zien.

Ze ging altijd mee op stedenreis, maar voegde zich overdag niet bij het gezelschap. Ze trok haar eigen plan. Sliep uit, zat voor het hotel of in het café en wachtte op een telefoontje van Frits die haar liet weten waar we de lunch gingen gebruiken. Ze nam dan een taxi en kwam naar ons toe. Waar ze dan weer achterbleef als wij verder op excursie gingen. Ze amuseerde zich daar prima. Sprak iedereen aan die in haar buurt kwam en hield dan een gezellig praatje.

In Wenen wachtten wij zo met lunchtijd een keer op haar, maar het duurde verschrikkelijk lang voor ze kwam. Toen Frits haar nog maar eens belde, bleek ze met de taxi vast te zitten in een marathon. Het was in de maand april. Frits lichtte ons in en zei: “Jeanette zit vast in de marathon. Verwachte aankomsttijd half mei!”. Geweldig die humor!

Tijdens het diner bestelde ze zelf niets. “ik prik wel een vorkje mee” Ze liep dan met een bord en een vork achter ons langs en prikte van ieder bord iets wat van haar gading was. Grote hilariteit. Je kon ontzettend met haar lachen.

Een heel apart stel, Frits en Jeanette. We koesteren de herinneringen.



Agenda

- **Donderdag 2 juni** geen **Mozaïek** vanwege Ruth's studieweek
- **Donderdag 16 juni**

Mozaïek: *de geplande theatervoorstelling van **Kees Posthumus** kan door persoonlijke omstandigheden helaas niet doorgaan. Er wordt naar een nieuwe datum in het najaar gekeken.*

Nieuw thema over "Bomen", zij maken indruk op mensen door hun leeftijd, kracht en schoonheid. Ze lijken hemel en aarde met elkaar te verbinden met hun wortels diep in de grond, hun takken tot hoog in de lucht. Bomen staan voor leven. Mooi om in de bijna zomer een boom met elkaar over op te zetten!
- **Zondag 19 juni** **Gemeenteberaad** (na de kerkdienst)
- **Maandag 20 juni** **Kring Parijs** is met "Openbaringen" aan de slag. Heeft u zin om mee te doen: welkom!
- **Woensdag 22 juni** **Kerkenraad:** bezinningsactiviteit
- **Woensdag 29 juni** **Kerkenraad**
- **Woensdag 6 juli** **Literatuurkring:** "Je hebt wel iets te verbergen" van Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis

Aanvullende en actuele informatie staat op www.ernparis.fr

Praktische informatie

Kerkdiensten elke zondag om 9u45.
In de *Église luthérienne de la Trinité*,
172 bld Vincent Auriol - 75013 Paris
en/of via Zoom

Raadpleeg onze website voor de meest recente informatie m.b.t. diensten in het kerkgebouw.

De laatste drie kerkdiensten kunnen via YouTube teruggekeken worden.

www.ernparis.fr

www.facebook.com/ERNParis

Colofon

Redactie / lay-out: Ruth van der Waall-Schaeffer en Dianne Valenciennes

Frequentie: de Kerkbrief verschijnt 6 maal per jaar.

Inschrijving: via www.ernparis.fr of contact opnemen met de predikante.

Kopij: uiterlijk voor de **15^e van de maand** in de (digitale) brievenbus:
redactie.ern@gmail.com

NB De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken of in te korten.

Collectes & Giften

Maart en april 2022

Collecte kerk: 1296,00 €

Diakonie : 730,00 €

Vaste vrijwillige bijdragen: 220,00 €

Giften: 1265,20 €

Financiële bijdrage (bij voorkeur per bankoverschrijving)

Uw financiële steun in de vorm van een jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB), 1^e collecte of gift hebben wij hard nodig en het drukt uit dat u om onze kerk geeft.

- **Bankoverschrijving:** bankgegevens zijn opvraagbaar bij onze penningmeester Mevr. Z.M. Lammers giften.vvb.ern@gmail.com. Graag uw naam en type bijdrage vermelden.
- **Cheque:** t.n.v. *Association culturelle de l'Église réformée néerlandaise à Paris*.

Te versturen aan Mevr. Z.M. Lammers, 12 rue de Chantereine, 95450 Avennes

Belastingaftrek van 66% in Frankrijk: voor een VVB, gift en bijdrage aan de 1^e collecte voor de kerk per **cheque** of **bankoverschrijving**, mag de ACERN een jaarlijks "**reçu fiscal**" afgeven. Dit is niet toegestaan voor de diaconie (2^e collecte).

Wilt u toch van deze regeling gebruik voor een Frans diaconaal doel dan kunt u het beste het bedrag rechtstreeks aan het betreffende doel overmaken.

Meer info via [deze link](#).

Belastingaftrek in Nederland

De ERN is door het Ministerie van Financiën in Nederland erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond van deze status zijn uw giften en/of donaties per bankoverschrijving aftrekbaar voor de Inkomsten-en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse belastingdienst". Ons RSIN/Fiscaal is: 826244385.

Meer info via [deze link](#).

Alle gevers worden heel hartelijk bedankt!

Contactgegevens

Kerkenraad

Predikant

Ds. Ruth van der Waall-Schaeffer
9 rue Rouget de l'Isle
92150 Suresnes
06 52 67 82 71
(NB Vrije dag: vrijdag)
predikant.ern@gmail.com
www.ruthvanderwaall.com

Voorzitster / Beheer / Jeugdwerk

Rianne Courtin
beheer.ern@gmail.com
jeugd.ern@gmail.com

Scriba / Communicatie / Diaconie

Dianne Valenciennes
scriba.ern@gmail.com
diaconie.ern@gmail.com

Webmaster

Harold Franse
webmaster.ern@gmail.com

Bestuur van de ACERN

Voorzitter: *wordt gewijzigd*

Secretaris: Rianne Courtin

Penningmeester:

Ben van Dalfsen

Kring contacten

Kring Parijs

Bartjan van Tent
kringparijs.ern@gmail.com

Literatuurkring

Froukje Wiersma-Depreux
literatuur.ern@gmail.com

Overige adressen

Gastpredikantenvoorziening

Jennine Gagnard
06 37 35 36 91
gastpredikanten.ern@gmail.com

Organisten

- Hans Lammers
htlammers@orange.fr
- Johan van den Burg
burgjo@gmail.com

Kosterdienst

Ria en Ko Franse
koster.ern@gmail.com

Ledenadministratie

Aart Fockens
leden.ern@gmail.com

Redactie Kerkbrief

Dianne Valenciennes
Ruth van der Waall-Schaeffer