



DOORKIJKJE

(Ruth van der Waall)

Leren voor morgen

Het boek dat op één van mijn tafeltjes ligt, is geen 'tourneur de page', geen spannend boek waarvan je de hoofdstukken verslindt. Het is ook niet iets om op bed te lezen. Op bed moet je proberen niet te veel meer te denken, hoofd en lijf te ontspannen en het leven met al haar wel en wee even te laten wat het is.

Dit is een boek waarin je af en toe wat leest en dan over die paar gelezen bladzijden gaat mijmeren. En mijmeren kun je immers overal: lopend, in de metro, onder de douche.

Misschien bent u nu inmiddels nieuwsgierig geworden over welk boek ik schrijf. De titel luidt: 'De kracht van ideeën - woorden van geloof en wijsheid-' door Jonathan Sacks (1948-2020). Sacks was filosoof, auteur en opperrabbin in Groot-Brittannië.

In de week van de aardbevingen las ik een hoofdstuk over het belang van onderwijs. Op de tv zag ik steden en dorpen in puin, geen huis stond meer rechtop. Dood alom, en leven? Dat lag en ligt stil. Wat ook stil ligt, *en dat geldt niet alleen voor die plek dáár*, is onderwijs. Hoe lang zullen kinderen/jongeren nu verstoken blijven van onderwijs? Ik laat hierover Jonathan Sacks aan het woord: 'Een leger is nodig om een land te verdedigen, scholen heb je nodig om een beschaving te verdedigen...het gaat in het onderwijs om méér dan het curriculum vitae. We moeten onze kinderen een ingebouwd moreel GPS-systeem meegeven zodat ze hun weg kunnen vinden in het onontdekte gebied dat 'toekomst' heet... Er bestaat te veel 'ik' en te weinig 'wij' binnen onze cultuur en daarom moeten we onze kinderen bijbrengen te zorgen voor andere mensen, vooral voor mensen die anders zijn dan wij. De wereld die onze kinderen morgen zullen erven, ontstaat in de scholen die we vandaag bouwen.'

Ik hoop dat de visie van Sacks een stevig draagvlak krijgt, omwille van een lichte, op elkaar betrokken toekomst. En laten we zelf ook blijven leren. We zijn hiervoor nooit te oud. Integendeel, het houdt ons jong.

DE KERN UIT DE KERKENRAAD

(Dianne Valenciennes)



Biddag voor Gewas en Arbeid

In Nederland is de **Biddag voor Gewas en Arbeid** altijd op de tweede woensdag van maart. Aangezien het voor onze gemeenteleden vanwege de afstand niet mogelijk is om dit op woensdagavond in Parijs te houden, zal Ruth op woensdag **8 maart om 19.00 uur** voorgaan in een meditatief moment via Zoom.



Veertigdagentijd

26 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Een bijzondere periode van bezinning op weg naar Pasen.

In de Stille Week zal er op

- **Witte Donderdag, 6 april** een **Pesach maaltijd** tijdens de Mozaïekavond op de Rue Madame worden gevierd. Jong & Oud is van harte welkom. Graag uiterlijk 2 april opgeven, dit ivm de inkopen. Aanvang 19u30.
- **Goede Vrijdag, 7 april** om **19u00** zal er een meditatieve bijeenkomst via Zoom gehouden worden.
- **Paasmorgen, 9 april**, zal de nieuwe Paaskaars worden ontstoken, tijdens een feestelijke dienst in de kerk.

Wij hopen u tijdens deze vieringen te mogen ontmoeten.

Diaconie - KIA - Aardbeving in Turkije en Syrië

Het Restos du Cœur diaconaal maanddoel was in eerste instantie ingeroosterd voor februari. Naar aanleiding van de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije is besloten om vanaf 12/02/23 voor de rest van de maand te collecteren voor de steun die Kerk-in-Aktie biedt.

De collecte voor Restos du Cœur is verschoven naar maart.

[Noodhulp aardbeving Syrië \(protestantsekerk.nl\)](http://protestantsekerk.nl)

Bezoek Luxemburg

De reisplannen zijn rond voor het bezoek aan de Nederlandse Protestantse Gemeenschap in Luxemburg op 11/12 maart 2023. Een aantal gemeenteleden logeert bij een gastgezin en een paar verblijven in het klooster van de Sœurs Franciscaines, te Luxemburg.

Johan zal op het orgel spelen.

Harold werkt eraan om de dienst via Zoom voor de thuisblijvers en overige belangstellenden via Zoom/YouTube uit te zenden.

Het belooft een echte uitwisseling te worden!

Jongerenwerk

Op 2 april, Palmzondag, na de dienst zal Ruth een bijeenkomst voor de kinderen en tieners organiseren om de betekenis van Pasen op een ludieke wijze uit te leggen.

ERN-75 jaar

Noteert u alvast **30 april** voor een feestelijke viering in de kerk.

Mozaïek

Op donderdag 2 februari heeft Ruth Jan Versteeg, onze nieuwe ambassadeur in Parijs geïnterviewd. Haar vragen gaven de aanwezigen een interessant kijkje in zijn privéleven en zijn werk voor buitenlandse zaken, waarop hij op een open en spontane wijze antwoordde. Na afloop was er gelegenheid om nog iets met elkaar te drinken en met hem in gesprek te gaan. Het was weer een interessante avond.



Vanwege de landelijke staking (waaronder die van het openbaar vervoer) is de avond op 16 februari helaas komen te vervallen.

Vanwege een studiedag van Ruth in Nederland, zal voor het geplande thema op 2 maart naar een andere, nog nader te plannen, datum worden verschoven.

Overlijdensbericht

Er is een overlijdensbericht binnengekomen van Hester Schouten-Roon. Zij is op 5 februari overleden. Samen met haar man Aat en hun kinderen Hanno en Marc hebben zij in de jaren tachtig actief deelgenomen aan het gemeentelieven. Onze condoleances aan de familie en alle dierbaren die haar moeten missen.

... en verder

- Ruth heeft sinds haar eerste Uitzichten-boekje, ons heel trouw verrast en geïnspireerd met haar nieuwe wekelijkse podcast. Een goede reden om deze in een tweede boekje uit te gaan geven. Deze uitgave zal eind april van de pers komen.
- Op zondag 19 februari was het fijn dat Hans na bijna één jaar het orgel weer kon bespelen. Met hartelijk dank aan Johan voor het opvullen van het rooster.

GIFTEN

Actuele maandoelen: deze staan op de website. Uw giften voor diaconie en kerk zijn van harte welkom. Bij voorkeur via overschrijving.

De bankgegevens vindt u op ernparis.fr.

AGENDA MAART

MOZAÏEK

Waar? 58 rue Madame, 75006 Paris (2e étage)

Welkom vanaf 19h30, we beginnen om 19h45

- Donderdag 16 maart

Thema: Leef-tijden (o.l.v Ruth van der Waall)

Bewust worden van de tijd die ons gegeven is. Meegaan op de golfslag van de tijd. Daarbij onderzoeken wat je van je geschiedenis mee wilt nemen de toekomst in. Wat zijn je ankerpunten?

Bevroren dromen doen ontdooien! De pedagoge Lea Dasberg zei eens: "In een auto kun je niet vooruit rijden zonder een verantwoord gebruik van de achteruitkijkspiegel!"



Rondom de Kerkdiensten

- 5 maart: Zoom/YouTube
- 12 maart: Zoom/YouTube vanuit Luxemburg
- 19 maart: Dienst in de kerk met viering van de Maaltijd van de Levende
- 26 maart: evt. Aanhaken bij Ruth van der Waall, die in Deventer voorgaat

NB: Tenzij anders vermeld gaat Ruth van der Waall voor in de vieringen. Aanvang is steeds: 9h45.

Agenda

- 8 maart (20h30): Kerkenraad
- 11-12 maart: Op bezoek bij de Nederlandse Protestantse Gemeente in Luxemburg ([zie elders](#))
- 18 maart (15h00): Literatuurkring (boek 'Man zonder rijbewijs' van Oek de Jong)



Het gaat om het Verhaal (Ruth van der Waall)

De ERN heeft te maken met krimp. Minder mensen in de kerk, een kleine groep mensen die zoveel mogelijk probeert te doen. Soms word je er moedeloos van.

Ik kwam in het opinieblad 'VolZin' onderstaand stukje tegen van ds Joost Röselaers. Bemoedigend en kernachtig! Met toestemming van Joost Röselaers plaats ik dit in onze Kernbrief. In het najaar gaan wij samen in de ERN voor in een 'Initiatief'-viering.

« Zondag aan zondag lezen we uit een verhaal dat gaat over de waarde van het kleine. Het kwetsbare kind waar geen plek voor was in de samenleving. Jezus die in het verborgene aan tafel zit met twaalf vrienden. De zieken, armen en vluchtelingen worden keer op keer vooropgesteld. Van hen valt het heil te verwachten. De vreugde is er om het ene verloren schaap, belangrijker dan de grote kudde. Dat is de theologie waar ik in sta en in geloof. Het is kwetsbaar, zoekend en doet het inderdaad niet goed op Facebook. Het verheugt zich om de ontmoeting met elk individu dat op het spoor wil komen van een ander leven. Het wantrouwt massa, pracht en praal.

Het is een oefening in ontvankelijkheid en vertrouwen. We zijn er als kerk niet om het instituut in stand te houden maar om het Bijbelse verhaal door te geven en een ruimte, taal en rituelen aan te reiken om het transcendente te duiden. Het is tijd 'to practice what we preach'. Om elke ontmoeting te koesteren. Om het kwetsbare te omarmen. Ons geloof zal er door worden versterkt. »



Colofon

Redactie en foto's: Ruth van der Waall

Website: ernparis.fr

Voor nadere informatie betreffende kerkdiensten en andere activiteiten, voor pastoraal contact, kunt u de predikante Ruth van der Waall-Schaeffer benaderen:

predikant.ern@gmail.com



+33 6 52 67 82 71