



DOORKIJKJE

Ruth van der Waall

Communicatie en kwetsbaarheid

Er wordt wat af gecommuniceerd... denken we... Maar is dat zo?

Want communicatie veronderstelt kwetsbaarheid en daar kun je toch vraagtekens bij zetten. In het verhaal



van God en mens is communicatie het uiteindelijke, dat waar het ten diepste omgaat. In de beeldtaal van de Bijbel loopt alles uit op een feestmaal. God zit met zijn mensen aan tafel en is zo in gemeenschap met hen. Het Rijk van God wordt in de Schrift niet beschreven in termen van macht, maar in termen van 'gezel-ligheid'. God als gezelschap van de mensen. Ook kun je zeggen: het is God begonnen om communicatie met de mensen. "In het begin schiep God de hemel en de aarde", en Hij schiep door te spreken, door zijn woord. Heel de geschapen werkelijkheid is door dat spreken van God tot stand gekomen. Daardoor zou je kunnen zeggen dat de mens erop gemaakt is om God te ontmoeten, op onderlinge resonantie.

We zijn van meet af aan bedoeld voor de gezel-ligheid met God, dwz. op elkaar afstemmen, aandacht hebben, het leven in al zijn toonaarden delen. Uit de Schrift blijkt ook hoe kwetsbaar God zich hierdoor gemaakt heeft. In de gelijkenis van de onwillige genodigden (Mt 22:1-14) wordt Gods invitatie op een grove manier afgewezen. Mensen kunnen stom blijven voor God. Ze kunnen zich afwenden en zich door andere appels laten betoveren. Influencers zijn van alle tijden. Echte communicatie maakt altijd kwetsbaar. Immers: je laat jezelf zien, en je kunt afgewezen, verworpen worden. Dat gebeurde ook met degenen die namens God communiceerden omwille van liefde en gerechtigheid. Ik denk aan bijv. Amos, Jesaja, Jezus. Zij brachten hun boodschap niet in een eenrichtingsverkeer, niet vanuit een machtspositie of per decreet zoals vele machthebbers dat doen. Zij deden het in oprechte kwetsbaarheid, als mensen van God.

Hieraan getoetst vrees ik dat onze media nú nauwelijks nog communicatiemiddelen mogen heten. Er spelen vaak zoveel commerciële en politieke belangen mee. En ook in allerlei praatprogramma's is communicatie ver te zoeken. Ze zijn dikwijls niet op zoek naar antwoorden, maar op een echo: hetzelfde geluid terug.

Toeleggen op communicatie is een kunst, een kunde, zelfs een spirituele opdracht. Het vraagt een aandurven van kwetsbaarheid om je over te geven aan Gods gezelligheid. Waarbij tijd geen rol speelt. Belangeloos er voor elkaar zijn. Het mooie van communicatie is dat het niet alleen iets is wat met je hoofd doet, met je mond, maar dat er een dialoog gevoerd wordt met de rest van je lichaam.



DE KERN UIT DE KERK
EN DE KERKENRAAD
Dianne Valenciennes

Op 3 april en 6 juni 2024 heeft de volledige Kerkenraad via Zoom vergaderd.

Enquête en gemeenteberaad

De kerkenraad vindt transparantie, communicatie en openheid belangrijke pijlers waarop zij haar taak wil verrichten en beleid wil bepalen. De inbreng en inspraak vanuit de gemeente is daarbij nodig. Daarom is er in mei een enquête uitgestuurd, die desgewenst anoniem beantwoord kon worden. 17 mensen, dat is ruim de helft van de betrokken leden, heeft deze beantwoord. Op de voorgelegde vragen rond de kerkdiensten, communicatie, activiteiten, het beleid is merendeels positief tot zeer positief gereageerd.

Tijdens het gemeenteberaad na de kerkdienst op 2 juni waren 11 mensen aanwezig. Rianne heeft een



samenvatting van de resultaten gepresenteerd en vervolgens was er gelegenheid om hier dieper op in te gaan. De kerkenraad heeft de bevestiging gekregen om in de huidige lijn door te gaan. Een aantal punten gaat Ruth in haar programma voor het komende seizoen 2024-2025 opnemen. Mocht u belangstelling hebben voor deze samenvatting kan deze opgevraagd worden door een email te sturen naar scriba.ern@gmail.com.

Tegenbezoek NPG Luxemburg 2-3 maart 2024

Na ons bezoek in maart 2023, heeft onze gemeente 11 leden van de Nederlandse Protestantse Gemeente te Luxemburg ontvangen. De kerkenraad heeft de groep op Gare de l'Est ontmoet. Na een lunch, was het meetingpoint bij Palais Royal waar een aantal ERN-gemeenteleden zich aan de groep toevoegden. Deze werd in tweeën gesplitst voor een rondleiding in het



Louvre o.l.v. Rita de Cloe en collega Karin. Na afloop kon er toch een plek gevonden worden om samen iets te drinken. 's Avonds hebben wij gezellig in een restaurant gedineerd. Na afloop gingen de gasten mee naar hun respectievelijke logeeradressen.



Zondagmorgen gingen beide predikanten, Ineke de Feijter en Ruth van der Waall samen in een dienst van Schrift en Tafel voor. De uitwisseling werd afgesloten met een gezamenlijke lunch in de gemeentenzaal. Al met al een goed weerzien en een interessante uitwisseling rond een cultureel en culinair programma.



Dodenherdenking Orry-la-Ville



Op 4 mei heeft Ruth namens de ERN een krans gelegd op het Nederlands Ereveld in Orry-la-Ville, waar de stoffelijke resten van 114 Nederlandse oorlogsslachtoffers bevinden. Op het programma stonden toespraken van diverse Nederlandse en Franse instanties, een minuut stilte gevolgd door het Nederlandse en Franse volkslied. Na de kransleggingen werden de vlaggen in top gehesen. Een indrukwekkend en plechtige ceremonie. Na afloop mocht iedere aanwezige een roos bij een grafsteen neerleggen.



Vooruitblik kerkdiensten en activiteiten

De zomerperiode kondigt zich aan, waar wij als ERN een zomerstop houden. Onze predikante Ruth van der Waall gaat in de volgende diensten in de kerk voor:

- 30 juni - mmv pianiste/zangeres Florieke De Geus en Johan van den Burg
- 28 juli meditatie via Zoom
- 8 september
- 15 september - de Rentrée, waar wij welkom zijn bij Fam. Van den Burg in Saint-Germain voor een traditionele buitendag. Ruth zal het nieuwe seizoen thema presenteren: "De Kunst van Geloven en Geloven in de Kunst"

... het duurt nog even maar noteert u alvast:

- 6 oktober de jaarlijkse assemblée générale van de ACERN
- 1 december, Eerste advent, mmv de prachtige verhalenverteller Kees Posthumus

Werkzaamheden Ruth

Ruth werkt sinds januari parttime. Haar werkzaamheden zijn hierop aangepast en worden tijdens de vergaderingen bijgesteld.

Gemeenteleven

- Van trotse oma Froukje Depreux-Wiersma ontvingen wij het verheugende bericht dat op 19

februari Elske geboren is, dochter van Airelle en Tom en zusje van Bauke.

- Op 13 april is Victoire Dianne Marie geboren, dochtertje van Geoffroy en Julie Moreaux. Een generatiesprong binnen de familie Valenciennes. Onze hartelijke felicitaties aan de ouders en grootouders!
- Na een lange tijd van intensief zorgen is op 29 mei Francine Contant overleden, (schoon)moeder van Harold en Sandrine Franse. Op 5 juni is Ruth voorgegaan in de dankdienst, gehouden in de protestantse kerk te Blois. Wij wensen de familie ook langs deze weg veel sterkte en troost toe.

Collectes en Diaconale maandoelen



Juni: Centre d'Action Sociale Protestant
Meer info via [deze link](#).

Juli-augustus-september: ons diaconale jaardoel 2024 de "Mother's Mercy school" in Tanzania. Meer informatie staat in de [december-februari kERNbrief](#).

Uw giften voor deze diaconale doelen en voor de voortgang van het kerkelijk werk zijn van harte welkom. Bij voorkeur via overschrijving met vermelding van uw naam en betreffende doel (kerk of diaconie).

...en verder

- De Paaskaars 2023 is aan Hans en Tanny Lammers overhandigd.
- Ruth is van 5 tot 25 augustus vrij. Gedurende haar vakantieperiode kunt u zo nodig met één van de ouderlingen contact opnemen
- De volgende kwartaal kERNbrief komt begin september uit. Kopij graag uiterlijk 28 augustus naar predikant.ern@gmail.com

De kerkenraad wenst eenieder een mooie zomer toe: dat er tijdens deze periode ruimte voor rust, ontdekking en samenzijn mag zijn, of u nu op reis gaat of thuisblijft.



De zomer staat voor de deur. Sommigen gaan op pad, sommigen blijven thuis. De redactie vroeg aan enkele gemeenteleden welke boeken volgens hen het lezen waard zijn.

* Leestip van Johan van den Burg

Mijn aanrader is een biografie, "**Erasmus: dwarsdenker**" van Sandra Langereis.

Ik wist voordien wel dat Erasmus een denker en schrijver was en dat hij de vertaling van de bijbel in een ander licht zag, maar dat was het wel zo'n beetje. Langereis heeft zijn levensverhaal gereconstrueerd aan de hand van de enorme hoeveelheid brieven van Erasmus' hand die bewaard zijn gebleven. Wat ik vooral heel interessant vond is de geschiedkundige achtergrondinformatie die Langereis geeft, waardoor de lezer een levendig beeld krijgt van hoe het eraan toeging in de late middeleeuwen.

Het boek leest bijna als een roman met Erasmus als hoofdpersoon, ik heb ervan genoten!

* Leestip van Meina van der Bor

Ook ik heb een boek gelezen wat ik een ander aan kan raden om te lezen. Het boek heet: **Daar waar de rivierkreeften zingen**. Geschreven door Delia Owens.

Het gaat over een meisje dat in het moeras leeft. Kya. Daar leeft ze alleen omringd door de natuur. Ze komt twee mannen tegen raken verliefd op haar. Één verlaat haar voor studie en de ander wordt komt om in het moeras.

De verdenking valt op Kia.

Prachtig boek en leest gemakkelijk.
Thriller en roman.

* Leestip van Cor Graaf

Een paar maanden geleden heb ik **de Kinderjaren** van Jona Oberski gelezen op aanraden van mijn dochter. Een klein boekje met een bijzonder krachtig, triest maar toch mooi verhaal. Het boek beschrijft door de ogen van een kind de gruwelijkheden van de Holocaust; hoe een gezin zomaar wordt weggerukt uit het dagelijks leven en moet zien te overleven in een concentratiekamp. Helaas is het vooral nu weer bijzonder actueel (misschien eigenlijk altijd wel actueel gebleven na 1945). Wellicht niet zo'n geweldige keuze voor een zomervakantie maar zeker een aanrader om ooit eens te lezen.

* Leestip van Bea Graaf

Het boek **Ander Licht** van Rosita Steenbeek heb ik met veel plezier gelezen. Het verhaal speelt zich af in het 17e eeuwse Amersfoort waar een meisje uit een schildersfamilie verliefd wordt op een leerling van haar vader, Mattias Withoos. Deze vertrekt naar Rome om zich aan te sluiten bij een groep Nederlands Vlaamse schilders. Zij wordt schilderes van stillevens en ontwikkelt zich tot een zelfstandige bewuste vrouw, iets wat in die tijd niet gewoon was. Er wordt veel verteld over de geschiedenis van Nederland en de schilderkunst. Het feit dat ik Amersfoort goed ken, maakte het boek leuk om te lezen.

BIJ DE KERKDIENT VAN 30 JUNI 2024

Ruth van der Waall

Op zondag 30 juni zal in het kader van Mozaïek-activiteiten een viering plaatsvinden waaraan Florieke de Geus meewerkt (zij had een muzikale bijdrage op de jubileum-middag van de ERN 75 in het Collège Néerlandais). Florieke, Johan van den Burg en ik hebben samen dit voorbereid.

Een viering anders dan anders. Kernwoorden zijn: ontmoeten, ontspannen, bezinnen.

Zin(g)en in de zomer.

Een gedicht (Liggen in de zon) van Hans Andreus met tokkelende gitaarmuziek zal klinken en nog veel meer.

Een viering met klanken, woorden, beelden en stilte. Een begin van ont-moeten.

Van harte welkom! (9u45)



Baigneuse au soleil - Foto genomen in het atelier van Chana Orloff te Parijs (Ruth vd Waall)

GEDICHT

Voorgelezen tijdens de preek op zondag 3 maart waarin we gasten uit Luxemburg mochten verwelkomen

De aarde zit boordevol hemel
En elke struik, hoe gewoon ook,
Staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
Doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen
En plukt de bramen.

Elisabeth Barrett Browning

Colofon

Redactie: Ruth van der Waall, Dianne Valenciennes
Foto's: Ruth van der Waall

Website: ernparis.fr

Voor nadere informatie betreffende kerkdiensten en andere activiteiten, voor pastoraal contact, kunt u de predikante Ruth van der Waall-Schaeffer benaderen:

predikant.ern@gmail.com



+33 6 52 67 82 71

ACERN, 9 rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes