

Eerste zondag van de Advent

Licht speelt een belangrijke rol in de tijd voor Kerst. We gaan van het donker op weg naar het l(L)icht. Licht dat ons draagt. Daarom gaan we na de dienst o.l.v. Rita de Cloe naar Musée Orsay waar we naar het licht in de kunst gaan kijken (*Nadere informatie volgt*).

Zondag 3
December
Kerk
9u45

Prelude op Kerst voor jong en ouder.

M.m.v Alex van der Horst en Rieky van Elk Verhaal en muziek (saxofoon, gitaar en zang)

Zondag 17
December
Kerk
9u45

Kennismaken met de joods-franse filosofe Simone Weil

mmv Frits de Lange
Wat/wie heeft hàar gedragen in een overweldigende wereld, wat was haar spiritualiteit? Afsluiting met het heffen van het glas op het nieuwe jaar.

Zondag 7
Januari
Kerk
9u45

Voorstelling

Door Verhalenverteller en Theatremaker Kees Posthumus

Zondag 4
Februari
Kerk
9u45



Bezoek van de Nederlandse Protestantse Gemeente Luxemburg

Je met elkaar verbonden weten, geeft draagkracht en zorgt voor een draagvlak over de Nederlandse grenzen heen. (*Nadere informatie volgt*).

Zaterdag 2
en
Zondag 3
Maart

Witte Donderdag vieren we 's avonds met een Pesach-maaltijd

Tijd en locatie worden later bekend gemaakt
We ontdoen ons van de last van slavernij en gaan op weg. We laten ons dragen door het lied van de vrijheid. Het is de tijd van een nieuw begin. Het wordt met recht de feestdag van de lente genoemd, de bloemen bloeien, alles wordt schoongemaakt en iedereen trekt zijn mooie kleren aan.

Donderdag
28 Maart

*Tijd en
locatie
worden
later bekend
gemaakt*



Actuele informatie over de kerkdiensten vindt u op de website.

Contact: Predikante Ruth Van Der Waall

 ern.paris@gmail.com

 www.ernparis.fr

 Kerk: 172 Boulevard Auriol,
75013 Parijs.



Wat of wie draagt je? Resonantie en Respons

TER INTRODUCTE:

Wat of wie draagt je?

Resonantie en Respons

Wat of wie maakt je draagkracht groter en je draaglast kleiner? Wie of wat draagt jou en hoe kun je een ander (een tijdje) dragen? Bij dragen en gedragen worden is het wezenlijk dat we op elkaar afgestemd zijn. Ook kunnen we gebukt gaan onder de last van maatschappelijke, mondiale problemen. En dat de mazen van het net zo groot zijn dat mensenkinderen er door heen vallen...geen draagvlak. Op allerlei manieren gaan we aandacht besteden aan dit thema. In de kerkdienst zullen we kijken hoe Bijbelverhalen ons kunnen dragen of ons aanzetten tot draagkracht.



KRING PARIJS:

Kring Parijs richt zich op bijbels-theologische onderwerpen of er wordt een boek besproken met raakvlakken op het gebied van filosofie, bijbel, spiritualiteit.

Zondag 1
Oktober
Koffiezaal
Kerk
11u –
12u15

Thema: Jona de Nee-zegger

Het boek Jona, één van de kleine profeten, gaat over het dragen van verantwoordelijkheid, over omgaan met verschil en pluraliteit, over vergeving. Laat Jona zich door de Stem van de Levende dragen?



LITERATUUR KRING:

We kiezen met elkaar een boek uit de Nederlandse literatuur en delen onze indrukken, gedachten. Soms is de kring via Zoom, soms spreken we bij iemand af.

Zaterdag
7 Oktober
Pastorie
Suresnes
15u

Wij lezen : 'De asielzoeker' van Arnold Grünberg

Info bij Johan van den Burg
(burgjo@gmail.com)

MOZAÏEK GAAT DOOR!

Sinds november 2021 is er binnen de ERN het project Mozaïek, staande voor veelkleurigheid en veelvormigheid. Ruimte voor ontmoeting, reflectie en inspiratie. Vanaf de rentrée zullen de activiteiten van Mozaïek plaatsvinden op zondag (in principe op de 1^e zondag van de maand, de 2^e zondag van de maand is een standaard kerkdienst). Een Mozaïek-activiteit kan na de kerkdienst plaatsvinden, na een morgengebed, of in plaats van een 'gewone' viering.

Rentrée

Zondag 10
September
Kerk
9u45

Kerkdienst met viering Maaltijd van de Levende. Aansluitend feestelijke koffie en Assemblée Générale. Daarna de activiteit 'Zin in Stappen' o.l.v Ruth van der Waall

Zondag 1
Oktober
Kerk
9u45

Viering 'de dragende kracht van muziek en zang'

mmv Johan van den Burg.
Welke muziek en/of liederen dragen u, geven energie, troosten...Een viering waarin de muziek de hoofdtoon zal zijn.

Sterven

Zondag 5
November
Kerk
9u45

Kerkdienst (met Maaltijd van de Levende) door Ruth vd Waall. We steken een kaars aan voor bekende en onbekende overledenen. 1 november is het Toussaint. De begraafplaatsen worden bezocht, men zet 'chrysanthèmes' neer. Vanuit verschillende gezichtspunten, bijbels- theologisch (joods), ethisch kijken we naar sterven en dood. Wat en wie draagt ons als we met de eindigheid van het leven in de ogen te maken krijgen?