

# PARIJSE PREKEN 182

juni 2017

## Eglise Réformée Néerlandaise

172, Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris



*Redactie:*

Ds. Chantal Schaap  
24, rue Berlioz, 92330 Sceaux

e-mail: [predikant.ern@gmail.com](mailto:predikant.ern@gmail.com)

website: [www.ernparis.fr](http://www.ernparis.fr)

**Dienst van zondag 21 mei 2017**  
**6<sup>de</sup> zondag van Pasen**  
**Avondmaal**  
voorganger: ds. Chantal Schaap

VOORBEREIDING \_\_\_\_\_

**Welkom**

**Lied** – 280: 1, 2, 3, 6 en 7 *De vreugde voert ons naar dit huis*

**Bemoediging en groet**

**Lied** – 314 *Here Jezus, om uw woord*

**Gebet van toenadering**

**Lied** – 273: 1, 2, 3 en 4 *Loof God, die zegent al wat leeft*

DIENST VAN HET WOORD \_\_\_\_\_

**Gebet van de zondag**

**Lezing** – Jesaja 41: 17-20

Armen en behoeftigen zoeken water – niets!

Hun tong verdroogt van de dorst.

Ik, de Heer, zal hun antwoord geven, ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In

de woestijn laat ik meren ontstaan,

uit dorre grond borrelt water op. Ik plant in de woestijn ceder en acacia, mirte en olijfwilg, en ik laat in de wildernis den, sneeuwbal en cipres opschieten.

Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en erkennen dat de hand van de Heer dit heeft verricht, dat de Heilige van Israël dit alles schiep.

**Lied** – 659: 1, 4, 5 en 6 *Kondig het jubelend aan*

## Lezing – Johannes 16: 16-24

Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.'

Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: 'Wat betekent wat hij nu zegt: "Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug"? En: "Ik ga naar de Vader"? Wat betekent "nog een korte tijd"? Wat bedoelt hij toch?'

Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: 'Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met "Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug"? Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

## Lied – 885 *Groot is uw trouw, o Heer*

### Uitleg en verkondiging

Vandaag is het de zesde paaszondag. Deze zondag draagt de naam Rogate: vraagt!

De naam is ontleend aan bidstonden voor de oogst, die in lang vervlogen tijden in deze week werden gehouden. Het lijkt misschien niet zo te passen in de feestelijke paastijd. Maar hoezeer de vreugde om de opstanding van Jezus ook centraal mag staan in deze tijd, er blijft toch altijd nog veel te vragen voor het leven op aarde.

Zoveel ellende, zoveel dingen die nog te wensen over laten. Er blijft nog zoveel te vragen, te wensen over. Daarom roept de Bijbel om steeds weer op om ons vertrouwen in God te stellen. We mogen onze zorgen, onze vragen bij God neer leggen. God wil er voor ons zijn. Hij heeft zijn naam aan ons verbonden. Daarom mogen we in vertrouwen alles bij God neerleggen, ook onze vragen. We zijn getuigen van Gods verbond met mensen en we zijn daar ook onderdeel van. Dat mag ons steeds weer vervullen met vreugde.

In het Nieuwe Testament komt het woord voor 'droefheid' vijftien keer voor. Het woord voor 'vreugde' echter vinden we bijna zestig keer terug. Dat is een verhouding van één op vier! Dat kan geen toeval zijn. Het verhaal over Gods bemoeienis met ons mensen, zoals dat gestalte krijgt in Jezus en in de ge-

meente die viert, deelt en leeft in zijn naam is allereerst een boodschap van vreugde. We spreken niet voor niets over een evangelie. Dat betekent: blijde boodschap.

Soms kan het moeilijk zijn om de vreugde, die blijdschap vast te houden. We kunnen het elkaar moeilijk maken om nog iets van die blijdschap te ervaren. Als er zich problemen voor doen in de gemeente, als we voor grote uitdagingen worden gesteld of als het niet zo loopt zoals we graag zouden willen. Dan kan de vreugde omslaan in droefheid.

Gelukkig hebben we dan de woorden van de Bijbel om ons aan vast te houden. Woorden die ons helpen om verder te komen en die ons weer de blijde boodschap in herinnering brengen.

Vanmorgen die woorden over droefheid en vreugde. Die twee woorden worden ons aangereikt door Jezus. Hij is in gesprek met zijn leerlingen. Hij neemt afscheid van ze. 'Partir, c'est mourir un peu', en dat zullen de leerlingen gaan ervaren. Jezus zegt tegen hen: 'je zult huilen en weklagen, terwijl de wereld blij zal zijn'. 'De wereld', die heeft in het evangelie van Johannes meestal een negatieve klank. Zo kennelijk ook hier. 'De wereld', dat zijn de tegenstanders van Jezus. Zij zullen blij zijn als Jezus er straks echt niet meer is. Verheugd omdat deze onruststoker, deze koning der Joden, eindelijk uit zicht is.

Tegenover die blijdschap van Jezus tegenstanders staat het huilen en weklagen van zijn leerlingen. Hun wereld zal instorten, zij zullen niet weten waar ze het zullen moeten zoeken als hun leider er niet meer is.

Maar het gaat verder in de afscheidstoespraak van Jezus. De leerlingen zullen niet in hun droefheid blijven. Hun verdriet zal in vreugde veranderen. Een vreugde die hun verdriet doet verbleken. Omdat ze de opgestane Jezus weer zullen ontmoeten. Jezus' opstanding betekent dat ook zij weer zullen opstaan en hun verdriet achter zich kunnen laten. Zij zullen, net als de ballingen waar Jesaja ons over vertelt, 'op kale heuvels rivieren zien ontspringen, en bronnen in de valleien'. Ze zullen weer vol van vreugde raken, ze mogen zich weer vullen aan de bron, met het levende water.

In het evangelie volgens Johannes krijgen de leerlingen die bron heel letterlijk te zien, in de verschijning van de opgestane Heer. Dat is ons niet gegeven. Wij moeten het doen met 'Woord en Geest'.

Wij moeten het doen met het Woord, dat ons verrassende vergezichten laat zien. Het Woord dat vruchtbaar kan worden in ons eigen leven. Maar daartoe is de Geest nodig, om ons de ogen te openen, onze oren, ons hart, om er voor te zorgen dat er een ontmoeting plaats kan vinden, dat we geraakt kunnen worden.

Van verdriet naar vreugde. Jezus gebruikt daarvoor het beeld van een barende vrouw. Als het kind geboren is, is ze snel haar pijn vergeten. Het is symbolisch wat hier staat. In het Grieks staat dat de vrouw haar 'benauwdheid' vergeten is. Dat is hetzelfde woord als elders in het Nieuwe Testament ook gebruikt wordt voor de benauwenissen, de barensweeën van de eindtijd.

Die benauwenissen, grote rampen op aarde, zijn dan de voortekenen van de vreugde die zal komen, in Gods Koninkrijk.

In dat beeld van de barende vrouw zit nog een hele bijzondere zin. Je moet goed kijken, het goed lezen om het te zien. Er staat: 'wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen.' Het beeld spreekt hier over 'een kind dat in de wereld is gekomen'.

'In de wereld', dat is dezelfde 'wereld' waar Jezus in het Johannes-evangelie steeds zo negatief over spreekt. Dat is de wereld die blij is omdat hij er niet meer is. Maar nu verschuift het beeld. Nu gaat het om de vreugde van een kind dat in de wereld terecht is gekomen. De wereld, met al haar negativiteit, wordt verrijkt met een kind. En opeens worden we dan herinnerd aan andere teksten, ook in het Johannes-evangelie, over de wereld die niet afgeschreven wordt, maar gered wordt, en de rol die Jezus daar in heeft.

Dat betekent dat er misschien nog wel een hele andere interpretatie mogelijk is van dat ene zinnetje: 'je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn'.

We hebben dat op het eerste gezicht betrokken op het verdriet van de leerlingen en de vreugde van de tegenstanders van Jezus.

Maar er is dus ook een andere interpretatie mogelijk, één die misschien nog wel veel actueler is: '*je zult huilen en weeklagen*', dat is de kerk, in het algemeen, het instituut, dat blijft treuren om een soort kerk die er niet meer is. Dat is de kerk die treurt omdat het kerkbezoek terugloopt, er weinig jongeren meer betrokken zijn. Mensen lopen niet altijd meer over van enthousiasme voor de traditionele manier van kerk zijn. Het wordt allemaal minder, het gaat niet goed. Men wil iets vasthouden wat er niet meer lijkt te zijn.

*'terwijl de wereld blij zal zijn'*. Dat is de wereld, die niet afgeschreven wordt, die gered zal worden. Ook daar, buiten de kerk, is het mogelijk om de Geest van de opgestane te ontmoeten. Het gaat God echt niet om de kerk, het gaat om de wereld. De kerk is slechts een instituut. De kerk is niet de bemiddelaar van het heil, maar alleen maar de getuige van het heil. Niet meer, maar ook niet minder. De kerk is de plek waar een herinnering, de herinnering aan Jezus Christus, levend wordt gehouden. De kerk, dat zijn die mensen die leven met de gedachtenis aan Hem die er was voor mensen en in wie mensen daarom God zelf herkend hebben.

Die herinnering, die gedachtenis, houden wij levend als we hier samen komen in zijn naam. Als we samen bidden, zingen en luisteren naar het Woord, maar ook als we straks het avondmaal met elkaar delen.

De Geest zal onze ogen openen voor de liefde van God, die hij door zijn zoon aan ons laat zien en daarmee zijn liefde voor de mensen, voor ons.

De Geest zal ons bevrijden van onze teleurstellingen, zodat we ermee kunnen leven en weer een nieuw begin kunnen maken. Dat we samen op zoek blijven naar manieren om die blijde boodschap levend te houden in de wereld. Zodat we in staat zijn om de vreugde te ervaren.

En wat wij zelf kunnen doen?

We kunnen in Jezus naam om die liefde bidden. We kunnen met Jesaja zeggen dat we door de liefde omzien naar de armen en behoeftigen en hen van 'water' voorzien. We kunnen zingen van het feit dat God zoveel om ons geeft. We kunnen elkaar vergeven in de naam van Jezus Christus en een nieuw begin maken van ons leven in de Geest, van de liefde Gods.

Ons leven kan veranderen. We kunnen elkaar in de ogen kijken, naar elkaar omzien, Jezus geeft een voorbeeld van die verandering. We zullen ons voelen als een vrouw die een kind ter wereld heeft gebracht. Ze voelt de pijn niet meer omdat het kind ter wereld gekomen is en gezond en wel op haar buik ligt. Zo zal het voelen als we de liefde Gods in ons leven laten, als we open de wereld tegemoet treden, open om Gods geest te mogen ontvangen. We zullen een vreugde ervaren die de pijn, het verdriet, doet verbleken.

Wie zijn of haar hart opent in Jezus' naam, zal Jezus overal kunnen herkennen. Wie in staat is te blijven vragen, zal antwoorden krijgen. Alleen wie in staat is te vragen is ook in staat te ontvangen. Wie het vragen vergaat, zal het hart sluiten en is niet meer te bereiken voor God.

Vanmorgen vragen wij God om zijn zegen als wij samen het avondmaal delen. Dat we samen mogen delen in de vreugde die uitgaat van het Woord en de Geest van God. Dat we met elkaar die blijde boodschap in herinnering mogen blijven brengen en de vreugde die daarvan uitgaat, mogen blijven verkondigen en gestalte geven in ons leven en in de wereld.

Amen.

## **Meditatief orgelspel**

**Lied** – 657: 1, 3 en 4 *Zolang wij ademhalen*

DIENST VAN DE TAFEL \_\_\_\_\_

## **Voorbeden, stil gebed**

### **Nodiging**

**Lied:** 385 *De tafel van samen*

## **Mededelingen en aankondiging collecten**

### **Tafelgebed**

## **Vredegroet**

V: De vrede van de Heer zij altijd met u

A: En met uw geest

(Wij brengen elkaar de vredegroet en zeggen: 'de vrede van Christus'.)

## **Gemeenschap van brood en wijn**

(Tijdens het rondgaan van het brood zingen we:

'Laudate omnes gentes, laudate Dominum' (117d);

Tijdens het rondgaan van de wijn zingen we:

'Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est' (568a).)

## **Dankgebed**

### **Slotlied – 422** *Laat de woorden die we hoorden*

HEENZENDING EN ZEGEN \_\_\_\_\_

## **Zegen**

---

*Mocht u de Nederlandse Protestantse gemeente te Parijs willen ondersteunen dan kunt u in Frankrijk een chèque sturen naar Mme Z.M. Lammers, 12 rue de Chantereine, 95450 Aversnes à l'ordre de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée Néerlandaise (o.v.v. Parijse Preken). Het banknummer in Frankrijk is: Caisse d'Epargne: BIC: CEPA FRPP 751 IBAN: FR76 1751 5000 9208 5013 4594 035. In Nederland kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 0520 76, t.n.v. Eglise Réformée Néerlandaise, Aversnes, Frankrijk. Wilt u a.u.b. bij mededelingen, uw naam en adres vermelden?*

*Alvast heel hartelijk bedankt!*